

# Kirke & Sogn

*Tømmerby, Lild og Lildstrand*

*September, oktober, november 2018*



*30 år ved orglerne*

*Foto: A.M. Sloth*



# Personaleoplysninger

Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst

Kirkevej 40, 7741 Frøstrup

Tlf. 97 99 10 02

E-mail: [jsho@km.dk](mailto:jsho@km.dk)

Kontoret er lukket om mandagen.

Julius holder ferie fra den 13. til den 21. oktober. Embedet varetages af Gudrun Kurtz Nielsen, Øsløs-Vesløs-Arup pastorat, som træffes på telefon 97 99 30 45 og mail: [gukn@km.dk](mailto:gukn@km.dk).

Organist: Palle Jochumsen,

Gl. Aalborgvej 71, Bjerget, tlf. 97 99 12 73

Pr. 1. oktober: Irene Søndergaard Christensen,

Hyldevej 20, 7700 Thisted, tlf. 23 35 87 67

Tømmerby Kirke, tlf. 21 47 09 74. [toemmerby-kirkegaard@c.dk](mailto:toemmerby-kirkegaard@c.dk)

Graver: Palle Jensen, Håndværkervej 50, Frøstrup, tlf. 23 11 63 20

Medhjælper: Ib Pedersen,

Stubmøllevvej 2, Klim, tlf. 98 22 51 52

Menighedsrådsformand: Else Gregersen,

Kærupvej 105, Frøstrup, tlf. 21 60 16 54.

Lild og Lildstrand Kirker, tlf. 21 46 33 27

Graver: Jytte Koldsgaard, Håndværkervej 16, Frøstrup

Menighedsrådsformand:

Aase Stjerne Hansen, Lundvej 18, 7741 Frøstrup, tlf. 30 64 83 19


Kirkesanger:

Birthe Bundgaard, Tømmerbyvej 49,

Tømmerby, tlf. 23 60 75 03

Hjemmeside: [www.sogn.dk/toemmerby/](http://www.sogn.dk/toemmerby/)

[www.sogn.dk/lild](http://www.sogn.dk/lild)

Tømmerby-Lild Sogne er på Facebook 

Udgiver: Tømmerby og Lild menighedsråd

Redaktion: Sognepræsten

Stof til næste nummer af Kirke & Sogn sendes til sognepræsten inden 1. november 2018.

Tryk: Fjerritslev Tryk

## KIRKEKØRSEL

Kan man ikke ved egen hjælp komme i kirke, må man ringe

– gerne senest lørdag – til:

Kjestine Jensen, tlf. 25 34 60 94

eller Arne Hegelund, tlf. 97 99 10 92 eller 21 36 97 05

## Kommende menighedsrådsmøder

6. september kl. 18.00

4. oktober kl. 18.00

1. november kl. 18.00

6. december kl. 18.00

Tømmerby menighedsråd holder møde 18-19, fællesmødet er kl. 19, hvorefter der er møde for Lild menighedsråd kl. 20. Møderne er offentlige og foregår i konfirmandstuen i Tømmerby præstegård, Kirkevej 40.

*Kirkerne er åbne for besøg i dagtimerne undtagen lørdag samt søndag, hvor der til gengæld altid er gudstjeneste i én af vore tre kirker. Nogle til Tømmerby Kirke kan lånes hos Anne Grethe Sørensen, tlf. 60 21 10 43 eller Else Gregersen, tlf. 21 60 16 54.*

*Lildstrand Kirke er fremover åben alle dage i dagtimerne.*



## Vi mødes til gudstjeneste på Trye

om tirsdagen kl. 10.30 på følgende datoer:

11. september

25. september

9. oktober

23. oktober

6. november

20. november

4. december

Alle er velkomne!

# En epoke er slut

PO organist Palle Jochumsen fra-træder sin stilling som organist i Tømmerby, Lild- og Lildstrand kirke efter mere end 30 års tjeneste. I denne periode har både Tømmerby kirke og Lild kirke fået indsat nyt orgel. I indkøb af orglerne har Palle Jochumsen vist sin faglige styrke ved bl.a. sammensætning af orgelstemmer. Han har stået for vedligeholdelse, samt værnet om de tre orgler + et "stueorgel" på "Trye" som i årenes løb er blevet udbedret med "et stykke snor" i trædepedal.

Han har opbygget flere mindre orgler, sammensat af dele fra forskellige orgler, både privat og som hjælp for andre. Ved ombyg-

ning og fornyelse af orglet i Lild kirke i 2014 fik han det sidste af træværket fra det gamle orgel, det blev kørt hjem i trillebør, dog måtte en del tilbage igen for at få etableret opbevaringsrum bag det nye orgel.

Palle Jochumsen har fået stor anerkendelse for sin faglighed fra orgelbyggere og Kirkeministeriets orgel konsulent.

Palle Jochumsen er passioneret orgelkender, med et stort kendskab til landets orgelbyggere, han har besøgt og udarbejdet materiale om en stor del af landets kirker samt en del tyske.

Turen rundt til tjeneste ved de enkelte kirker har Palle Jo-

chumsen taget på cykel i al slags vejr – kollegaer har også givet kørelejlighed, hvilket han har honoreret gavnligt for.

Han er respekteret blandt kirkens personale, har arbejdet loyalt for de kirkelige handlinger og er pligtopfyldende i tjenesten. Tak for en stor indsats for kirkelivet på Hannæs.

**Umiddelbart efter gudstjenesten søndag den 30. september er der reception i Tømmerby Kirke, hvor alle er hjertelig velkomne. Der bliver arrangeret kirkekørsel fra Trye til gudstjenesten. Ring til præsten på 97 99 10 02 for tilmelding til kirkekørsel.** *Menighedsrådene*

## Hvorledes jeg endte på Bjerget

Den 22. marts flyttede jeg til Bjerget. Jeg boede indtil da i en lille landsby, Vilsbæk i et nedlagt mejeri beliggende ca. 14 km nord for Padborg, og jeg havde indtil da forestillet mig, at her skulle jeg bo til mine dages ende. Jeg var organist ved kirken i Egersund, hvor jeg havde et nyere Marcussen-orgel med 10 stemmer, men jeg drømte om noget større og ville gerne have haft klør fem i et af de store, gamle Marcussen-orgler fra 1800-tallet, men livet var på et par punkter blevet ondsksfuldt. Jeg besluttede at søge væk.

Jeg søgte forskellige steder uden held, og så skete det i december 1987, at Tømmerby-Lild blev ledig. Jeg vidste godt, at Tømmerby Kirke var en af perlerne blandt de romanske kvaderstenskirker, og jeg vidste godt, at org-

lerne ikke var værd at skrive hjem om; men – man havde en plan ligesom i Olsenbanden-filmene, som jeg i øvrigt er en stor fan af. Man var ved at planlægge et nyt orgel til Tømmerby Kirke, der i størrelse var den imponerende bygning værdig. Det var for mig en særdeles kraftig madding. Jeg spekulerede frem og tilbage, for det var langt væk fra alting, lige til den 21/12 over middag, hvor ansøgningsfristen udløb dagen efter. Jeg har aldrig skrevet en ansøgning så hurtigt, ikke fordi jeg skulle, men fordi jeg ikke kunne lade være, og cyklen har aldrig kørt så stærk til postexpeditionen i Kipleve som denne dag, for den skulle være fremme dagen efter.

I begyndelsen af januar blev jeg ringet op en sen aften. Man ville se giraffen, og den følgende

lørdag tog jeg med toget til Thisted, hvor jeg blev hentet. Der var samtale med rådene i den gamle skole på Bjerget hos Karl Aage Larsen, og vi var rundt i de tre kirker, hvor jeg prøvede orglerne.

Jeg kunne ikke nå hjem samme dag, og det var arrangeret, at jeg skulle sove i gæsteværelset hos sognepræsten, og herved lærte jeg familien Farsinsen at kende. Efter middagen kom der to orgeltilbud på bordet, et fra Marcussen & Søn og et fra P. Bruhn & Søn. Det sidste var det fordelagtigste, og det fik jeg en kopi af med hjem til granskning. Søndag morgen kørte Karla først Poul til Kirke og så mig til toget i Thisted. Derefter var det bare at vente.

Jeg kan ikke huske, hvor lang tid, der gik, men jeg fik altså stil-lingen. Orgelplanen havde jeg

ikke glemt, og jeg fik lov til at besøge orgelbyggeriet for at forhandle ændringer i projektet. Jeg kørte op ad den gamle hærvej de 20 km til Årslev i det skønneste, klare, endnu skarpe forårsvejr og blev modtaget af en noget forbløffet Carl August Bruhn, da han så mig komme på cykel iført rød hue. Over kaffe og en lang snak blev det nuværende Tømmerby-orgel til på papiret.

Jeg blev ansat pr. 1. april, men da det var langfredag, blev vi hurtigt enige om, at jeg bare gik i funktion dagen før, skærtorsdag. Den påske var en hård omgang, og 2. påskedag var jeg flad som kørt over af en damptrølle. Derefter blev det dagligdag. Samarbejdet med Poul Farsinsen blev noget særligt. Det var nyt for mig, at blive betragtet som en kollega og ikke en underhund, man bare giver ordre.. Dette forhold holdt sig gennem årene, og det var mig en stor sorg, da Poul døde. Jeg var lidt ældre end ham, og jeg har altid forestillet mig, at det var ham, der skulle begrave mig. Nu blev det omvendt. Noget andet var orglerne, dem var jeg ved at få psykisk kuller af. Jeg havde simpelt hen ikke mulighed for at komme af med det, jeg havde på hjerte, under gudstjenesterne.

Hen på sommeren blev projekt Tømmerby-orgel indsendt til myndighederne til godkendelse, og der gik vel ikke mere end halvanden måned, så var det godkendt uden beskæringer og kunne bestilles. Det var lige ved at være verdensrekord. I det tidlige forår 1990 blev Tømmerby-orgel opstillet, og det var noget af en oplevelse, når mange af mine egne tanker og forestillinger om et orgel således blev



*Palle Jochumsen ved Tømmerby-orglet. Foto: A.M. Sloth.*

realiseret. Jeg var hver dag nede i kirke mindst en gang for at spille på det, der var blevet færdig den dag. Orgelet blev næsten erobret stemme for stemme, og jeg blev to kg lettere af al den cyklen op og ned ad Bjerget. Desværre tog jeg hurtigt de to kg på igen. Blev orgelet så ligeså godt i virkeligheden som i fantasien? Nej, det blev meget bedre. Jeg havde fået realiseret et instrument, der i mange år forinden havde spillet i min fantasi. Skærtorsdag 1990 blev orgelet indviet.

Der er i øvrigt noget mere om skærtorsdag og Tømmerby Kirke. Poul Farsinsen prøveprædikede før sin ansættelse skærtorsdag, og Tømmerby Kirke blev genåbnet efter en indvendig restaurering skærtorsdag. Ved de senere store mærkedage forlod man skikken med skærtorsdag. Gad vide, hvad man skal lægge i det.

Da man så endelig 2014 fik realiseret et nyt orgel til Lild Kirke, blev det en oplevelse fuldstændig magen til Tømmerby. Man kunne sætte gentagelsestegn.

Når man er musiker, har man et forhold til sit instrument, som mange mennesker ikke kan fatte og gerne vil gøre grin med. Det

gælder også selvom man ikke ejer det, men har det til låns. Men dels har jeg været med til at planlægge to orgler, og dels sker der noget, når man spiller på dem. Man bliver et med instrument og musik, og alt andet eksisterer ikke. Naturligvis må andre også gerne spille på dem, men de skal behandles ordentligt og respektfuldt og ikke som inventaret i en folkeskole. Forsnyder man sig herimod er det ligeså slemt for organisten, som hvis man havde forsøgt at forføre hans ægtefælle.

Som de allerfleste andre blev jeg også konfirmeret i sin tid, og det medførte, at jeg begyndte at gå i Kirke. Axel Vestergaards dejlige gudstjenestespil åbnede mine ører for orgelet. Det instrument måtte jeg simpelt hen forsøge at gøre erfaringer med, men det lykkedes først, da jeg som 19-årig begyndte på seminariet i Kolding. Til konfirmationen havde min far forfattet en sang. Den gik på melodien til en af tidens døgnfluer "Oppe på Bjerget".

*Palle Jochumsen*

# Kirkegårdsvandring 2. september

Efter gudstjenesten i Lild Kirke søndag den 2. september kl. 10.30, tager vi kaffen med ud på kirkegården, hvor vores graver Jytte Koldsgaard sammen med præsten vil fortælle historier om kirkegården. Der vil være noget for både børn og voksne.

- Tag skovturskurven med!



## Hyggeaftener

Tre aftner her i efteråret arrangeres der hygge- og spilaftener. Princippet er enkelt: Man møder bare op, og deltagelsen er gratis. Vi spiller især kortspil, brætspil o.l., men hvis man har anderledes spil, så må man meget gerne medbringe dem. Aftenerne finder sted i konfirmandstuen på følgende tirsdage: **11. september, 9. oktober, 20. november. Vi starter kl. 19.00.** Mere info kan fås hos sognepræsten.



## HØSTGUDSTJENESTER

Høstgudstjenesten er en lejlighed til at takke Gud for "vort daglige brød", alt det, som ikke er en selvfølge, men en underfuld gave. Samtidig er det ved netop denne gudstjeneste en tradition også at huske dem, som har brug for vores hjælp, og derfor samler vi ind til diverse velgørende formål.

Der inviteres til høstgudstjenester, som i år afholdes i:

Lildstrand Kirke	16. september kl. 10.30
Lild Kirke	23. september kl. 10.30
Tømmerby Kirke	30. september kl. 10.30



# Allehelgensgudstjenester

**Søndag den 4. november**  
**i Tømmerby Kirke kl. 10.30**  
**og Lild Kirke kl. 14.**

Ved disse gudstjenester bliver navnene på sognets døde og begravede i årets løb læst op fra prædikestolen, mens der tændes et lys for deres minde. I slutningen af gudstjenesten bærer vi lysene ud på kirkegården, hvor der vil være sang og man kan sætte lys ved gravene eller tage et med hjem.



## Gospelkoncert med Aggersborg Gospelkor

**Onsdag den 14. november kl. 19.30 i Tømmerby Kirke**

Sangglæde og fællesskab er i centrum for koret, der med ca. 40 sangere og Inger Gregersen i spidsen synger gospel med hjertet. Koret synger rytmiske sange, både på dansk og engelsk. Der er frivillig entré. Vel mødt til en god musikoplevelse i Tømmerby.



## Indre Mission Frøstrup

Dato	Kl.	Aktivitet	Taler	Sted
18/9	19.30	Kredsmøde	Henri Elttør	Konfirmandstuen
2/10	16.00	Pigernes dag	Anette Ingemansen	Thisted Missionshus
24/10	19.30	Fællesmøde med Hillerslev	Bent Kjær	Hillerslev Missionshus
8/11	19.30	Bibelmøde		Kjestine Jensen
22/11	19.30	Undervisningsvideo		Kjestine Jensen

# Siden sidst

## Døbte:

Tillykke med dåben ønskes:  
Malthe Baisgaard Sigh  
28. juli i Tømmerby Kirke.

## Viede:

Tillykke med vielsen ønskes:  
Ruth og Torben Højlund  
Persson 30. juni i Lild Kirke.



Malthe Baisgaard Sigh



Ruth og Torben Højlund

## Den 10. juni var ca. 35 deltagere fra Tømmerby-Lild og Jammerbugt afsted på pilgrimsvandring.

Vi gik en flot rute på 11 km fra Tømmerby Kirke til Lildstrand. Pastor Benedicte Tønsberg forsynede os med ord og tanker at gå med undervejs, bl.a. de syv pilgrimsord: Langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab, åndelighed. Hvert pilgrimsord forbandt Benedicte med en ting. Således var pilgrimmens hat bekymringsløshedens symbol. Det fik vi at mærke (især os uden hat), da himmelsluserne åbnede for regnen, mens vi spiste madpakker i det grønne ved gamle Græsbøllgård. Det blev en skøn vandring i klitheden forbi "Betlehem" – og en enkel sjælden Thy Gøgeurt – inden vi i fællesskab nåede frem til tørvejr, gudstjeneste og en varm kop kaffe i strandkirken.



## Rigtig mange kom til Aftensangs-arrangementerne i Lildstrand Kirke hen over sommeren.

Her er et billede med aftenstemning ved stranden, hvor der efter gudstjenesten blev sunget fra højskolesangbogen og nydt aftenkaffe, mens solen gik ned bag havet. Tak for hjælpen til alle frivillige kræfter! Vi ser allerede nu frem til næste sæson.



Sæt kryds  
i kalenderen  
ved årets  
Julekoncert med  
Fjerritslev Bykor  
den 5. december  
kl. 19.30  
i Tømmerby kirke.

# Konfirmandforberedelse

## Begynder i oktober måned i Tømmerby præstegård.

Hvis nogen endnu ikke er blevet tilmeldt, må I gerne henvende jer til præsten med det samme.

Konfirmander og forældre inviteres til **indskrivning og in-**

**formationsmøde** søndag d. 7. oktober kl. 10.30, som begynder med en familiegudstjeneste i Tømmerby kirke, hvorefter der er frokost og orientering om forløbet i Konfirmandstuen, Kirkevej 40. Søskende og bedsteforældre

er også hjerteligt velkomne. Tilmeld venligst til indskrivningsdagen ved at skrive til [jsho@km.dk](mailto:jsho@km.dk).

**Kommende konfirmationsdatoer** i hhv. Tømmerby og Lild kirker: 17. og 19. maj 2019, 8. og 10. maj 2020, 30. april og 2. maj 2021.

## Bliv minikonfirmand

### Der er minikonfirmand for 3. klasse torsdag efter skole fra oktober til december og igen efter juleferien indtil påske.

Det foregår i Tømmerby konfirmandstue, Kirkevej 40. Børnene hentes med bus efter skole, og forældrene skal selv sørge for at hente dem.

Til minikonfirmand kommer

vi omkring emner som hvad er kirke, og hvorfor holder vi påske og jul? Derudover synger og leger vi og laver en masse kreative ting, så som at lave lygter, male og klippe efterårs- og julepynt. – Og så skal vi øve os på et spændende krybspil til skolens juleafslutning i december. Det er gratis at være med, og der vil være saftevand

og en lille eftermiddagssnack.

Børnene får en seddel med hjem fra skole, og man kan tilmelde sig via mail til [jsho@km.dk](mailto:jsho@km.dk) eller på tlf. 97 99 10 02.

Minikonfirmandernes KRYB-BESPIL vises i Tømmerby Kirke ved skolens juleafslutning i december.



## Børnegudstjeneste

### Onsdag den 7. november kl. 17.30 i Lildstrand Kirke.

På en normal hverdag i en børnefamilie skal der købes ind, laves mad og helst også være tid til at være sammen med børnene på én gang. Denne onsdag kan børnegudstjenesten forene det nyttige med det sjove!

Det begynder i Tømmerby Kirke med en kort gudstjeneste i

”børnehøjde”. Her kan alle være med til at synge og høre om Gud, både børnene og deres voksne. Temaet er: at være tegnet i Guds hånd.

Efter gudstjenesten indbyder vi alle, der har lyst til at spise med og hygge sig sammen med andre familier i konfirmandstuen. Maden er forberedt og det hele slutter ved 19-tiden, så man kan komme tidligt hjem.

**Børn, der blev døbt i 2014, har 4 års dåbsjubilæum. De får en lille gave med hjem.**

**Alle er velkomne, også uanset hvilket sogn I kommer fra.**

Tilmelding sker senest to dage før (8. oktober) ved at skrive til præsten på mail: [jsho@km.dk](mailto:jsho@km.dk) eller SMS: 23 31 54 02. Det er gratis at spise med.



# Babysalmesang

Ti fredage i efteråret er der mulighed for at få en musikalsk oplevelse med det lille barn (indtil ca. 10 mdr.).

I forløbet sættes der fokus på det tætte bånd mellem forælder og barn. Babyer kan se, høre og mærke, og sanserne stimuleres gennem sang, bevægelser og musik.

Det eneste, du/I skal medbringe, er jeres barn samt et blødt underlag/madras, som barnet kan ligge på.

## Vi mødes i Tømmerby Kirke

Det varer cirka en time per gang. Det er gratis at deltage.

Kontakt sognepræsten for tilmelding og eventuelle spørgsmål.

## Datoer for babysalmesang

fredage kl. 10 – 11:

5. – 12. – 26. oktober,

2. – 9. – 16. – 23. – 30. november,

7. – 14. december.



## Kommer i 2019

Foredrag og læsekreds om sorg i Øsløs-Vesløs-Arup og Tømmerby-Lild pastorater.

Foredraget er med Charlotte Bork Høvsgaard den 26. februar 2019.

Charlotte Bork Høvsgaard blev enke som 39-årig, da hendes mand Thomas døde efter et meget kort kræftforløb. Siden har Charlotte skrevet 2 bøger om sit

tab. I "Så er Thomas væk" fra 2015 behandler hun sygdomsforløbet, Thomas' død og den første tid derefter. I den seneste bog, "Her bor de levende" fra 2017, forholder Charlotte sig til sorgen i det lange tidsperspektiv og lægger op til et nyt liv med plads til både de levende og de døde.

Som optakt til foredraget bliver der læsekreds – tanken er, at vi

læser bøgerne selv og mødes to gange, i januar og februar, for at snakke om dem. Flere informationer følger i næste kirkeblad, der udkommer i slutningen af november.

*Samarbejdsudvalget,  
Tømmerby-Lild,  
Øsløs-Vesløs-Arup*

## INTERNATIONAL GUDSTJENESTE med sange fra Taizé

**Mandag d. 26. november 2018  
kl. 19.00 i Hillerslev Kirke**

**Kom som du er – Syng på dit eget sprog – Tænd et lys**

Come as you are – Sing with us in your own language – Light a candle

**Behov for transport? Eller tilbyder du kørsel?**

Need a lift? Or if you offer to drive:

Kontakt Benno Møller Hansen, Thisted, tlf. 24 66 24 37

*Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd*

*& kirkerne i Thisted, Sydthy og Morsø provsti*

[www.hillerslev-kastrup-sennels.dk](http://www.hillerslev-kastrup-sennels.dk)



# ”OM AT SIGE JA”

Foredrag ved Jacob Holdt i Arup Beboerhus

d. 25. oktober kl. 19.00



**Samarbejdsudvalget (Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd og Tømmerby-Lild menighedsråd) glæder sig over at præsentere Jacob Holdt, dansk fotograf, forfatter og foredragsholder.**

I 5 år vagabonderede Jacob Holdt i USA uden penge, og levede sig dermed ind i både de fattigste ghettoer og de rigeste miljøer. Med et lommekamera skabte han diasshowet ”Amerikanske billeder”.

Vi skal høre foredraget ”Om at sige ja – og integrere os med de andre”. Det tager afsæt i Jacob Holdts eget liv i årene efter, at Amerikanske Billeder blev en verdenssucces, og hans forsøg på også at gøre det til en succes for dem, det handlede om, de fattige, marginaliserede og fattige.

I foredraget fortæller Jacob Holdt, hvordan han ved hjælp af ikke-voldelig kommunikation først integrerede sig med de sorte i USA’s ghettoer, og sidenhen med de mest voldelige elementer i verdens farligste slumkvar-

terer i Sydafrika og Haiti, bøsser og lesbiske, flygtninge, hjemløse, nazister, Ku Klux Klan og endog masse-mordere i USA. Derefter trækker Holdt langsomt fokus over på vores egen hjemlige verden.

Dette foredrag smitter alle med sin positive og inkluderende tænkning og giver tilskuerne ”nyt mod på livet”. Ikke mindst ved at erkende, at det er skaderne, som vi går igennem i livet, der får os til at lukke af overfor andre mennesker.

Kom til en spændende aften! Foredraget er gratis, kaffe og kage koster 25 kr.

*Samarbejdsudvalget,  
Tømmerby-Lild,  
Øsløs-Vesløs-Arup*

## Kirkens Korshær og mennesker i nød

Overalt i Danmark findes mennesker, der på forskellige måder er i nød. Det kan være hjemløse, der lever et udsat liv på gaden, misbrugere med psykiske diagnoser, ensomme uden kontakt til familie og venner, børn, der kommer i skole uden overtøj og madpakke, og - og - og desværre er listen endnu længere.

I Kirkens Korshær ser man, at flere og flere mennesker midt iblandt os lever under sådanne vilkår. De har brug for hjælp, og

det får de overalt i landet af Kirkens Korshær. – helt derud, hvor det offentlige ikke rækker. Det koster mange penge, og derfor holder Kirkens Korshær.

### **Landsindsamling, - søndag den 25. november**

I Thy vil der i lighed med 2017 være 11 adresser, hvorfra indsamlingen foregår.

Der er brug for mange indsamlere, og hvis nogen vil hjælpe Kirkens Korshær med at hjælpe

danskere i nød, så er man velkommen til at melde sig.

Det kan ske pr. mail: **waki@post9.tele.dk** eller telefon: **30 20 12 35**, hvor man vil kunne udtrykke ønske om, hvor man gerne vil være indsamler.

Velkommen til et meningsfyldt medarbejderskab og en god oplevelse sammen med andre for vore medmennesker i nød.

**Alle er velkomne**



## Hannæs - Østerild området bliver rigere:

- **Bygholm Kite Surf:** Holder stiftende generalforsamling, mandag den 20. august kl. 19 i Øsløs Forsamlingshus.
- **Den nye Læge/Sundhedsklinik på Trye:** Forventes at blive indviet sommer 2019.
- **Udvidelse Amtoft Havn:** Begynder at tage form, og der arbejdes nu tæt sammen med Thisted Kommune. Man regner med påbegyndelse i 2019.
- **Kreativitetshuset i Lildstrand:** Der er lavet et flot projektoplæg, som forventes godkendt hos Thisted Kommune og i forskellige fonde, hen over efteråret, således projektet kan realiseres fra og med 2019.
- **Helt ny bydel i Frøstrup:** Byggegrunde i Frøstrup på vej, og efterår /vinter 2018/19, forventes de første spadestik at ske på grundene. Vi har indsendt det endelige projekt, der forventes politisk behandlet til september.
- **Hunstrup Østerild Sparekasses fond:** Har givet området kr. 50.000 til markedsføring, og her forventer vi bl.a. at lave en flot dronefilm fra hele området, så har du gode ideer herom, kan du kontakte din lokale Borgerforening.
- **Elcykler:** Vores område beriges nu snart af El-cykler, som du kan låne og dermed drage ud for at opleve. Man forventer opstart og indvielse august/september.
- **Legepladser:** Både Frøstrup og Amtoft får nye legepladser. i Frøstrup forventes indvielse senere på sommeren.
- **Musikalsk:** Der er p.t. mange tiltag i gang, omkring musikken, og dens oplevelser her i området, så følg med her i bladet, i dagspressen, på Facebook m.v.. Det bliver så godt for os alle. Så husk at bakke op om de lokale tiltag her.
- **Thisted Kommune:** Vores positive samarbejde med Thisted Kommune skal udvides og vi vil gerne gå forrest i forbindelse med den nye "Strategi for Lokaludvikling" som kommunen har vedtaget.
- **Masterplanen:** De 8 Borgerforeninger i Hannæs-Østerild området fortsætter hen over efterår / vinter samarbejdet omkring udviklingen af Masterplanens indhold.
- **Selskabet Hannæs-Østerild i Udvikling:** Har hen over sommeren fået endnu flere tilsagn, og vi nærmer os den ønskede start kapital på kr. 400.000.
- **Naturoplevelser:** Hen over sommeren skete der noget nyt: Vi fik lov at smage på strandplanter. Sammen med Mie Buus, Naturmad Thy, fik vi en oplevelse, på en herlig sommeraften, og i møllen på Bygholm, en 3 retters menu, der gjorde vores sommer lidt dejligere.
- **Turistbussen 88H:** 6 fyldte busser gav også sommeren 2018, et klart billede af, at vi har noget at byde på. Glade mennesker, stor TAK til Visit Thy, Guider, herunder vore lokale guider, der beriger alle med deres entusiastiske fortællinger om vores område.



# Gudstjenesteliste september, oktober, november 2018

Dato	Helligdag/arrangement*	Tømmerby	Lild	Lildstrand
2/9	14. s. e. Trinitatis		10.30	
5/9	Temagudstjeneste		19.00	
9/9	15. s. e. Trinitatis	10.30		
11/9	Plejhjemsgudstjeneste	Trye 10.30		
16/9	16. s. e. Trinitatis			10.30 Høst
23/9	17. s. e. Trinitatis		10.30 Høst	
25/9	Plejhjemsgudstjeneste	Trye 10.30		
30/9	18. s. e. Trinitatis	10.30 Høst *		
7/10	19. s. e. Trinitatis	10.30 **		
9/10	Plejhjemsgudstjeneste	Trye 10.30		
14/10	20. s. e. Trinitatis			14.00 GN
21/10	21. s. e. Trinitatis	19.00 GN		
23/10	Plejhjemsgudstjeneste	Trye 10.30		
28/10	22. s. e. Trinitatis		10.30	
4/11	Allehelgen	10.30	14.00	
6/11	Plejhjemsgudstjeneste	Trye 10.30		
7/11	Børnegudstjeneste	17.30		
11/11	24. s. e. Trinitatis	10.30		
18/11	25. s. e. Trinitatis			10.30
20/11	Plejhjemsgudstjeneste	Trye 10.30		
25/11	Sidste s. i kirkeåret	10.30		
28/11	Temagudstjeneste		19.00	
2/12	1. s. i advent	10.30		
4/12	Plejhjemsgudstjeneste	Trye 10.30		

GN: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup.

\* Reception i anledning af Palle Jochumsens fratrædelse efter gudstjenesten.

\*\* Familiegudstjeneste med efterfølgende konfirmandindskrivning.

Der er altergang og kirkekaffe ved alle søn- og helligdagsgudstjenester

## ARRANGEMENTER PÅ TRYE

Onsdagshygge: Vi strikker og hygger hver onsdag kl. 14 – 16. Kig ind, hvis du har lyst til at være med.

Der er ingen møde- eller strikkepligt.

29. august kl. 14.00:

Underholdning & syng sammen v/præsten

10. september kl. 19.00: Banko

## TEMAGUDSTJENESTER

Temagudstjenesterne tilrettelægges i samarbejde med lærere og elever på Bjerget efterskole. De finder steder sted en onsdag aften, varer ca. en halv time og er for både unge og voksne. Kirken fyldes med musik, med lys og bøn, med aftensang og eftertanke. Datoerne i efteråret er 5. september og 28. november kl. 19 i Lild kirke. Den 5. september er temaet

### NÆRVÆR.

Følg med på kirkernes Facebook-side og på sogn.dk/lild for at læse mere om hver enkelt aften.

Alle er hjerteligt velkomne!