

Kirke & Sogn

Tømmerby, Lild og Lildstrand

September · Oktober · November 2023



Personaleoplysninger


Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst · Kirkevej 40, 7741 Frøstrup.
Tlf. 97 99 10 02 – 23 31 54 02 · E-mail: jsho@km.dk
Mandag er fast fridag. Præstens øvrige ferie- og fridage (med den vikarierende præst angivet i parentes) er som følger: 1. september (Steffen Bang: sbkr@km.dk / 24 23 00 88); 2.-3. september (Mariann Dyhrberg Christensen: mdc@km.dk / 21 30 88 38); 5.-9. september; 1. oktober; 16.-24. oktober; 24.-26. november (Steffen Bang.)

Organist: Irene Søndergaard Christensen,
Hyldevej 20, 7700 Thisted, tlf. 23 35 87 67, isc@os.dk

Tømmerby Kirke, Kærupvej 71, 7741 Frøstrup,
tlf. 21 47 09 74, toemmerby-kirkegaard@c.dk
Graver: Palle Jensen, Håndværkervej 50, Frøstrup
Menighedsrådsformand: Jørgen Vigsø, Højstrupvej 25,
Frøstrup, tlf. 21 69 75 52.

Lild Kirke, Kærupvej 19, Bjerget, 7741 Frøstrup,
Lildstrand Kirke, Strandkærvej 14a, Lildstrand
tlf. 21 46 33 27, jytte@koldsgaard.dk
Graver: Jytte Koldsgaard, Håndværkervej 16, Frøstrup
Menighedsrådsformand:
Aase Stjerne Hansen, Lundvej 18, Frøstrup, tlf. 30 64 83 19

Kirkasangere:
Birthe Bundgaard, Tømmerbyvej 49, Frøstrup, tlf. 23 60 75 03,
Birthebundgaard@live.dk
Johan Kibsgaard-Vester, Thorup Strandvej 42, 9690 Fjerritslev,
tlf. 51 76 26 34, johankv@live.dk

Hjemmeside: www.sogn.dk/toemmerby
www.sogn.dk/lild
Tømmerby-Lild Sogne er på Facebook 

Udgiver: Tømmerby og Lild menighedsråd
Redaktion: Sognepræsten

Stof til næste nr. af Kirke & Sogn
sendes til sognepræsten inden 1. november 2023.
Tryk: Fjerritslev Tryk.
Forsidebillede: Ingvar Krogsgaards skov.



KIRKEKØRSEL

Kan man ikke ved egen hjælp komme i kirke,
må man ringe – gerne senest lørdag – til:
Kjestic Jensen, tlf. 25 34 60 94, Henrik Gregersen, tlf. 24 22 99 29
eller Arne Hegelund, tlf. 97 99 10 92 eller 21 36 97 05

Kommende menighedsrådsmøder

7. september

4. oktober

1. november

Møderne er offentlige, og referater kan hentes på sogn.dk/toemmerby og sogn.dk/lild

Vi mødes til pleje-hjemsgudstjeneste på Trye

Søndergade 36, Frøstrup,
kl. 10.30 på følgende datoer:

14. september (NB. torsdag; ikke 5/9 som angivet i forrige kirkeblad)

26. september

10. oktober

26. oktober (NB. torsdag)

7. november

21. november

Alle er velkomne!

Kirkerne er åbne for besøg i dagtimerne undtagen lørdag samt søndag, hvor der til gengæld altid er gudstjeneste i én af vore tre kirker. Lildstrand Kirke er åben alle dage i dagtimerne. Nogle til Tømmerby Kirke kan lånes hos Anne Grethe Sørensen, tlf. 60 21 10 43.



Udebliver kirkebladet, kontakt da
sognepræsten: 97991002
jsho@km.dk

Hilsen fra præst...

Vi går ind i et efterår med en hel del gudstjenester og arrangementer, som du kan læse om her i bladet.

Også hen over sommeren har der været en livlig aktivitet i kirkerne i forbindelse med ikke mindst sommerkoncerter og aftensangsandagter, som har været yderst velbesøgte. Tak til denne sommers værter, fortæl-

lere og deltagere ved Aftensang på Stranden.

I uge 43 er der opstart for et nyt hold konfirmander, der skal gå til undervisning frem mod konfirmationen Kristi Himmelfartsdag 2024. En del af forbedringen er at deltage i gudstjenesterne, hvor konfirmanderne indimellem vil agere "kirkehjælper"; tag godt imod dem.

I februar måned væltede vejkrucifikset, der siden 1941 har stået i krydset mellem Gl. Aalborgvej, Glædevej og Vestergade. Vejkrucifikset, som er i privat eje, er væltet en gang før, tilbage i 1981. Det er planen, at det skal repareres her i efteråret, og at der skal være en markering af genrejsningen – så hold øje med det.

... og menighedsråd

"Blæsten kan man ikke få at se"... men ånden i det kristne budskab ses ved samspil mellem mennesker. I mødet med hinanden udvikles værdier for det enkelte menneske i fællesskabet.

Der har i denne sommer været stærke og gode oplevelser af fællesskab med kristent værdimæssigt indhold. Må det fortsat være det bærende for samvær i pastoratet her.

At skabe rammer for givende samvær er en opgave for alle. Menighedsrådet vil gerne invitere til aktiv deltagelse gennem løsning af opgaver, som styrker fællesskabet her. Der er mangeartede opgaver, som ligger åbent for aktiv deltagelse; her nogle forslag og idéer – kom gerne selv med flere:

- Stille sig til rådighed ved at være guide ved besøg i kirkerne og på kirkegården, evt. også på tysk eller engelsk.

- Uddele aktivitetskalendere i feriehusene / ved udlejningsbureauer, campingpladser og kulturinstitutioner.
- Synge med i vores lejlighedskor.
- Sidde forrest i kirken ved gudstjenester for at give nye i kirken tryk i gudstjenestens forløb.
- Være behjælpelig, når der serveres brød, suppe m.v.

- Uddele sangark m.m.
- Være kistebærere efter behov.
- Tage din nabo eller ven med i fællesskabet.
- Komme på frivilliglisten, som er menighedsrådets interne kontaktoversigt.

Nævn gerne hvilke slags ting, du kunne tænke dig at bidrage med.

Listen administreres af Anne Grethe Sørensen, tlf. 60 21 10 43.



MISEREORS fastedug 2016 med titlen: Ich bin, weil du bist – Jeg er, fordi du er! © MISEREOR – Kunstneren Chidi Kwubiri fra Nigeria.

Biernes besøgelsestid

Der er et skatkammer af fortællinger om de mænd og kvinder, der er gået i Jesu fodspor forud for os. Der er sandfærdige beretninger om mennesker af kød og blod, og så er der på den anden side legenderne, som måske ikke er historisk sande, men som rummer visdom og dybe sandheder, man selv må lytte efter.

Den følgende historie taler måske særligt ind i vores tid med ængstelighed for klimaforandringer oven på en mærkværdig sommer, hvor naturen i høj grad har gjort sine stærke kræfter gældende både herhjemme og ude i verden.

En gammel keltisk underfortælling handler om en omvandrende munk, der bar Jesu legeme tværs over Irland.

Fra gammel tid nøjedes man nemlig ikke med at indtage nadveren, man tilbad Gud i nadveren og bar fra tid til anden hostien omkring for med den at velsigne steder og mennesker. For munken var

det altså så godt som vor Herres egen krop, han bar gennem landskabet. Alt som han travede, kom der pludselig en stor sværm af bier, som omringede ham dog uden at gøre ham noget. I deres lystige summen hørte munken en underligt mærkbar fryd ved at være nær Jesu legeme, og det henførte ham i sådan en grad, at han faldt på knæ og sank til jorden i en slags ekstase.

Da han kom til sig selv, rejste han sig og fortsatte sin færd, lige indtil det gik op for ham, til hans gru, at han ikke længere bar på Jesu legeme. Han blev forfærdet og tænkte: "hvad har jeg dog gjort!" Denne munk var som mennesker er flest og blev så flov over sin forsømmelighed, at han ikke kunne få sig til at røbe et ord om hændelsen til nogen.

Sådan gik han med sænket hoved i et helt år, før han en skønne dag gik til bekendelse i skriftestolen. Da trådte en engel frem for ham. "Jeg har tabt min Herre, det

er skrækkeligt," græd munken. Men englen sagde: "Nej nej, det er som det skal være. Det var på tide, at bierne tog over. Gå tilbage til det sted, hvor det skete, og du vil se, at bierne har bygget et smukt bistade-kapel op omkring vor frelsers legeme. Og du skal tage andre kristne med derud for at se, hvor smukt bierne fejrer gudstjeneste. Og i løbet af det næste år skal bierne lære jer mere om Gud end nogen biskop."

Der er mange andre historier fra Irland om hellige mænd, kvinder og bier, og endnu den dag i dag i oktober måned fejrer irederne en højtid, der kaldes velsignelsen af bierne.

Præsten



Fra Perlens Nødhjælp i Øsløs

Jeg skrev et lille stykke til bladet for halvandet år siden for at takke for hjælp i forbindelse med pakning af julegaver til børn i Rumænien, og nu vil jeg gerne give en lille opdatering igen.

Vi er en lille gruppe der mødes på Nødhjælpsgården i Øsløs hver tirsdag eftermiddag, og hen over vinteren er der blevet isoleret ovenpå stalden, så det nu fremstår som et meget bedre lokale. Det er også derfor, vi ikke har haft tirsdagsåbent her i foråret.

Vi har siden sidste loppemarked været med til at betale til flere transporter til Rumænien, og alt hvad vi havde af madrasser

og senge blev sendt afsted for at hjælpe vores samarbejdspartnere i Rumænien med at hjælpe Ukrainske flygtninge.

Kalenderen for efteråret er som følger:

LOPPEMARKED:

Lørdag d. 2. september kl. 10-17

Søndag d. 3. september kl. 10-17

Mandag d. 4. september kl. 12-17

Tirsdag d 5. september kl. 14-21

JULEGAVEPAKNING:

Fredag d. 3. november kl. 13-16

Er der nogle, der gerne vil lave gaver hjemme, kan der hentes kasser på Perlen tirsdage 13.30 - 16.30, eller på Kærupvej 22.

Er der nogle, der har noget I gerne vil give, kan det afleveres samme sted. Er der nogle, der vil hjælpe med at pakke, møder I bare op fredag eftermiddag den 3. november. Alt er gjort klart.

JULEMARKED: Lørdag d. 18 november kl. 11-16, hvor vi bl.a. sælger ud af alt vores julepynt. Der vil man også kunne købe kaffe mm.

Tak for støtte til arbejdet.

Gerda Grønhøj

Tillykke med dåben ønskes



*Augusta Nianze Thøgersen
15. juli i Tømmerby Kirke*



*Ellie Holm Larsen
16. juli i Tømmerby Kirke*



Konfirmanderne i Tømmerby-Lild 2023.

Foto: Fotografen Thisted

Mit sted – en ny fast spalte i kirkebladet

Med dette kirkeblad tager vi hul på en ny føljeton, som kaldes "Mit sted". Der er mange steder der bliver taget hånd om i vores sogne – folks haver, fælles områder, kirkegårde, sansehaven, legepladser, kystterrasser, minilandsbyen, for blot at nævne nogle.

Der er mange gamle steder med spor fra fortiden, som f.eks. vikingegravpladsen i Høstrup. Nogle opdager man kun, når man kommer omkring på cykel eller til fods. "Ingvars skov" med møllestenene, eller Anlægsvejs gamle anlæg med dets stier.

Steder giver rum til hukommelse og minder. Minilandsbyen og lokalhistorisk arkiv til vores fælles hukommelse; vores private og personlige yndlingspletter til den individuelle historie – stedet hvor jeg mødte x, der hvor y boede, osv.

Vore kirker (egnens ældste huse) og kirkegårde er nogle af de steder, der kan rumme både personlige og fælles minder – fra dåb, vielser, begravelser, højtid og hverdag. Ja, der er nok at fortælle om...

Vi håber, I vil være med på idéen og har lyst til at dele en lille eller en stor fortælling om jeres steder. Det må gerne være meget enkelt og med billeder. Send det bare til redaktøren/præsten eller giv et tip.

På den måde kan vi lære noget mere om vores skønne egn.



Lindetræet i præstegårdshaven

"Du stille, venlige præstegård, dig bringer jeg min hilsen! Som den blyssomme martsviol skjuler sig mellem det yppig voksende græs, således skjuler du dig bag de mægtige lindes skyggende bladehang, og vandreren ser kun et glimt af dine hvide vægge tite frem bag det grønne løv. Flygtig iler han dig forbi, han ved ikke, hvilke skatte du bærer i dit skød. Men jeg ved det, og jeg kender dig!"

Ordene er forfatteren Henrik Scharlings fra romanen *Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard* fra 1862. Beskrivelsen passer sikkert på mange præstegårde, og i hvert fald på Tømmerby præstegård. Træerne er ganske vist ikke så "mægtige" på vore kanter som f.eks. på Sjælland, men desto højere pris sætter vi jo på de standhaftige træer, vi har.

I præstegårdshaven står et lindetræ med stedsegrønt løv i form af efeu, der er klatret hele vejen op i kronen. Blot en meter fra jorden har stammen delt sig i tre som en grøn treenighed. Karla Farsinsen har fortalt, at træet blev plantet i forbindelse med en sommerlejr, som Poul Farsinsen deltog i som præst i begyndelsen af 80'erne.

Gennem flere tusind år var lindetræet dominerende i de danske skove, men nu er det sjældent at se i skovbevoksninger. Det findes mest som markant enkeltstående træ, i vejkanten, i skovbrynet eller i have og gård.

I vores præstegårdshave giver træet noget smukt for øjet at hvile på, læ til børnenes gyngestativ og et gemmested for – ikke en lindorm, men præstegårdshunden Abbey, som nyder at ligge i det svale efeubed omkring træet på varme sommerdage.

I den nordiske mytologi var lindetræet knyttet til kærligheden på grund af de hjerteformede blade og stundom hjerteformede krone. Derfor blev det også kaldet Frejas træ. I gamle dage mente man i øvrigt, at lindetræet beskyttede mod lyn.

I Grundtvigs fødehjem, Udby præstegård nord for Vordingborg, triumferede en lind i gården, men den måtte skiftes ud undervejs. Forhåbentligt bliver Tømmerby præstegårds lindetræ stående i mange år fremover.

Præsten

Kino-tur med stærk, dansk spillefilm

Søndag d. 17. september
kl. 14.00-17.00 i Fjerritslev Kino.

I samarbejde med Klim-Hannæs Valgmenighed og Øsløs-Vesløs-Arup sogne arrangeres en fælles biografur til Fjerritslev Kino. Vi skal se en ny, dansk film med titlen *Idioten*, der havde premiere den 31. august 2023. Kino giver følgende anmeldelse af filmen:

”Et slice-of-life drama fra udkan-
ten af Danmark.

Et ungt par venter deres første barn. Mange odds er imod dem: De har intet arbejde, ingen ud-
dannelse eller forældre, der kan støtte dem.

En skræmmende autentisk film om mennesker og miljøer, der sjældent opleves på dansk film. Det er hjerteskrærende at se de to, der som udgangspunkt er glade for hinanden og bare glæder sig til at få deres lille dreng, men efter vridemaskinen hos di-
verse sagsbehandlere og psyko-

loger er glæden og optimismen væk, systemet har taget magten. De havde uden tvivl behov for hjælp, men hvor kunne det dog være gjort i meget større respekt og forståelse for de unge forældres udgangspunkt. En meget god, meget vigtig og velspillet film.”

Man tilmelder sig ved at be-
stille en billet gennem biografen (www.fjkino.dk). Billetten inkl. kaffe og kage koster 100 kroner.

Løvfaldstur til Venø

Lørdag d. 30. september 2023

Tag med på en hyggelig sogne-
udflugt ned gennem Thy til char-
merende Venø, som øboerne selv
kalder Limfjordens hjerte.

Dagens program:

- Klokken 8.30: Afgang med bus fra Dagli' Brugsen, Frøstrup
- Morgensang i Lodbjerg Kirke: Danmarks næstmindste kirke i Danmarks mindste sogn, med kirkekunst af Maja Lisa Engelhardt.
- Rundstykker og kaffe i ”Danas Have”, Sindrup: En naturgrund skabt af Gunnar Iversen med vid udsigt over Limfjorden og hvor folketro, mytologi og land-art går op i en højere enhed med årets kredsløb.
- Frokost på Venø Kro: Pandestegt rødspættefilet serveret med hjemmelavet remoulade, citron

& rugbrød.

- Guidet bustur Venø rundt, herunder besøg i Danmarks mindste kirke, og eftermiddagskaffe.
- Koncert på Venø Efter-skole: DUEN - Det Danske Ungdomsensemble under ledelse af Morten Ryelund er et kreativt musikalsk forum for unge strygertalenter i alderen 17-27 år. Ensemblet har spillet i mange forskellige konstellationer, bl.a. sammen med stjerner såsom Andreas Brantelid og Michala Petri.
- Klokken 19.00, ca.: Hjemkomst.

**Pris for hele dagen,
alt inklusive: 250 kr. pr. pers.**
**Tilmelding til sognepræsten
senest fredag d. 8. september.**



Foto: venoe.dk

Betaling udbedes på forhånd ved bankoverførsel til 9114 – 401 00 05766; skriv Sogneudflugt + navn i kommentarfeltet.

Årets høstgudstjenester

**17. september kl. 10.30
i Tømmerby Kirke.**

Høstgudstjeneste, hvor Børnekoret medvirker.

**24. september kl. 10.30
i Lild Kirke.**

Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost og menigheds-møde på Thy Event og Natur-center.

Efter hver af de to høstgudstjenester holder vi en lille høstauktion under kirkekaffen. Medbring gerne lidt af høsten fra haven eller marken: Blomster, syltetøj, boller, kage, fugleneg, løg eller andet. Man kan betale med mobilepay.

Årets høstindsamling går til foreningen Active Caring – kendt som Perlens Nødhjælp i Øsløs.

TAK for donationerne ved de to høstgudstjenester.

Sogneaften om hospice

**Onsdag den 26. oktober kl. 19.30
i Tømmerby konfirmandstue**

Vi får besøg af Mogens Nørgaard fra Birkelse, der er næstformand i regionsrådet. Han vil fortælle om sit arbejde med Hospice Vangen i Nørresundby, som han er formand for. Han har været med

hele vejen med flytningen af hospice fra Aalborg til Nørresundby. Det ligger ham meget på sinde, at vi får en naturlig og værdig tilgang til livet på hospice.

Menighedsrådet ser frem til en spændende aften i samarbejde med det lokale IM.



Allehelgen

**Søndag den 5. november i
Tømmerby Kirke kl. 10.30
og Lild Kirke kl. 16.00.**

Allehelgen er en anledning til at mindes vore kære døde. Hvad end det er kort eller lang tid siden, man har mistet nogen, så kender de fleste til savnet. Allehelgen kommer os alle ved, for den er også en anledning til i det hele taget at forholde os til døden og føle samhørighed med de andre dødelige på kirkebænkene.

Ved disse gudstjenester læses navnene på dem, der er bisat eller begravet i Lild og Tømmerby

sogn siden sidste Alle helgen. Efter gudstjenesten kan man få et lys til at sætte ud på kirkegården eller tage med hjem. Alle er velkomne.

*Sorgen kender ingen grænser
den har varme hænder
de kan række ind i himlen
der hvor håbet ender
Sorgen brænder gennem tiden
med sin purpurflamme
dage kommer, vinter, sommer
flammen er den samme*

*Sorgen går i haven på de
morgensoundne steder
den har katedraler fyldt af
efterladte glæder
Sorgen holder midnatsmesser
under mørke briser
stille stille flyder saonets
tåreparadiser
Sorgen er det stærke hjerte
der blir ved at bløde
den der elsker trækker stadig
vejret med de døde*

Iben Krogsdal, 2015



Menigheds- møde

Søndag den 24. september

Tømmerby og Lild menighedsråd indbyder til offentligt menigheds møde i forlængelse af høstgudstjenesten i Lild Kirke. Mødet finder sted på Thy Event og Naturcenter og begynder med en frokost. Herefter vil menighedsrådene give en aktuel status på, hvad der sker i sognene, og hvilke planer der er for det kommende års virksomhed. Der gives en redegørelse for sidste års regnskab samt budgettet for 2024.

Halloween i Kirken

Lørdag d. 14. oktober kl. 19.00
i Tømmerby Kirke

Der bliver gys i våbenhuset, sange der giver mod, lys i kirkegårds mørket og skumfiduser over helvedesild, når kirken atter er med ved årets halloween-fejring i Frøstrup.



BABYSALMESANG

Det er gratis
at deltage.

Der er Babysalmesang hver fredag formiddag.

Det konkrete mødetidspunkt aftales efter det givne holds behov, men det er som regel kl. 10. Vi mødes Kirkevej 40, 7741 Frøstrup.

Her har far og/ellers mor mulighed for at få en musikalsk oplevelse med det lille barn (indtil ca. 12 måneder.)

Det eneste, du/I skal medbringe, er jeres barn samt et blødt underlag, som barnet kan ligge på.



Kontakt organist Irene Søndergaard Christensen (tlf. 2335 8767) for tilmelding og information om gældende tidspunkter.

Program for Frøstrup IM

Dato	Kl.	Aktivitet	Taler	Sted
5/9	09.30	Pigedag	Andrea Christensen	Thisted Missionshus
18/9	19.30	Kredsmøde	Heri Elttør	Konfirmandstuen
23/9	09.30	Inspirationsdag	(region Nord)	Thy Event og Naturcenter
26/10	19.30	Sogneaften	Mogens Nørgaard	Konfirmandstuen
23/11	19.30	"Hvorfor synger vi salmer" – Jørgen Kjærgaard		Hillerslev Missionshus
7/12	19.30	Adventsfest	Thomas Kristensen	Hillerslev Missionshus

Fortælling fra Hannæs Kirkefestival 2023

Af Inger Hørning, løst baseret på den historiske person Christen Lauridsen Ørn.

Der var engang en ung dreng ved navn Christen Lauridsen, der blev født lige her på en lille gård lige uden for Arup i det herrens år 1590. Han elskede at vokse op i den lille landsby ved bredden af Limfjorden i Danmark. Livet på landet var enkelt og fredeligt dengang, og Christen nød at udforske naturen omkring sig og drømme om store eventyr.

I skolen var Christen noget helt særligt. Skolelæreren kunne straks se at her var en dreng med en helt særlig begavelse og derfor gik han til præsten for at høre hvad de kunne gøre for lille Christen. For det ville da være synd at en så kvik knægt ikke skulle blive til mere her i livet. Det var præsten enig i og de betalte derfor for at Christen kunne komme på latinskolen (det er ligesom gymnasiet i dag). Så håbede præsten, at Christen ville blive en god præst. Og skolelæreren håbede, at Christen ville blive en god skolelærer.

Men sådan skulle det ikke gå. For en dag ændrede alt sig for Christen. Et budskab nåede landsbyen om, at kejser Ferdinand II, den mægtige hersker i det tysk-romerske rige, ønskede at gøre hele Europa og dermed også Danmark katolsk igen. Det syntes Christen af en eller anden grund var en ufatteligt god ide. Han blev grebet af spændingen ved tanken og lå nat efter nat og vendte og drejede sig for at tænke over hvad han kunne gøre ved det. Og så skete det at han beslut-

tede sig for at tage på en dristig rejse for at hjælpe kejseren med hans mission.

Med mod i hjertet og en rejsetaske over skulderen begav Christen sig ud på sin rejse. Men inden han kom så langt ja så tog han en tur her forbi vores egen Arup Kirke. Bad en bøn til Gud om at han ville have held og lykke på rejsen som var meget lang og farefuld. I lommen havde han en lille sten fra sin gamle gård – for så havde han da lidt med sig hjemmefra af sit dejlige fædreland. Han vandrede gennem marker og skove, krydsede floder og steg op ad stejle bjerge. Vejen var lang og fuld af udfordringer, men Christen lod sig ikke afskrække.

Endelig nåede Christen frem til kejserens hof. Han blev mødt af et imponerende palads og prægtige haver. Og så blev han alligevel ret nervøs. For han var jo bare Christen Lauridsen fra Arup, hvorfor skulle kejseren gide at snakke med en som ham.

”Nej, jeg må finde på noget snedigt” tænkte han. ”Kejseren har jo nok aldrig været i Danmark eller mødt ret mange fra Hannæs før mig. Så jeg siger da bare jeg er adelig – det tænker han aldrig på at tjekke”.

Så da Christen gik op til hovmesteren og sagde han ville møde kejseren, kaldte han sig ikke Christen Lauridsen. Nej, han hed nu Christen Lauridsen Ørn, Adelsmanden fra det store gods på marken ved Arup. Kejser Ferdinand II, en ældre mand med et venligt smil, tog imod ham. De to blev venner, og Christen fortalte kejseren om sit ønske om at hjælpe med at gøre Danmark katolsk igen. Kejseren blev begejstret over Christens beslutsomhed og spurgte, om han kendte til pave Urban VIII i Rom. Christen rystede på hovedet. Nej, han kendte ham godt nok ikke sådan personligt. Men kejseren besluttede at hjælpe ham med at nå frem til paven. Han gav Christen breve



Arup Kirke.

og informationer om, hvordan Danmark kunne blive katolsk igen, og sendte ham afsted på sin næste mission.

Christen fortsatte nu sin rejse mod Rom.

Han krydsede landegrænser og mødte mennesker fra forskellige kulturer. Til sidst nåede han frem til den storslåede by, hvor Peterskirken og pavens palads lå. Pave Urban VIII var klog gammel pave. Så da Christen præsenterede sig selv og overbragte kejserens breve, blev paven nysgerrig. Christen fortalte om Danmark, dets mennesker og deres længsel efter at genopdage deres katolske tro. Pave Urban VIII lyttede opmærksomt og blev meget bevæget af Christens ord. Han takkede ham for hans store mod og vedholdenhed.

Alt imens var vi herhjemme ret glade for at vi ikke var katolikker mere.

Her i Arup var der ikke mange der gik op i hvad kejsere og paver gik og pønsede på. De holdt af deres egen lokale kirke og deres egne lokale præst.

Og i dag for 400 år siden var præsten også i gang med sin gudstjeneste lige her hvor vi sidder nu.

Det kunne meget vel være at han læste teksten op fra Matthæusevangeliet hvor der står:

Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord.

Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?»

Men Jesus gennemskuede

deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt!«

De rakte ham en denar.

Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?« »Kejserens,« svarede de.

Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!«

Budskabet bag dette udsagn er, at man skal adlyde de jordiske myndigheder og deres love og betale den skat eller det, der er skyldigt dem.

Samtidig understreger det også, at der er en højere åndelig virkelighed og et ansvar over for Gud, som er adskilt fra den verdslige magt.

Skæg for sig og snot for sig som man siger – man skal ikke blande de to ting sammen.

Men alt det havde den stakkels Christen glemt i sin jagt på eventyr.

I sin snak med paven kunne han forstå, der ikke kunne komme en øjeblikkelig forandring. Men han blev lovet en plads i kirken, hvor han blev præst og fordrev tiden med at omvende protestanter ovre østpå – nemlig i Ungarn.

På den måde kan vi alle komme til at fare vild i hvad der er godt og skidt for os selv og andre. Også selvom man kommer fra et fantastisk sted som Arup.

Og den stakkels Christen var så opsat på at han vidste hvad der var bedst for andre mennesker at han ville tvinge det ned over hovedet på dem. Christen

var stolt over at hjælpe kejser Ferdinand II og pave Urban VIII med deres mission.

Og i 1627 tænke han at nu var tiden kommet! For i det herrens år trængte de kejserlige hære op i Jylland og nu lå landet lige for mente Christen.

Men ak! det land og den konge han havde vendt ryggen, kom ham i forkøbet. For selveste Christian d. IV var rejst hele vejen til den tyske by i Lübeck og her mødtes han med Christens gamle ven kejser Ferdinand. Christian IV gjorde nemlig noget han ikke havde for vane. Han underskrev en givtig fredsaftale med Tyskerne. Danmark var dermed ude af 30 års krigen 19 år før den faktisk sluttede.

Det var et hårdt slag for Christen der blev meget skuffet. Han vendte aldrig tilbage til sin lille landsby ved Limfjorden, men døde i stedet som Domprovst ved Stefanskirken i Wien.

Således sluttede eventyret om Christen Lauridsen, den modige dreng fra landet, der rejste gennem lande og riger for at slette alle spor af reformationen i vores elskede Danmark. Han endte så uendeligt langt fra det landskab og det fællesskab han voksede op i. Fra glæderne og sorgerne som griber os lige her mellem havet og fjorden. Jo, Christen Lauridsen Ørns fortælling er i høj grad tragisk på mange måder.

Vi i dag kan kun beundre hans hovmod og måske ryste lidt på hovedet ad hans umådeligt livlige fantasi.

Gudstjenesteliste September, oktober, november 2023.

Dato	Helligdag/arrangement	Tømmerby	Lild	Lildstrand
3/9	13. s. e. trinitatis	09.00 MDC NB.		ændret i forhold til sidste kirkeblad
10/9	14. s. e. trinitatis			10.30
17/9	15. s. e. trinitatis: Høst	10.30		
24/9	16. s. e. trinitatis: Høst		10.30	
28/9	Børnegudstjeneste	17.00		
1/10	17. s. e. trinitatis	16.00 SB		
8/10	18. s. e. trinitatis		10.30	
14/10	Halloween i kirken	19.00		
15/10	19. s. e. trinitatis	10.30		
22/10	20. s. e. trinitatis			16.00 SB
29/10	21. s. e. trinitatis: Rock	15.00		
5/11	Allehelgen	10.30	16.00	
12/11	23. s. e. trinitatis			10.30
15/11	Børnegudstjeneste	17.00		
19/11	24. s. e. trinitatis	10.30		
26/11	Sidste s. i kirkeåret		16.00 SB	
3/12	1. s. i advent	10.30		

MDC= Mariann Dyhrberg Christensen (21308838); SB= Steffen Bang (tlf. 24230088); IH= Inger Hørning (29748919); Høst= Høstgudstjeneste; Rock= Rockgudstjeneste ved gymnasieelever fra Thisted Gymnasium.

Børnegudstjenester

Torsdag den 28. september og onsdag den 15. november kl. 17.00 i Tømmerby Kirke.

Vær med til at fejre en kort gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi skal kigge i Skatteki-sten og åbne Den store Bibel.

Efter gudstjenesten indbyder vi alle, der har lyst til at spise med og hygge sig sammen med andre familier i konfirmandstuen, Kirkevej 40, Frøstrup.

Maden er forberedt, og efter hygge, sang og leg siger vi tak for i aften kl. 18:45, så sengetiden kan overholdes.

Alle er velkomne, og det er gratis at spise med.

Tilmelding sker senest hhv. mandag d. 25/9 og fredag d. 10/11. Skriv til præsten på mail: jsho@km.dk eller SMS: 23 31 54 02.



Sæt årets julekoncert i kalenderen!

Efter flere års pauser kan vi nu glæde os til et skønt genhør med lokale stemmer, når

Fjerritslev Bykor giver koncert den 6. december kl. 19.00 i Tømmerby Kirke.