



**Første søndag i advent d. 29.11 kl. 11**  
Kirkens kor medvirker ved gudstjenesten.

**Adventskoncert i Søllinge kirke kl. 19.30**  
Hans Henriksen og Therese Andreasen fra Ullerslev bliver årets gæster. Hans synger en blanding af advents- og juletidens salmer og sange, mens Therese akkompagnerer ved klaveret.

**Anden søndag i advent d. 6.12 kl. 9.30**  
**De Ni Læsninger**  
Kirkens kor medvirker ved gudstjenesten.

**Onsdag d. 9.12 kl. 18**  
**Musikskolekoncert**  
Denne aften optræder en række af musikskolens elever i kirken.

**Juleaften**



Der bliver fem gudstjenester i pastoratet juleaften. Kl. 11, kl. 13 og kl. 15 i Rolfsted kirke, kl. 14 i Hellerup kirke og kl. 15.30 i Søllinge kirke, de fire første ved Birte Jacobsen og den sidste i Søllinge ved Jakob Olesen. Der vil blive nogle begrænsninger, som gælder på grund af Corona. Som de er lige nu, vil vi kunne være op til ca. 80 personer i kirken ved hver gudstjeneste, forudsat at vi lader kirkesangeren synge salmerne, mens vi andre må nøjes med at nynne med på

salmerne. Hvis vi er under 40 personer i kirken, kan vi synge med på salmerne. Vi vælger at give plads op til de 80, hvis så mange kommer til kirken juleaften. Antallet må så være afgørende for, om vi kan synge ved gudstjenesterne.

**Julesøndag d. 27.12 kl. 11**  
**Salmesangsgudstjeneste i Søllinge kirke**  
I år samler vi menigheden i pastoratet i Søllinge kirke ved salmesangsgudstjenesten. Har du lyst til at vælge en salme til denne dag og fortælle lidt om, hvorfor du har valgt den, da ring til Birte Jacobsen, tlf. 6598 2003, senest d. 15. december. Du kan også bare vælge en salme, som så vil blive sunget denne dag.

**Nytårsdag kl. 16**  
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden "Godt Nytår!" over et glas vin i kirkerummet.

**Onsdag d. 13.01 kl. 16.30**  
**Fyraftensgudstjeneste**  
Dagens musikindslag bliver ved Jens Schou på klarinet.

**Onsdag d. 10.2 kl. 16.30**  
**Fyraftensgudstjeneste**  
3. klasse fra Ferritslev Friskole medvirker.

**Onsdag d. 17.03 kl. 14-16**  
**Sangeftermiddag i Ferritslev Fritidshus**  
**Birgitte Hansen**, tidligere højskoleforstander og musiklærer, sidder ved klaveret, når vi denne eftermiddag åbner den nye højskolesangbog og synger os ind i den for første gang.

**GUDSTJENESTER I VINTER 2020-21**

DATO	Rolfsted	Søllinge	Hellerup
29.11 1.s.i advent	11 m. kor BJ	19.30 BJ konc	ingen
06.12 2.s.i advent	9.30 BJ 9 læsn'r	ingen	11 BJ 9 læsn'r
09.12	18 koncert		
13.12 3.s.i advent	ingen	11 JO	ingen
20.12 4.s.i advent	11 BJ	ingen	ingen
24.12 juleaften	11, 13 og 15 BJ	15.30 JO	14 BJ
25.12 Juledag	9.30 BJ	ingen	11 BJ
26.12 2. juledag	11 JO	ingen	ingen
27.12 julesøndag	ingen	11 salmeg.BJ	ingen
01.01 Nytårsdag	16 BJ	ingen	14.30 BJ
03.01 Hellig3Konger	11 BJ	9 JO	ingen
10.01 1.s.e.H3K	9.30 JO	ingen	ingen
13.01 Fyraftensgudstj.	16.30 BJ		
17.01 2.s.e.H3K	14 m konf BJ	ingen	11 BJ
24.01 sidste s.e. H3K	14 m konf BJ	11 BJ	Ingen
31.01 Septuagesima	11 BJ	ingen	9 JO
07.02 Seksagesima	9.30 m. k. BJ	11 BJ	ingen
10.02 Fyraftensgudstj.	16.30 BJ		
14.02 Fastelavn	ingen	ingen	11 BJ
21.02 1.s.i fasten	11 JO	ingen	ingen
28.02 2.s.i fasten	ingen	9 JO	ingen

Der vil på grund af Corona-fare ikke blive serveret kaffe i våbenhuset i de kommende måneder. Man kan altid finde gudstjenestetiderne på sogn.dk  
BJ: Birte Jacobsen. JO: Jakob Olesen.

**Kirkebil:**

Fremover vil vi tilbyde jer at benytte Taxa, der hører under Fynbus. I skal ringe på tlf. 6311 2255. Se mere under www.fynbus.dk, Flextrafik, Faaborg-Midtfyn kommune.

**Ferie**

Birte Jacobsen har ferie fra d. 20. til d. 28. februar. Embedet passes af sognepræst Jakob Olesen, tlf. 20 33 29 27.

# Kirkebladet

December 2020 – januar – februar 2021

58. årgang – nr. 4



## Nyt menighedsråd

Der er valgt nyt menighedsråd, som tiltræder efter første søndag i advent.

### Medlemmerne er:

Bente Hegaard Skytthe  
Bodil Schaap  
Herdis Møller Hanghøi  
Kirsten Fredslund  
Lisbeth Christensen  
Lone Inger Ebbesen Kristensen

### Som stedfortrædere er valgt:

Jens Randbøll Enggaard Rasmussen  
Irene Ambo Kyed  
Susanne Irene Lothar Madsen

Velkommen til det nye menighedsråd!  
Vi ser frem til et godt samarbejde!

Menighedsrådet konstituerer sig på møde den 19.11 kl. 19, og første søndag i advent vil resultatet af dette blive offentliggjort.

## Menighedsrådsmøder:

Onsdag d. 13.1 kl. 19 og onsdag d. 10.2 kl. 19.

## Navne og adresser

### Sognepræst:

Birte Jacobsen, Skindegyde 5,  
Rolfsted, 5863 Ferritslev,  
tlf. 6598 2003,  
BIJAC@KM.DK  
Mandag er fridag.

### Sognepræst i Ryslinge:

Jakob Olesen, Højskolevej 2,  
5856 Ryslinge,  
tlf. 6267 1077/ 2033 2927,  
JADO@KM.DK

### Graver:

Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge,  
5540 Ullerslev, tlf. 4014 9683,  
rolfstedkirkegaard@gmail.com

### Organist:

Ina Gram,  
tlf. 2068 6642  
Ina\_gram@hotmail.com

## Tale til konfirmanderne september 2020

### Kære konfirmander!

Dette år bliver et år, I aldrig nogensinde glemmer. Det var året, hvor samfundet lukkede ned, to måneder før I skulle konfirmeres. Det var året, hvor vi pludselig alle sammen blev bange på samme tid. En farlig sygdom kom snigende ind over Europa. Den kom fra Kina. Og hvad var det for en sygdom? Pludselig var vi alle i samme båd. Ud over hele jordkloden var vi kommet i samme båd. Og det var en båd, hvor bølgerne stod højt op over rælingen, og vi ikke rigtig vidste, hvordan vi skulle komme i land igen.

Samfundet lukkede ned fra den ene dag til den anden. Pludselig skulle vi alle bare blive hjemme. Livet blev meget forandret fra den ene dag til den anden. Og for jer og mig betød det, at kontakten blev afbrudt. Kirken lukkede også ned. Der måtte ikke holdes gudstjenester. Og vi fik den besked, at nu skulle vi holde sammen ved at holde afstand. I to måneder levede vi et meget stille liv. Derefter begyndte samfundet lige så stille at lukke op igen. Sommeren kom, og vi følte en tid, at vi næsten levede normalt.

Der er gået seks måneder, hvor vi ikke har set hinanden. Da jeg mødte jer forleden dag til generalprøven, tænkte jeg: I er vokset adskillige centimeter, siden vi så hinanden sidst. I er blevet større både i det ydre og i det indre.

Her hen over sommeren har jeg tænkt på, at I på en måde er blevet trukket ind i voksenlivet på en vel hurtig måde. I tog det pænt, at det hele blev udsat. Jeg ved godt, at der jo ikke var andet at gøre.

Men når man har gået og glædet sig til konfirmationen, så er det er en kæmpe skuffelse, når det hele bare pludselig må aflyses. Men nu er vi her. I dag bliver I konfirmeret.

Jeg har fundet den lignelse frem til jer, som taler om dette med, at man begynder at kigge ind i voksenlivet. Lignelsen om den fortabte søn. Vi kunne også kalde den "lignelsen om de to sønner". Før 2. salme læste jeg den oppe fra alteret. Vi hørte om to brødre. Den yngste drog hjemmefra og glemte at tænke sig om. Han kom til at ødelægge det hele for sig selv. Til sidst besluttede han sig så for at begive sig hjem til sin far for bare at få lov at arbejde for ham. – I husker, at hans far blev så oven ud glad for at se ham igen, så han lod fedekalven slagte. Der skulle være fest. Og det kunne ikke blive stort nok. For hans søn var i live. – I husker også, at den ældste søn blev sur. Her havde han gået og hjulpet sin far dag ud og dag ind. Og ham var der aldrig blevet holdt nogen fest for.

Mens I gik til præst, gennemgik vi den, og vi snakkede om den. I kunne godt forstå den ældste. Men I kunne også godt se, hvorfor Jesus fortalte historien. Han ville sige: Måske bliver jeres liv, ligesom det blev for den ældste søn. Og måske bliver det, som det blev for den yngste. – Men det er mest sandsynligt, at jeres liv bliver som en blanding af de to brødre. Til nogen tider gør I det, man forventer af jer. Og til andre tider glemmer I at tænke, og så er der noget, der går i stykker for jer. Livet kan såmænd sagtens gå i styk-

ker for os, også selv om vi mener, vi har tænkt os om. Pludselig er det hele blevet på en anden måde, end vi egentlig ville. Det er noget, alle mennesker oplever. – Her er det godt at kende historien om den fortabte søn. For den fortæller os, at vi aldrig må tro, at alt er tabt. Selv dér, hvor vi har svært ved at tilgive os selv, er der tilgivelse. Når vi er her i kirken, bruger vi et særligt ord for det med tilgivelsen. Vi kalder det "nåden". Guds nåde. Gud er nådig og barmhjertig. Det betyder: Der er en tilgivelse og en kærlighed, som er større end os. Den tilgivelse flyder til os hele livet. Det betyder ikke, at vi så bare kan gøre, hvad der passer os, for vi bliver jo alligevel tilgivet. Det ved vi godt. Sådan er det ikke. Det er altid tungt, når der er noget, der går i stykker for os. Men dette med at tilgivelsen findes, det betyder, at vi sættes fri. Når noget er gået i stykker for os, når noget bare slet ikke gik, sådan som vi havde tænkt, det skulle gå, så må vi ikke tro, at livet nu er ødelagt. Somme tider må vi indse, at der er noget, der er vores skyld. Og så må vi tage ansvaret for det. Men vi må aldrig tro, at alle veje er lukkede, fordi noget gik galt for os. Sådan er det at være menneske. Indimellem er der noget, der går forkert. Det må vi leve med, og så må vi tage livet op igen, dér hvor vi nu er.

Det, som er så skønt ved lignelsen, det er denne far, som står dér med udbredte arme og bare er klar til at tage imod den søn, som nu kommer hjem. Han omfavner ham. Han sender tjenerne ind efter fint tøj og sko til ham. Og han får ring på fingeren. Denne søn kommer hjem i laser og pjalter. Og faderen har kun én tanke: Han skal løftes ud af den elendighed, han er i. Og ikke bare det: Nu handler det om, at vi skal være glade sammen!

Den sidste salme i dag er ikke en salme, men en sang. Den er skrevet til en konfirmand for 22 år siden. Den siger noget vigtigt om livet. Indimellem er livet svært. Og somme tider vil det gøre ondt. Men midt i det hele må du kæmpe for det, du mener er godt og retfærdigt. Og så må du give dig selv lov til også at være glad midt i kampen.

Digteren, Per Kjærsgaard, sammenligner livet med en linedans. Det gælder om at finde balancen på mange måder. Vers efter vers synger vi om, at det gælder om at finde balancen mellem det, der er tungt, og det, der er let. På den ene side skal vi leve med, at der er noget, der hedder ansvar, at vi skal gøre nogle valg, og at vi skal lære at leve med de valg, vi gør. Og på den anden side er det vigtigt, at glæden får plads i vores liv, at vi husker at glæde os over alle de små ting, der er at glæde sig over, at solen skinner, at blomsterne springer ud, at fuglene synger, at der var en, der smilede til mig på vej hjem.

Det vers, jeg vil trække frem for jer, det er det sidste. Det handler om glæden. Linedanser i det høje – dans vidunderligt! Det betyder: Prøv hele vejen gennem livet at finde glæden i det.

Og verset slutter: Uanset om du nu tror det, så ved jeg, at lyset brænder for dig! Og kigger du op, er der nok en vej.

Mit ønske for jer i dag skal være, at glæden vil komme til at fylde meget i jeres liv, også selv om livet bliver krævende og svært ind imellem. Måtte I altid være gode til at finde tilbage til glæden! Det skal være mit ønske for jer i dag!

BJ