



**Første søndag i advent d. 2.12 kl. 10**  
Kirkens kor medvirker.

**Anden søndag i advent s. 9.12 kl. 11**  
**Familiegudstjeneste**  
Elever fra 3. klasse på Rolfsted skole spiller krybbespil. Gudstjenesten er for alle.

**Onsdag d. 12. december kl. 19.30**  
**Koncert med Odense Motetkor** under ledelse af Christian Dyrst.

**Tredje søndag i advent d. 16.12 kl. 11**  
**Gudstjeneste med De Ni Læsninger**  
Kirkens kor og en orkestergruppe under ledelse af Henning Kjær medvirker. Ved gudstjenesten bæres fredsløset fra Betlehem ind i kirken.

**Fjerde søndag i advent d. 23.12 kl. 11**  
**Børnegudstjeneste for de små**  
Gudstjenesten lægges børnevenligt an for de mindre børn, men alle er velkomne.

**Juleaften**  
Gudstjeneste kl. 14 og 15.30

**Søndag d. 30. december kl. 11**  
Salmesangsgudstjeneste.  
Lokale indbydes til at vælge en salme og fortælle om den denne dag. Har du lyst til at præsentere en salme, så ring til Birte Jacobsen, tlf. 6598 2003 senest den 12. december.

**Nytårsdag kl. 16**  
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden "Godt Nytår" over et glas vin i kirken.

**Onsdag d. 9. januar kl. 16.30**  
**Fyraftensgudstjeneste**  
Jørgen Dickmeiss medvirker på violin.

**Søndag d. 20. januar kl. 14**  
Konfirmanderne fra Broskolen medvirker ved gudstjenesten.

**Tirsdag d. 22. januar kl. 19**  
**Sigrud Undsets roman "Kristin Lavransdatter" genfortælles af Birte og Thorkil Jacobsen**

I romanen møder vi den katolske kirke i dens storhedstid med kirkebyggeri, munke og en stærk tro. Men frem for alt følger vi Lavrans' datter Kristin fra hun er barn og gennem hendes stormfulde kærlighed til Erland. Det er en fortælling om livet med spændinger og konflikter, kærlighed og jalousi, lykke og ulykke. Det er historien om kvinden, der tog sit liv på sig, sådan som det nu blev.

**Søndag d. 27. januar kl. 14**  
Konfirmanderne fra Ferritslev Friskole medvirker ved gudstjenesten.

**Tirsdag d. 29. januar kl. 19**  
**Vælg en sang!**  
Som sidste år indbyder vi alle til at synge med, når lokale selv vælger sangene. Kontakt Birte Jacobsen, tlf. 6598 2003 senest den 22. januar, hvis du har et forslag til en sang.

**Onsdag d. 6. februar kl. 16.30**  
**Fyraftensgudstjeneste**  
Kirkens kor medvirker. Der vil efter gudstjenesten være mulighed for at se en udstilling med patchworkarbejde i kirkerummet.

Kirsten Hansen fortæller: Patchwork er kort fortalt en "leg" med stof og farver. Man klipper stoffet i små stykker og syr det sammen igen til smukke, finurlige mønstre. Resultatet kan være små fine ting til meget store sengetæpper. Kom og kig den 6.-7. februar og få en snak med en af de 6-8 udstillere, som vil være tilstede i kirken d. 6. efter gudstjenesten.

**Menighedsrådsmøder:**  
Onsdag d. 16. januar kl. 18.30

## GUDSTJENESTER I ROLFSTED 2018

Søndag d. 2. dec.	(1. s. i advent):	Kl. 10, m. kor
Søndag d. 9. dec.	(2. s. i advent):	Kl. 11, familiegudstjeneste
Søndag d. 16. dec.	(3. s. i advent):	Kl. 11, musikgudstjeneste
Søndag d. 23. dec.	(4. s. i advent):	Kl. 11, børnegudst. for de små
Mandag d. 24. dec.	(Juleaften):	Kl. 14 og kl. 15.30
Tirsdag d. 25. dec.	(Juledag):	Kl. 10
Onsdag d. 26. dec.	(2. juledag):	Kl. 11.30, Peter Jensen
Søndag d. 30. dec.	(Julesøndag):	Kl. 11
Tirsdag d. 1. jan.	(Nytårsdag):	Kl. 16, m. vin
Søndag d. 6. jan.	(Helligtrekonger):	Kl. 11.30, Peter Jensen
Onsdag d. 9. jan.	(fyraftensgudstjeneste):	kl. 16.30, m. Jørgen Dickmeiss
Søndag d. 13. jan.	(1. s. e. h. 3k.):	Kl. 10
Søndag d. 20. jan.	(2. s. e. h. 3k.):	Kl. 14, m. konfirmander
Søndag d. 27. jan.	(3. s. e. .h 3k.):	Kl. 14, m. konfirmander
Søndag d. 3. feb.	(4. s. e. .h 3k.):	Kl. 10
Onsdag d. 6. feb.	(fyraftensgudstjeneste):	Kl. 16.30, m. kirkens kor, udstilling
Søndag d. 10. feb.	(Sidste s. e. h. 3k.):	Kl. 11.30, Peter Jensen
Søndag d. 17. feb.	(Septuagesima):	Kl. 10, Peter Jensen
Søndag d. 24. feb.	(Seksagesima):	Kl. 11.30, Peter Jensen

Efter gudstjenesterne den 2. december, d. 6. januar og d. 3. februar bydes på kaffe i våbenhuset. Information om gudstjenestetidspunkter kan altid findes på [www.sogn.dk](http://www.sogn.dk) – Rolfsted sogn.

**Kirkebil**  
Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og arrangementer i konfirmandstuen. Man bedes ringe til Ferritslev Taxi dagen før, man ønsker at bruge den, tlf. 6598 1122. Brug den endelig.

**Ferie**  
Birte Jacobsen har ferie fra d. 9. til d. 24. februar. Embedet passes af sognepræst Peter Jensen, Årslev, tlf. 4035 9268 eller mail: [puj@km.dk](mailto:puj@km.dk)

**Forsidefoto:**  
Arnold Mikkelsen

# Kirkebladet

December 2018 – januar – februar 2019

56. årgang – nr. 4



Rolfsted sogn

## På opdagelse i de nye salmer

*Kom og syng med i de midtfynske kirker*

Gennem året 2019 synger vi os – fra kirke til kirke – igennem nogle af de nye salmer, der er skrevet inden for de sidste 25 år. Kom når du har tid – til en lille time med sang. Bliv glad og lær nyt! Sangtimerne suppleres med foredragsaftener, hvor kendte salmedigtere fortæller om dette at skrive salmer. Tag gerne en folder med datoer i våbenhuset!

**Foredrag torsdag d. 17.1 kl. 19–21**

**ved Sten Kaalø.**

Sted: Årslev sognehus, Gl. Byvej 28 A, 5792 Årslev

**Sangtime onsdag d. 30.1 kl. 16.30–17.30**

i Gestelev kirke. Tema: Dåb og nadver.

**Sangtime tirsdag d. 5.2 kl. 16.30–17.30**

i Nr. Søby kirke. Tema: Bibelske salmer.

**Sangtime torsdag d. 7.3 kl. 16.30–17.30**

i Rolfsted kirke. Tema: Morgen- og aftensalmer

## Navne og adresser

**Menighedsrådet:**

**Bodil Schaap, formand:**

Ådalen 33, 5863 Ferritslev, tlf. 2530 1923, schaap@ferritslevnet.dk

**Bente Hegaard Skytthe, næstformand:**

Johannevej 13, 5863 Ferritslev

**Lisbeth Christensen,**

**kontaktperson for de ansatte:**

Ådalen 28, 5863 Ferritslev

**Irene Kyed, kirkeværge:**

Rolfvej 1 st., 5863 Ferritslev, tlf. 6111 3442, ireneambo@hotmail.com

**Hanne Larsen, lokalkasserer:**

Skovgårdsvej 5, 5863 Ferritslev, tlf. 6598 1696, hannelarsen1717@gmail.com

**Susanne Madsen**

Rolighedsvej 7, 5863 Ferritslev

**Sognepræst:**

Birte Jacobsen, Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 Ferritslev, tlf. 6598 2003, bijac@km.dk. Træffes bedst hverdage først og sidst på eftermiddagen. Mandag er fridag.

**Graver:**

Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge, 5540 Ullerslev, tlf. 4014 9683, rolfstedkirkegaard@gmail.com

**Organist:**

Kirsten Thusgaard, Skovgårdsvej 3, 5230 Odense M, tlf. 6611 2906.

dette menneske. På den måde kan vi være med til at skabe håb, også i den sidste tid. Ikke om helbredelse, men om en meningsfyldt sidste tid. Hvor det selvfølgelig også handler om at sikre den gode og værdige afslutning, som patienten og de pårørende ønsker det. Men også om det, jeg vil kalde ’værenshåb’, hvor vi prøver at lade livet sejre hver eneste dag”. Det er ord til eftertanke for os alle: At vi må prøve at lade livet sejre hver eneste dag, uanset hvordan det længere perspektiv ser ud.

To forfattere har taget denne sygeplejerskes ord med i den bog, de lige har skrevet. ”Hvor der er håb”, hedder den. Den tager spørgsmålet op: Hvordan møder vi vore syge? De to forfattere, en kvinde og en mand, skriver: ”I hele vores samfund er der så stort et fokus på, at ting kan ’fikses’, og denne tekniske tilgang gennemsyrrer også vores sundhedsvæsen. Der er en forestilling om, at vore sygdomme kan repareres. Derfor knytter håbet sig hele tiden til, om operationen lykkes og behandlingen går godt. Det er, hvad vi må kalde et konkret hverdagshåb. Det knytter sig til den nære fremtid. Men hvad så, når det brister? Eller man lider af en sygdom, der ikke kan helbredes?”

Når vi er på kanten af livet, sættes håbet på prøve. Men her peger de to forfattere på, at der ved siden af dette hverdagshåb også er det, sygeplejersken kalder et ’værenshåb’. Dette håb er helt fundamentalt i vores liv. Den kvindelige forfatter taler om, at dette håb er knyttet sammen med en tro på, at man ikke er alene eller selv skal bære tilværelsen på sine egne skuldre. Men i stedet oplever, at der er noget, der er større end en selv. De to forfattere gør opmærksom på, at denne tro ikke nødvendigvis behøver at være den kristne tro. Den mandlige forfatter tilføjer: ”Vi fornemmer en tøven hos de professionelle i sundhedssystemet,

når det nære, konkrete håb brister. Her er det, vi kalder ’værenshåbet’ vigtigt. Det behøver ikke at været forankret i det religiøse. For mig at se er det baseret på troen på kærligheden og på, at det, der foregår mennesker imellem, er større end det enkelte menneske. Det er båret af den kærlighed, der ligger i at interessere sig for det hele menneske. Hvor den økonomiske eller medicinske logik ikke overskygger de medmenneskelige værdier”. Sygeplejersken og de to forfattere har et budskab til os. Tag ikke håbet fra et andet menneske! Hold selv fast i håbet, uanset hvordan livet ser ud lige nu. ”Vi må prøve at lade livet sejre hver eneste dag”. Disse tre personer fortæller os om livet, som det ser ud hos det sårbare menneske. Og de siger: Værn om livet, værn om håbet!

Dermed er disse tre tæt på det samme budskab, som evangeliet har til os i dag. Jesus peger på barnet og sætter barnet i centrum. ”Hvem er den største i Himmeriget? ”, spørger disciplene. Her kalder Jesus på et barn og stiller det midt mellem dem og siger: Barnet er det største. Tag imod livet, ligesom barnet gør det! Og han tilføjer: Den, der tager imod dette barn, tager imod mig!

Her kalder han på to sider i os. Bliv som barnet! Vis mod til at være den lille, den ydmyge! Prøv at finde modet til at kende den side i dig selv, hvor du ikke er den stærke, der bare kan klare det hele! Det er den ene side, han kalder på. Den anden side er den side, hvor vi har omsorg for andre. Tag dig af den lille! Tag dig af den svage og den sårbare! Husk altid, at den lille, den svage, den sårbare ligeså godt kunne være dig selv! Mon ikke de to sider hænger ganske godt sammen, at vi husker barnet inden i os selv og barnet uden for os selv på én gang? Når vi mærker, at barnet, den sårbare bor i os

selv, ligger det lige for, at vi også ser barnet og den sårbare i det andet menneske, både i den voksne og i barnet. Evangeliet i dag har tre afsnit. I det første stiller Jesus barnet i midten og siger: Lev som det lille barn! Og tag imod det lille barn! I det tredje afsnit fortæller han lignelsen om det tabte får. Hvis en mand har 100 får og opdager, at ét er faret vild, forlader han så ikke de 99 for at gå ud og lede efter det sidste? Og lykkes det ham at finde det, siger Jesus, da glæder han sig mere over det end over de 99, der ikke fór vild. Hermed siger han: Gud har altid hjerte for den, der er faret vild. Han vil ikke, at en eneste skal gå tabt. Han sætter alt ind på at gå ud og finde og hjælpe også den sidste. Også med denne lille lignelse vil Jesus oplære os. Han fortæller om hyrden med det store hjerte som et spejl for os.

Vi forstår, hvad han vil os med både den første og den sidste del af evangeliet. Dér hvor vi for alvor udfordres i dag, er i det, han siger mellem det første og det sidste. Vi forstår af det første og det sidste, at livet handler om at vise omsorg for de små, hvem de end er. Og han minder os om, at Gud har omsorgen for den lille, for den svage, den sårbare. Vor Herre viser os vejen, vil han sige. Derfor formaner han os alle til at have samme omsorg. Her bruger han nu nogle stærke ord om at få en møllestent hængt om halsen og andet ligeså kraftigt for at understrege, at dette er alvor. I må ikke bringe en af disse små til fald, siger han.

Her må vi spørge: Hvad vil det sige ”at bringe til fald”? Svaret må være: at vi tager modet fra den anden, at vi tager håbet fra den anden, at vi tager tilliden til det gode i livet fra den anden. Det må I aldrig gøre, siger Jesus. Men hvem er så ”vi” og hvem er ”de”? Det er vel os alle. Vi kender begge sider fra os selv. Her kan sygeplejersken på Hospice give os ord fra det liv, vi kender. ”I skal

huske at give livshåb! ” siger hun. ”Vi må prøve at lade livet sejre hver eneste dag”. Den opgave har vi hver eneste dag, både hvor vi er den stærke, og hvor vi er blevet den sårbare.

Den ene forfatter sagde: ”For mig at se er dette håb baseret på troen på kærligheden og på, at det, der foregår mennesker imellem, er større end det enkelte menneske. Det er båret af den kærlighed, der ligger i at interessere sig for det hele menneske.” Han taler om håbet som noget alment menneskeligt. Vi kunne sige, at det, som evangeliet siger i dag, holder os fast på dette alment menneskelige håb. Om det er religiøst eller alment menneskeligt, må stå hen. Håbet er baseret på troen på kærligheden og på, at det, der foregår mellem os mennesker, er større end den enkelte af os. Jesus stiller barnet midt imellem disciplene og siger: Tag imod livet ligesom dette barn! Og den, der tager imod dette barn, tager imod mig! Hermed siger han: Glem ikke barnet inden i dig selv! Husk at sårbarheden bor, også i dig selv! Ved at stille barnet i midten, kalder han på begge sider i os, både den sårbare og den stærke. Vi kender både barnets sårbarhed og omsorgen for barnet fra os selv. Og vi forstår midt i det hele, at han vil oplære os til at leve med samme hjerte for hinanden, som Gud har for os.

Jesus peger på barnet. Han stiller det i midten og siger: I skal blive som dette barn. Og I skal tage jer af dette barn! Ved at pege på barnet peger han på det sårbare menneske, i os selv, og i andre mennesker. Og han siger: Værn om livet, hos den sårbare og hos dig selv. Prøv at lade livet få lov at sejre, hver eneste dag! Og husk midt i dette, at jeres himmelske far har øje for jer! Han vil altid være på vej for at finde det sidste får. Han vil ikke, at en eneste skal fare vild eller gå tabt. Ikke en eneste! Det er trøsten til os i dag.

*bj*