



Søndag d. 8. september

Præsteindsættelse

Provst Inge Dalsgaard Jensen indsætter sognepræst Birte Jacobsen i Hellerup kirke kl. 14 og i Søllinge kirke kl. 15.30.

Onsdag d. 11. september kl. 16.30

Fyraftensgudstjenest

med Lars Fuhr på guitar.

Søndag d. 15. september kl. 10.30.

Høstgudstjeneste

Kirkens kor medvirker.

Søndag d. 29. september kl. 16.

Koncert med trioen Tina Siel, Tine Lilholt og Knud Erik Thrane



Tina Siel vil som sanger sammen med Tine Lilholt på fløjte og harpe og Knud Erik Thrane på klaver føre publikum gennem programmet på en stemningsfuld og humoristisk måde.

Billetpris: 130 kr. Billetsalg på fritidshusets hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk eller tlf. 6598 1315.

Søndag d. 6. oktober kl. 11

Gudstjeneste, frokost og menighedsmøde.

Menigheden inviteres denne dag til at deltage i frokost og menighedsmøde efter gudstjenesten. Her vil koret deltage, og vi skal denne dag tage afsked med vores organist gennem 24 år Kirsten Thusgaard, som går på pension med udgangen af oktober måned. Tilmelding til frokosten: senest torsdag d. 3.10 kl. 12 til Bodil Schaap, tlf. 2530 1923, træffes dog ikke i dagene d. 25.9 til 1.10.

Onsdag d. 9. oktober kl. 16.30

Fyraftensgudstjeneste

med Rolfsted skoles juniorkor

Søndag d. 13 oktober kl. 11

Præsteindsættelse

Sognepræst Birte Jacobsen indsætter sognepræst Jakob Olesen, Ryslinge, ved gudstjenesten.

Søndag d. 3. november kl. 16.

Alle helgens dag

Ved gudstjenesten oplæses navnene på de personer, som er blevet begravet eller bisat fra Rolfsted kirke i det forløbne år.

Onsdag d. 6. november kl. 16.30

Fyraftensgudstjeneste

Organist Tina Christiansen og sopran Michelle Nora Lind medvirker.

Tirsdag d. 12. november kl. 19

Fra Grundtvig til Kim Larsen



Sangafteven ved tidligere højskoleforstander Birgitte Hansen. Birgitte Hansen sidder denne aften ved klaveret og vil fortælle om digterne og sangene, før vi løfter vore stemmer.

Salmemaratonen – nye salmer:

Torsdag d. 5.9 kl. 16.30 – 17.30

i Nr. Lyndelse.

Tirsdag d. 24.9 kl. 19.30 – 21.30:

Foredrag ved hans Anker Jørgensen i Ryslinge valgmenighed.

Onsdag d. 23.10 kl. 16.30 – 17.30

i Sdr. Nærå kirke.

Torsdag d. 14. november kl. 19.30 –

21.30: Foredrag ved Iben Krogsdal på Rudme friskole.

GUDSTJENESTER I EFTERÅRET 2019

DATO	ROLFSTED	SØLLINGE	HELLERUP
01.09 (11. s. e. trin.)	sogneudflugt	ingen	ingen
08.09 (12. s. e. trin.)	ingen	15.30 BJ i.s.	14 BJ i.s.
11.09	16.30 BJ		
15.09 (13. s. e. trin.)	10.30 høst BJ	9 høst JO i.s.	ingen
22.09 (14. s. e. trin.)	10 BJ	ingen	19.30 høst JO i.s.
29.09 (15. s. e. trin.)	9 PJ	9 JO	ingen
02.10			17 BJ
06.10 (16. s. e. trin.)	11 BJ	ingen	ingen
09.10	16.30 BJ		
13.10 (17. s. e. trin.)	11 JO i.s.	ingen	9 BJ
20.10 (18. s. e. trin.)	9 PJ	11 JO	ingen
27.10 (19. s. e. trin.)	9.30 BJ	ingen	11 BJ
03.11 (Alle Helgen)	16 BJ	19 BJ	ingen
06.11	16.30 BJ		
10.11 (21. s. e. trin.)	ingen	ingen	9 JO
17.11 (22. s. e. trin.)	9.30 BJ	11 BJ	ingen
24.11 (23. s. e. trin.)	11 BJ	ingen	ingen
01.12 (1. s. i advent)	11 BJ	ingen	19.30 koncert BJ

Kirkekaffe d. 22. september, d. 13. oktober og d. 17. november.

BJ: Birte Jacobsen. JO: Jakob Olesen. PJ: Peter Jensen.

Kirkebil:

Ferritslev Taxi tlf. 65 98 11 22. Den kan bestilles dagen før gudstjeneste eller sognearrangement. Brug den gerne.

Ferie

Birte Jacobsen har fri d. 16.-19.9 og d. 21.9, hvor embedet passes af Jakob Olesen, tlf. 20 33 29 27, og fri i dagene d. 14.-20.10, hvor embedet passes af Peter Jensen, tlf. 4035 9268.

Kirkebladet

September – oktober – november 2019

57. årgang – nr. 3



Rolfsted, Søllinge og Hellerup sogne lægges sammen

Den 1. september lægges Rolfsted, Søllinge og Hellerup sogne sammen til et tre-sogns-pastorat. Dette sker, efter at embedet Herrested, Søllinge-Hellerup er blevet ledigt i 2018. Da Søllinge og Hellerup sogne er beliggende i Fåborg-Midtfyn kommune, mens Herrested sogn er del af Nyborg kommune, har biskoppen vurderet, at det ville være naturligt at føre Søllinge og Hellerup sogne sammen med et hovedsogn i Fåborg-Midtfyn kommune. Da børnene i Søllinge og Hellerup sogne går på Rolfsted skole, har dette været et væsentligt argument for at føre disse to sogne op til Rolfsted sogn. Herefter kan både konfirmandundervisningen for elever på 7. klassetrin og børnekonfirmandundervisningen for eleverne i 3. klasse foregå samlet. Der vil

samtidig ske det, at der herefter tilføres en præstelig bistand på 25 procent fra sognepræsten i Ryslinge til sognepræsten i Rolfsted-Søllinge-Hellerup pastorat. I Rolfsted sogn vil denne forandring kunne mærkes på, at gudstjenestetiderne vil blive ændret. Fra oktober måned vil der ikke mere være højmesse kl. 10. Høj-messen vil i stedet ligge enten kl. 9.30 eller kl. 11. Sådan vil det blive gennem efteråret og vinteren. Derefter må vi se på, om noget kan og bør ændres. Det er en stor forandring for både Rolfsted, Søllinge og Hellerup sogne og menighedsråd. Vi har allerede holdt en del møder, og alle går konstruktivt til værks i forhold til alt det nye. Jeg ser frem til at lære mange nye mennesker at kende i vore to nabosogne. *bj*

Navne og adresser

Menighedsrådet:

Bodil Schaap, formand:

Ådalen 33, 5863 Ferritslev,
tlf. 2530 1923, SCHAAP@FERRITSLEVNET.DK

Bente Hegaard Skyttthe, næstformand:

Johannevej 13, 5863 Ferritslev

Lisbeth Christensen, kontaktperson for de ansatte:

Ådalen 28, 5863 Ferritslev

Irene Kyed, kirkeværg:

Rolfvej 1 st., 5863 Ferritslev, tlf. 6111 3442,
IRENEAMBO@HOTMAIL.COM

Hanne Larsen, lokalkasserer:

Skovgårdsvej 5, 5863 Ferritslev, tlf. 6598 1696,
HANNELARSEN1717@GMAIL.COM

Susanne Madsen

Rolighedsvej 7, 5863 Ferritslev

Sognepræst:

Birte Jacobsen, Skindegyde 5, Rolfsted,
5863 Ferritslev, tlf. 6598 2003, BIJAC@KM.DK.
Mandag er fridag.

Sognepræst i Ryslinge:

Jakob Olesen, Højskolevej 2, 5856 Ryslinge,
tlf. 6267 1077/ 2033 2927, JADO@KM.DK

Graver:

Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge,
5540 Ullerslev, tlf. 4014 9683,
ROLFSTEDKIRKEGAARD@GMAIL.COM

Organist:

Kirsten Thusgaard, Skovgårdsvej 3,
5230 Odense M, tlf. 6611 2906.

Menighedsrådsmøder: Fredag d. 6. september kl. 15, onsdag d. 23. oktober kl. 19, onsdag d. 27. november kl. 19.

Lad os finde roen i hverdagen

Prædiken, forkortet, 15. s. e. trin. d. 9.9.2018.

For nylig var jeg til stillegudstjeneste i Årslev. Det er en lille gudstjeneste på en halv time. Og det er virkelig en *stille* gudstjeneste. Der er musik, bøn, læsninger, stilhed, musik igen, salmesang, Fader-vor, velsignelse og musik til sidst.

Når man deltager i sådan en gudstjeneste, så skal man ikke have travlt. Al den travlhed, som er uden for kirkerummet, lægger vi bag os. Vi glemmer alt det, vi ikke har nået i går og i dag. Tiden står stille. Vi finder bare roen. Ordene får lov at tale til os. Salmerne. Musikken. Og stilheden. Når man er stille sammen med andre, mærker man stilheden, og man finder roen i den.

Livet har hele tiden to spor. Det ene er alt det, vi skal nå. Det er pligterne og alle de mål, vi har sat os. Det andet er alt det unyttige, en tur i skoven, en morgen-gåtur, en kop kaffe inde hos naboen, at gå til gudstjeneste, eller stillegudstjeneste. Det andet spor, det er dér, hvor vi bare lever, hvor vi bare er her lige nu, i roen. Når vi holder os pligterne for øje, når vi sætter os nogle mål og sætter vores energi ind på at nå dem, så lever vi Martha-siden i os. Når vi går en tur i skoven, eller går til koncert eller gudstjeneste, så lever vi Maria-siden i os.

Begge sider findes i os alle. Vi kan ikke undvære nogen af dem. Uden Martha går det slet ikke. Huset skal ordnes og gøres rent. Græsset skal slås. Der skal købes ind og laves mad. Rækken af ting, der skal gøres, er endeløs. Hele tiden er der noget nyt, der venter på vores indsats. Og sjovt nok, så fortæller mange pensionister mig, at de aldrig har haft så travlt som nu. Nu,

hvor der skulle være masser af tid til bare at være til, bliver der vældig mange nye pligter, der kalder. Det hænger vist nok sammen med, at vi mennesker er gode til at sætte os nye mål, når pligterne ikke bare giver sig selv. Eller også hænger det sammen med, at der altid er nye opgaver til den, der ser ud til at have noget tid at give af. Martha-siden vil altid fylde meget i vores liv.

Men hvad så med Maria? Glemmer vi hende? Det kommer an på, hvor i livet, vi befinder os. I mange sammenhænge glemmer vi Maria. I perioder fylder de umiddelbare pligter så meget, så der ikke rigtig er plads til de rolige stunder, til tænkepausen, til kaffesnakken, til gåturen, til strikketøjet, til gudstjenesten, til at sidde ned og lytte til den, der har brug for en snak.

Når arbejdet og pligterne tager hele pladsen, er det svært at finde roen undervejs. Vort samfund lider i disse år under en effektiviseringsmålsætning, som ser ud til at være uden grænse. Gennem de senere år har vi set, hvordan man inden for snart sagt alle områder presser ansatte til at arbejde mere og mere. Der skal spares 2 procent mere hvert år. Det betyder, at ansatte skal yde mere og mere inden for den samme tid. Hen over fem år betyder dette, at der skal der ydes ti procent mere pr. ansat. Og alle ved, at der sorteres i flokken. Nogle kan tåle presset bedre end andre. Der sorteres i mennesker. De mindst hårdføre sorteres fra. Og de mest hårdføre skal så yde mere. Der er nu en konkurrence om pladserne, hvor hver især kæmper sin egen ensomme kamp bare for

at blive på den plads, man har. Det kaldes et konkurrencesamfund. Stress er blevet almindeligt. Mennesker er under pres, som vi ikke har set det i lange tider.

Vi må indrømme, at vi samtidig lever i en generel velstand, som der nok kunne sættes spørgsmålstejn ved det gode i. Men der er vist ikke nogen direkte sammenhæng mellem velstanden og så dette, at man nu systematisk sætter mennesker så hårdt under pres.

Dette med pligterne og det målrettede liv er løbet løbsk i vores samfund. Derfor er der virkelig bud til os i dagens tekst. - Hvad med Maria? Hvor får hun plads i vores liv? Hvor får hun plads i vores måde at indrette samfundet på? Hvor har hun en plads i dagligdagen? Hvor spørges der om det medmenneskelige? Findes der efterhånden nogle sammenhænge, hvor der ikke allerførst spørges om, hvad det koster, og om der kunne effektiviseres på dette her område?

”Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser”. Sådan sang Kim Larsen. Måske er dette med den kolde tænkning ikke kun af ny dato. Måske kæmper den kolde og den varme måde at tænke på om pladsen til alle tider. Og måske er den varme måde at leve og tænke på altid under pres i forhold til, at pligterne kalder.

Der hvor evangeliet går hårdt til os i dag, er præcis dér, hvor Martha skælder ud over Maria. Vi hører, at Jesus kommer på besøg hos Martha og Maria. Han kommer uanmeldt, og han ved, at de vil tage gæstfrit imod ham. Martha tager imod ved straks at gå ud i køkkenet og sørge for noget mad til gæsten. Maria tager imod ved at sætte sig ned og lytte til,

hvad han har at fortælle. Hvis de to søstre havde været enige om rollefordelingen, så havde denne modtagelse været meget smuk. Den ene går i køkkenet. Den anden sætter sig hos gæsten og viser ham nærvær og opmærksomhed.

Men Martha bliver irriteret over, at Maria sætter sig ned hos ham. ”Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig! ” siger Martha til Jesus. Det er lige præcis her, beretningen kradser i dag. Martha vil have, at Maria skal gøre ligesom hende. Evangeliet til os ligger i det svar, Jesus kommer med: ”Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende”.

Her taler Jesus til os alle sammen. Hvad er det nu, du fylder livet med? Har du altid travlt? Husker du at standse op og holde en pause? Har du tid og ro til at være sammen med den anden? Har du tid til at lytte? Jesus taler til Martha i enhver af os. Han siger: Sæt farten ned! Gør en pause og tænk efter! Se det menneske, der er lige ved siden af dig! Lyt! Vær opmærksom! Find roen! Det er lige så vigtigt som at få aftensmad på bordet.

Maria er den, der lærer os at finde roen i hverdagen. Maria kan ikke få hele pladsen. Så ville alt gå i stå. Marthas indsats er nødvendig. Hun er den, der sørger for, at det, som skal ordnes, også bliver ordnet. Men som samfundet ser ud i dag, fylder Martha-siden mere og mere. Maria skal også leve. Giv hende plads i dit liv. Giv dig selv lov til at finde roen! Da kommer det store til dig! Det vil komme af sig selv. *bj*