



**Søndag d. 10. juni kl. 14  
Sommermøde på Åhaven**

Der er gudstjeneste kl. 14. Herefter er der kaffebord, hvor årets gæster er musikerparret pianist Terese Andreasen og sanger Hans Henriksen fra Ullerslev.

**Søndag d. 17. juni kl. 14  
Friluftsgudstjeneste i Byparken**



I slutningen af Festlige-Ferritslev-dagene har vi den 17. juni kl. 14 gudstjeneste i Byparken ved Ferritslev Fritidshus. Efter gudstjenesten får vi en kop kaffe i det grønne. Medbring kaffekurv! I tilfælde af regnvejrholdes gudstjenesten i Rolfsted kirke, og kaffen drikkes i præstegårdens stuer. Alle er velkomne!

**Koret starter ny sæson  
fredag d. 24. august kl. 10 – 12**

Nye korsangere er velkomne, når kirkens kor starter op på den nye sæson. Koret er et damekor, som ledes af organist Kirsten Thusgaard. Man synger hver fredag kl. 10 til 12 i konfirmandstuen, Skindegyde 5, Rolfsted. Koret medvirker i gennemsnit en gang om måneden enten ved gudstjeneste eller sangarrangement. Korets repertoire byder på en blanding af nye og gamle salmer og danske sange. Vel mødt!

**Sogneudflugt søndag  
d. 2. september 2018**

Traditionen tro er der sogneudflugt den første søndag i september. I år bliver vi på Fyn. Vi starter fra P-pladsen ved Rolfsted kirke, bussen kommer kl. 8.50 og præcis kl. 9 sættes kursen mod Horne Rundkirke, den eneste rundkirke på Fyn. Vi deltager i gudstjenesten kl. 10.

Efter gudstjenesten kører vi til Vester Skerninge kro, hvor vi spiser en 2-retters menu, drikkevarer for egen regning. Efter spisningen kører vi videre gennem det smukke Sydfynske landskab til Svendborg, hvor vi skal besøge Forsorgsmuseet, Nordens bedst bevarede fattiggård, som blev bygget i 1872 og var i funktion til 1974, hvor den blev lukket som en skamlet på byen. Her bliver en guidet rundvisning samt tid på egen hånd. Undervejs på hjemturen holder vi en pause, hvor der er kaffe og kage ved bussen. Forventet hjemkomst kl. 17.30.

Menighedsrådet håber, at der igen i år er mange, der har lyst til at tage med på tur. Tilmelding til Bodil Schaap på tlf. 2530 1923 eller [schaap@ferritslevnet.dk](mailto:schaap@ferritslevnet.dk) fra torsdag d. 31. maj og senest søndag d. 19. august. Tilmelding er efter først til mølle... der er 55 pladser. Deltagerbetalingen er 200 kr., som betales kontant til Bodil Schaap, Ådalen 33, Ferritslev.

**Menighedsrådsmøder:**  
Tirsdag d. 12. juni kl. 19.  
Onsdag d. 8. august kl. 19.

**GUDSTJENESTER I ROLFSTED 2018**

Søndag	d. 27. maj	(Trinitatis):	Kl. 9
Søndag	d. 3. juni	(1.s.e.trin.):	Kl. 10, Peter Jensen
Søndag	d. 10. juni	(2.s.e.trin.):	Kl. 14, Åhaven, sommermøde
Søndag	d. 17. juni	(3.s.e.trin.):	Kl. 14, friluftsgudstj. Byparken, Ferritslev
Søndag	d. 24. juni	(4.s.e.trin.):	Kl. 10
Søndag	d. 1. juli	(5.s.e. trin.):	Kl. 10
Søndag	d. 8. juli	(6.s.e. trin.):	Kl. 11.30, Peter Jensen
Søndag	d. 15. juli	(7.s.e. trin.):	Kl. 10, Peter Jensen
Søndag	d. 22. juli	(8.s.e. trin.):	Kl. 11.30, Peter Jensen
Søndag	d. 29. juli	(9.s.e.trin.):	Kl. 10, Peter Jensen
Søndag	d. 5. august	(10.s.e.trin.):	Kl. 11.30
Søndag	d. 12. august	(11.s.e.trin.):	Kl. 10
Søndag	d. 19. august	(12.s.e.trin.):	Kl. 11.30, Peter Jensen
Søndag	d. 26. august	(13.s.e.trin.):	Kl. 10

Der er kirkekaffe efter gudstjenesterne d. 3. juni, d. 1. juli og d. 5. august  
Information om gudstjenestetidspunkter kan altid findes på [www.sogn.dk](http://www.sogn.dk) – Rolfsted sogn.

**Kirkebil**  
Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og arrangementer i konfirmandstuen. Man bedes ringe til Ferritslev Taxi dagen før, man ønsker at bruge den, tlf. 6598 1122. Brug den endelig.

**Ferie**  
Birte Jacobsen har ferie i perioden d. 2.-29. juli. Embedet passes af sogneprest Peter Jensen, Årslev, tlf. 4035 9268, mail: [puj@km.dk](mailto:puj@km.dk)

**Forsidefoto:** Arnold Mikkelsen

# Kirkebladet

Juni – juli – august 2018

56. årgang – nr. 2



**Søndag d. 28. oktober kl. 16.**  
**Koncert med Jesper Lundgaard**  
**i Rolfsted kirke**



I samarbejde med Ferritslev Fritidshus holdes efterårs-koncert med Jesper Lundgaard, som bliver årets store musikalske gæst i Rolfsted kirke. Jesper Lundgaard har gennem årene medvirket ved musicals som *les Miserables*, *Phantom of the Opera* og *Chess* samt i underholdende shows på TV, i koncerthuse og kirker. Jesper Lundgaard er kendt for at skabe ægthed og nærvær i de kunstneriske sammenhænge, han indgår i.

**Billetspris: kr. 160.** Billetsalg i Ferritslev Fritidshus, mandage kl. 16-18, tlf. 6598 1315 eller på Fritidshusets hjemmeside: [www.ferritslev-fritidshus.dk](http://www.ferritslev-fritidshus.dk)  
Der er faste pladser til koncerten. Række fremgår af billetten. Husk at bestille samtidig, hvis I skal sidde samlet.  
Døren åbnes kl. 15.15.

**Onsdag d. 7. november kl. 19**  
**Ulf Pilgaard "Mit liv som Ulf"**  
**i Ferritslev Fritidshus**



En af Danmarks største skuespillere gæster denne aften Ferritslev Fritidshus. Ulf Pilgaard har i over 40 år spillet med i revyer, herunder gennem 30 år i Cirkusrevyen. Derudover har han haft større roller i film som *Nattevagten* af Ole Bornedal, tv-serien *Borgen* og andre kendte danske film. Ulf Pilgaard er i sine foredrag såvel som på scenen en levende og humorfyldt formidler, der evner at komme ud over kanten og ramme sit publikum.

Denne aften er arrangeret i samarbejde med Ferritslev Fritidshus.  
**Billetspris: kr. 160 inkl. kaffe og kage.**  
Billetsalg i Ferritslev Fritidshus, mandage kl. 16-18, tlf. 6598 1315 eller på Fritidshusets hjemmeside: [www.ferritslev-fritidshus.dk](http://www.ferritslev-fritidshus.dk)

## Navne og adresser

### Menighedsrådet:

**Bodil Schaap, formand:**  
Ådalen 33, 5863 Ferritslev, tlf. 2530 1923, [schaap@ferritslevnet.dk](mailto:schaap@ferritslevnet.dk)

**Bente Hegaard Skytthe, næstformand:**  
Johannevej 13, 5863 Ferritslev

**Lisbeth Christensen,**  
**kontaktperson for de ansatte:**  
Ådalen 28, 5863 Ferritslev

**Irene Kyed, kirkeværg:**  
Rolfvej 1 st., 5863 Ferritslev, tlf. 6111 3442, [ireneambo@hotmail.com](mailto:ireneambo@hotmail.com)

**Hanne Larsen, lokalkasserer:**  
Skovgårdsvej 5, 5863 Ferritslev, tlf. 6598 1696, [hannelarsen1717@gmail.com](mailto:hannelarsen1717@gmail.com)

**Susanne Madsen**  
Rolighedsvej 7, 5863 Ferritslev

### Sognepræst:

Birte Jacobsen, Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 Ferritslev, tlf. 6598 2003, [bijac@km.dk](mailto:bijac@km.dk).  
Træffes bedst hverdage først og sidst på eftermiddagen. Mandag er fridag.

### Graver:

Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge, 5540 Ullerslev, tlf. 4014 9683, [rolfstedkirkegaard@gmail.com](mailto:rolfstedkirkegaard@gmail.com)

### Organist:

Kirsten Thusgaard, Skovgårdsvej 3, 5230 Odense M, tlf. 6611 2906.

## Vi skal væk fra overhalingsbanen

*Prædiken d. 4. februar 2018 over Mk. 4,26-32*

"Vi skal væk fra overhalingsbanen". Sådan lød en avisoverskrift nu i week-enden. Vi skal ned i tempo. Mennesker er stressede som aldrig før. I næsten alle familier fortælles om, at en eller flere er stressede eller har været det. Tempoet er sat op. Der stilles større og større krav, om perfektion, om dokumentation, om kvalitet i det, der laves, og omkring, hvad mennesker skal kunne nå på mindre tid. Nye ord er kommet til. Man taler om, at nu gælder det om at blive optimeret. Man skal optimere sig selv. Det betyder, at man skal få mere og bedre arbejde ud af sig selv på mindre tid. Selvoptimering kaldes det.

Nu kunne vi tænke, at det er noget, som bare sker her i vores danske land eller lige præcis inden for de fag, vi nu kender til. Men meget tyder på, at livet i hele den vestlige verden er sat op i tempo. For nylig talte jeg med en ung kvinde, som lige har været i Sydkorea. Hun var taget til Sydkorea, fordi hun havde læst, at dette land er et særligt land på fire områder. I Sydkorea er der en meget stor del af befolkningen, som lader sig skønhedsoperere. Der er nogle skønhedsideal-er, som mange gerne vil leve helt op til. Derfor vælger mange at få lavet plastik-kirurgiske indgreb. Det er det første. Det andet er, at der er en særlig popmusik-kultur, som fylder meget i landet. Det tredje er, at selvmordsraten er usædvanlig stor. Mange mennesker giver op af en eller anden grund. Og det fjerde er, at der findes en kirke, som på hundrede år er vokset fra at have en tilslutning på to procent af befolkningen til 30 procent af befolkningen. Denne kirke er ganske speciel, fortæller den unge kvinde. Man går til kirken som forbruger. Man går til kir-

ken som et sted, hvor man skal styrkes. Det handler om hjælp til selvudvikling, og også til selvoptimering. Den unge kvinde fortalte om en befolkning, hvor livet præges af, at det er alles kamp mod alle – i jagten på skønhed, i kampen for at komme ind og få en uddannelse, i en kamp for at være og blive stærk i en stor og uoverskuelig verden, og hvor en del altså også bukker under og giver op.

Den unge kvinde havde sat sig som mål at se nærmere på kirken. Og det, hun havde set, var, at man var forbruger i forhold til kirken. Det var ikke ro, men styrke og selvudvikling, man kom for at få. Alt var ligesom under dette fortegn, at man er i en slags kampsituation, og at man søger styrke til at kunne klare sig. Overdrivelse fremmer forståelsen, siger man. Det, denne unge kvinde har set, er et liv, hvor det hele er spændt lidt hårdere op, end det er her i vores vesteuropæiske verden. Japan og Sydkorea har så at sige importeret vores vestlige livsform og kultur. Og når en kultur og livsform er ny et sted, så tager man den ofte til sig med særlig energi, 120 procent. Derfor bliver det, vi kender fra vores egen kultur, forstærket hos denne befolkning. Det, vi kalder højere tempo, er hos en anden befolkning blevet til en jagt på det perfekte, i det ydre, den ydre skønhed, og i kampen for at lykkes på uddannelse og godt job.

Borte er roen i bare at være til. Borte er roen i at vide, at man er god nok, som man er, bare ved at være et menneske. Roen er borte. Man skal kæmpe sig til livet på alle fronter. Borte er den ro, som evangeliet i dag tilsiger os. *Af sig selv.*

Det er de centrale ord i lignelsen om manden, der går ud og tilsår sin mark. Det er Jesus, der har fortalt denne lignelse. Vi hører om en mand, som tilsår jorden. Han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen. Da er det tid til høst. Det er et billede på Guds rige. Vi forstår, at der er noget, som vi ikke skal bekymre os om. Det store, væksten, at livet bliver til og tager form, det må vi lade komme af sig selv. Sådan taler den første lignelse.

I den anden lignelse fortæller han om, hvordan det allermindste frø, sennepsfrøet, vokser op og bliver til den største plante, så himlenes fugle kan bygge rede i dens skygge. Sådan er det med Guds Rige, fortæller Jesus. Det spirer frem *af sig selv*. Og det, som ikke ser ud af noget, det bærer en større kraft i sig, end I kan forestille jer! Sådan er det med det store i livet. Det gode. Livsmodet. Kærligheden. Det, som gør livet nyt, det må have lov til at komme af sig selv.

Måske er vi selv med til at så. Men spirekraften er vi ikke herrer over. Den kommer et andet sted fra. Her må vi lade livet komme, som det nu kan og vil. Vi må vente. Vi må have tillid. Vi må være tålmodige og i det stille bare vente det gode.

To små vers af Halfdan Rasmussen taler for os her: En moden kvinde ser tilbage på sit liv og siger:  
*Mange børn og mange år  
bar jeg ved mit hjerte.  
Trygt at bære, trygt især  
når man har sin byrde kær.*

Ordene taler for os. Der er noget, der skal bæres. Og det kan være tungt. Men han taler om, at det er trygt, især når man har sin byrde kær. Men hvad er det, der gør livet trygt? Det er vel, at vi lever med en stille tillid til Gud, også hvor vi ikke kan overskue det, vi står i.

Videre siger den modne kvinde:  
*Aldrig var der mer end mørkt.  
Aldrig mørkt alene.  
Altid bar vi i os selv  
lys fra større himmelhvælv.*

Det er et smukt billede. Lys fra større himmelhvælv. Det, der giver os styrke til at leve, det er usynligt, og det kommer et andet sted fra. Det er "Lys fra større himmelhvælv". Men vi bærer det i os. Sådan er Guds Rige midt iblandt os. Et menneske kan ikke se sin egen tro. Og skal det heller ikke. Det store er til i det skjulte. Og dér skal det have lov at blive. Når vi planter et træ i haven, så går vi ikke ud og trækker det op hvert år for at se, om det nu også har slået rod. Gjørde vi det, ville det dø. Vi lader det gro og lader roden finde sine egne veje ned til vandet. I det skjulte.

Med lignelserne i dag fortæller Jesus os, at kilderne til livet *er* der, også for os mennesker. *Af sig selv* giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Lignelserne giver os billeder til at se os selv midt i livet, som dem, der lever mellem såtid og høsttid. Og Jesus siger: Lad det komme til jer! Lad livet komme af sig selv. Lad kærligheden komme, hvor den vil. Hav tillid! Tro kun! Lad styrken til at bære – også det tunge – komme, når den skal. Sådan taler han til os, at vi må finde roen midt i en tid, hvor krav og tempo sættes mere og mere op. Hav tillid! Tro kun!