



**Søndag d. 21. maj kl. 14**  
**Sommermøde på Åhaven**

Efter gudstjenesten kl. 14 er der kaffe-bord. Årets gæst er sognepræst **Karin Hasling**, som prædiker ved gudstjenesten og efter kaffen fortæller om sin **vandretur på Caminoen** i sensommeren 2016.

**2. pinsedag d. 5. juni kl. 14**

**Friluftsgudstjeneste med folkemusik, læsninger på forskellige sprog, børnekor og kagebord**

Kom til provstiets fælles pinsegudstjeneste i det fri. I år handler gudstjenesten om forskellige sprog og forståelse på tværs. Gudstjenesten holdes på sportspladsen i Herringe, Rudmevej 36. Medbring gerne tæppe eller stol. Parkering ved siden af sportspladsen eller (lidt længere væk) ved Herringe kirke/præstegården.

Efter gudstjenesten er der stort kagebord. Man kan tilmelde en kage til Kamille Nygård (kany@km.dk) senest d. 1/6. Priser uddeles til bedste kager. Man medbringer selv kaffe, te eller vand.

**Søndag d. 18. juni kl. 14**

**Friluftsgudstjeneste i Byparken ved Ferritslev Fritidshus**

Den traditionelle friluftsgudstjeneste i juni ligger i slutningen af Festlige-Ferritslev-dagene. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe i det grønne. Medbring kaffekurv! Alle er velkomne!

I tilfælde af regnvejrr holdes gudstjenesten i Rolfsted kirke, og kaffen drikkes i præstegårdens stuer.

**Søndag d. 20. august kl. 14**

**Sommermøde med Kathrine Lilleør**

Kathrine Lilleør, som er kendt som en stor fortæller fra flere Nytårsaf-tensgudstjenester i fjernsynet, er årets gæst ved sommermødet.

Ved gudstjenesten kl. 14 er Kathrine Lilleør prædikant. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Staldens Selskabs-lokaler, hvor Kathrine Lilleør efter kaffen taler under overskriften "**Alt det vigtigste – om levet liv og det, vi elsker højest**".

Alle er velkomne!



**Koret starter ny sæson**

**fredag d. 25. august kl. 10 - 12**

Nye korsangere er velkomne, når kir-kens kor starter op på den nye sæson i august. Koret er et damekor. Organist Kirsten Thusgaard leder koret. Man synger hver fredag kl. 10 til 12. Koret medvirker i gennemsnit en gang om måneden enten ved gudstjeneste eller sangarrangement. Korets repertoire byder på en blanding af nye og gamle salmer og danske sange. Vel mødt!

## GUDSTJENESTER I ROLFSTED 2017

Lørdag d. 20. maj		Kl. 10, konfirmation
Søndag d. 21. maj	(5.s.e.påske):	Kl. 14, Åhaven, sommermøde
Torsdag d. 25. maj	(Kr. himmelfart):	Kl. 11.30, Mette Behrndtz
Søndag d. 28. maj	(6.s.e.påske):	Kl. 10
Søndag d. 4. juni	(Pinsedag):	Kl. 10
Mandag d. 5. juni	(2. pinsedag):	Kl. 14, friluftsgudstjeneste i Herringe
Søndag d. 11. juni	(Trinitatis):	Kl. 10
Søndag d. 18. juni	(1.s.e.trin.):	Kl. 14, friluftsgudstj. Byparken, Ferritslev
Søndag d. 25. juni	(2.s.e.trin.):	Kl. 10
Søndag d. 2. juli	(3.s.e. trin.):	Kl. 10, Mette Behrndtz
Søndag d. 9. juli	(4.s.e. trin.):	Kl. 14, Mette Behrndtz
Søndag d. 16. juli	(5.s.e. trin.):	Kl. 11.30, Mette Behrndtz
Søndag d. 23. juli	(6.s.e. trin.):	Kl. 10
Søndag d. 30. juli	(7.s.e.trin.):	Kl. 10
Søndag d. 6. august	(8.s.e.trin.):	Kl. 11.30, Mette Behrndtz
Søndag d. 13. august	(9.s.e.trin.):	Kl. 10
Søndag d. 20. august	(10.s.e.trin.):	Kl. 14.30, sommermøde, Kathrine Lilleør

Information om gudstjenester kan altid findes på [www.sogn.dk](http://www.sogn.dk)

### Kirkebil

Kirke bilen kan benyttes til gudstjenester og arrangementer i konfirmandstuen. Man bedes ringe til Ferritslev Taxi dagen før, man ønsker at bruge den, tlf. 65 98 11 22. Brug den endelig.

### Ferie

Birte Jacobsen har ferie d. 22. maj til d. 26. maj og d. 26. juni til d. 16. juli samt d. 31. juli til d. 6. august, hvor embedet passes af Mette Behrndtz, tlf. 65 90 26 63.

# Kirkebladet

55. årgang – nr. 2

Maj – juni – juli – august 2017



## Sogneudflugt

*Søndag d. 3. september 2017*

For tredje gang inviterer menighedsrådet på sognetur. I år går turen til Østjylland. Vi starter på P-pladsen ved Rolfsted kirke kl. 9. Vi kører til Christianskirken i Fredericia, undervejs får vi kaffe og rundstykker. Vi deltager i gudstjenesten kl. 10.30. Christianskirken har en spændende altertavle og glasmosaikker lavet af kunstneren Bjørn Nørgaard. På www.christianskirken-fredericia.dk kan de spændende kunstværker ses (se under alterudsmykning). Efter gudstjenesten køres til Nr. Snede kro, hvor vi spiser en 2-retters menu, drikkevarer for egen regning. Turen fortsætter ind i Søhøjlandet til Silkeborg, hvor vi besøger Aqua Ferskvandsakvarium. Vi fortsætter til Himmelbjerget, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. Efter kaffen kører vi retur til Rolfsted. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med på turen.

Tilmelding til Bodil Schaap på tlf. 25301923 eller [schaap@ferritslevnet.dk](mailto:schaap@ferritslevnet.dk) fra 19. maj og senest onsdag d. 23. august. Tilmelding er efter først til mølle og der er 55 pladser. Delta­gerbetalingen er 200 kr., som betales kontant til Bodil Schaap, Ådalen 33, Ferritslev.

---

**Menighedsrådsmøder:** Torsdag d. 18. maj kl. 19 og onsdag d. 7. juni kl. 19.

---

### Navne og adresser

**Bodil Schaap, formand:**

Ådalen 33, 5863 Ferritslev, tlf. 25 30 19 23, [schaap@ferritslevnet.dk](mailto:schaap@ferritslevnet.dk)

**Irene Kyed, kirkeværg:**

Rolfvej 1 st., 5863 Ferritslev, tlf. 61 11 34 42, [ireneambo@hotmail.com](mailto:ireneambo@hotmail.com)

**Hanne Larsen, lokalkasserer:**

Skovgårdsvej 5, 5863 Ferritslev, tlf. 65 98 16 96, [hannelarsen1717@gmail.com](mailto:hannelarsen1717@gmail.com)

## Musik og Malerier

*Koncert i Rolfsted kirke med Kaare Norge*

*Søndag d. 24. september kl. 16*



Maleriudstilling i konfirmandstuen fra kl. 14. Klassisk guitarist og komponist Kaare Norge bliver årets gæst ved vores traditionelle koncert i september. **Kaare Norge** spiller et varieret program med gammel kendt og nyere musik. Kaare Norge har et andet talent, som kunstmaler. Fra kl. 14 er der mulighed for at se et udsnit af hans oliemalerier i konfirmandstuen, Skindegyde 5, Rolfsted.

**Billetspris til koncerten:** kr. 100. Billetsalg i Ferritslev Fritidshus, mandage kl. 16-18. Der er faste pladser. Række og nummer fremgår af billetten. Døren åbnes kl. 15.30. Arrangeret sammen med Ferritslev Fritidshus.

**Sognepræst:**

Birte Jacobsen, Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 Ferritslev, tlf. 65 98 20 03, [bijac@km.dk](mailto:bijac@km.dk). Træffes bedst hverdage først og sidst på eftermiddagen. Mandag er fridag.

**Graver:**

Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge, 5540 Ullerslev, tlf. 40 14 96 83, [rolfstedkirkegaard@gmail.com](mailto:rolfstedkirkegaard@gmail.com)

**Organist:**

Kirsten Thusgaard, Skovgårdsvej 3, 5230 Odense M, tlf. 66 11 29 06.

## Fuglen i dit eget bryst må slå med lyst!

*Tale ved konfirmationen d. 30. april 2017*

### *Kære konfirmander!*

Da vi for halvanden uge siden sad nede i konfirmandstuen efter at have været her oppe i kirken og lege konfirmation, da sad vi og snakkede om salmerne til i dag. Jeg spurgte jer, hvad det er, I synes er godt ved den nye salme, vi skulle synge i dag, ”Tænk at livet koster livet”. En af jer svarede: Den er så god, for den siger, at vi skal huske at nyde livet, at vi skal være glade for livet.

Og, ja, det siger den salme så tydeligt, det kan siges. ”*Kom med glæde, vær til stede*”, synger vi. Ordene er én lang opfordring til at leve livet – med glæde. I 5. vers synger vi: ”*Leve livet! Ført af livet, som er ét i sjæl og krop, må vi sanse, må vi danse glædens ord i spring og hop. Takke Gud med lovsangs lyd i salig fryd*”.

Jeg kan fortælle jer, at den salme er blevet meget diskuteret, lige før den kom ind i salmebogen. Den nye salmebog udkom lige omtrent, da I blev født. Nogle spurgte dengang: ”Er dette her en salme? ” Andre sagde: ”Ja, det er en salme”. Og de, der sagde ”Ja, det er en salme! ”, vandt. Salmen kom med i salmebogen.

Og nu kan vi så tænke over, hvad det er, vi synger, og hvorfor vi synger det. Salmen er én lang opfordring til at leve livet med glæde. Her kan vi spørge: ”Behøver vi virkelig have en opfordring til det? Kommer det ikke bare af sig selv? ”Vi vil jo gerne lave noget sjov, høre noget musik, synge, danse, spille nogle spil, holde nogle fester. Der er så mange måder at være glade sammen på. Og det kommer såmænd også af sig selv ind imellem. Men livet er bare også meget andet end sjov og glæde. Det tænker man ikke på, mens man er barn. Som barn er man her bare. Det lille barn er her bare. Det lille barn leger og griner eller græder og er bare hele tiden til stede lige her og nu. Det lille barn tænker ikke sådan

over livet. Det med at tænke over livet, det er noget, som kommer til lige så stille. Jo ældre, man bliver, jo mere tænker man over livet. Det store barn tænker ofte virkelig meget over livet. ”Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Hvad er retfærdigt, og hvad er uretfærdigt? Hvad er godt, og hvad er ondt? ” Man begynder at stille spørgsmål, og man søger efter svar.

Mens I har gået til konfirmationsforberedelse, da har vi været sammen om det med de store spørgsmål. ”Hvad er godt, og hvad er ondt? Hvad er retfærdigt, og hvad er uretfærdigt? ” Og jeg tror, jeg kan sige, at den opdagelse, I har gjort, det er, at det med de store spørgsmål, det er noget vi deler med de mennesker, der var her for 2000 år siden, og for 3000 år siden. Det er det forunderlige ved at læse de gamle historier, fx historien om Adam og Eva, som vi har læst sammen. Den handler om, hvad det er at være menneske. En skønne dag kommer de til at spise af kundskabens træ. Og hvad sker der? De lærer at kende forskel på godt og ondt. De får kundskab om godt og ondt.

Det er en grundfortælling om, hvad det er at være menneske. Og I husker, hvordan historien endte. De måtte ud af Edens Have. Da deres øjne pludselig var åbnet, var der kun én vej, og det var af sted, ud i det barske liv, øst for Edens have.

Den historie har mennesker lyttet til gennem flere tusind år. Den har levet mellem mennesker. Og den har talt til mennesker om livet, at det ofte er hårdt og svært at leve her i det virkelige liv. Der er noget, der er godt, og noget, der er ondt, og vi kommer også selv til at gøre noget ondt ind imellem. Det bliver vi nødt til at leve med. Vi skal lære at tage ansvar. Og vi opdager, at der er noget, der er vores skyld. Det er ikke spor sjovt. Men der er én ting, vi kan trøste hinanden med: Det er ens for os alle sammen.

Nu har I så gået til præst igennem en hel vinter. I har nok ikke tænkt så meget over, hvad det er, I gerne skal have med jer her fra. Men det vil jeg så fortælle jer nu: Alt i kristendommen handler først og fremmest om én ting: *at der er noget, der hedder tilgivelse*. Flere af de lignelser, vi har hørt, handler om det. Den vigtigste er lignelsen om den fortabte søn. Her hørte vi om to brødre. Den yngste drog hjemmefra og glemte at tænke sig om. Han kom til at ødelægge det hele for sig selv. Til sidst besluttede han sig så for at begive sig hjem til sin far for bare at få lov at arbejde for ham. I husker, at hans far blev så ovenud glad for at se ham igen, så han lod fedekalven slagte. Der skulle være fest. Og det kunne ikke blive stort nok. For hans søn var i live. I husker også, at den ældste søn blev sur. Her havde han gået og hjulpet sin far dag ud og dag ind. Og ham var der aldrig blevet holdt nogen fest for.

Vi snakkede om den. Vi kunne godt forstå den ældste. Men vi kunne også godt se, hvorfor Jesus fortalte historien. Han ville sige: Måske bliver jeres liv ligesom det blev for den ældste søn. Og måske bliver det, som det blev for den yngste. Men det er mest sandsynligt, at jeres liv bliver som en blanding af de to brødre. Til nogen tider gør I det, man forventer af jer. Og til andre tider glemmer I at tænke, og så er der noget, der går i stykker for jer. Livet kan såmænd sagtens gå i stykker for os, også selv om vi mener, vi *har* tænkt os om. Pludselig er det hele blevet på en anden måde, end vi egentlig ville. Det er noget, alle mennesker oplever. Her er det godt at kende historien om den fortabte søn. For den fortæller os, at vi aldrig må tro, at alt er tabt. Selv dér, hvor vi har svært ved at tilgive os selv, er der tilgivelse. Når vi er her i kirken, bruger vi et særligt ord for det med tilgivelsen. Vi kalder det ”nåde”. Guds nåde. Gud er nådig og barmhjertig. Det betyder: Der er en tilgivelse og en kærlighed, som er større end os. Den tilgivelse flyder til os hele livet. Det betyder ikke, at vi så bare kan gøre,

hvad der passer os, fordi vi bliver tilgivet. Det ved vi godt. Sådan er det ikke. Det er altid tungt, når der er noget, der går i stykker for os. Men dette med at der er en tilgivelse, der flyder til os, det betyder, at vi sættes fri af det, der ikke gik, som det skulle. Nok må vi bære ansvar. Vi må leve med, at der er noget, der er min skyld. Men vi sættes igen og igen fri til at tage livet op igen. Vi får livet – som nyt. ”Lev dit liv så godt, du nu kan! *Lev og vær glad!* ” Sådan lyder det mellem linjerne.

Når vi får hele den side af livet med, at det også er svært, at der er noget, der hedder ansvar og skyld og ”det her ville jer gerne have gjort om”, så får ordene i den nye salme en dybere betydning. *Kom med glæde, vær til stede!* For I vil opdage, at livet somme tider kommer til at tage form, så at I skal til at arbejde på glæden. Det er også noget, vi lærer gennem de gode fortællinger i Det Nye Testamente. Det er vigtigt at være glad. Vi skal huske at se alt det, der er at glæde sig over, at tulipanerne blomstrer lige nu, at bøgen springer ud, at fuglene synger fra morgenstunden, at der er en, der giver mig en hjælpende hånd, hvor jeg har brug for det. Der er så meget, man kan glæde sig over. Glæden er vigtig. Vi bygger livet op med glæden.

I valgte salmen ”Tænk at livet koster livet”. Jeg fandt ordene til jer her. *Kom med glæde, vær til stede!* Og så er der nogle ord i salmen, jeg holder meget af. ”*Fuglen i mit eget bryst må slå med lyst*”. Fuglen er det gladeste dyr, vi kan tænke os. Lærken synger fra morgen til aften. Den oplærer os til glæde.

Mit ønske for jer i dag skal være, at fuglen i jeres bryst må slå med lyst, at glæden vil komme til at fylde meget i jeres liv, også selv om livet bliver krævende og svært ind imellem! Måtte I altid være gode til at finde tilbage til glæden! Det skal være mit ønske for jer i dag!

*bj*