

KIRKENYTT

OSTED, ALLERSLEV, RORUP OG GLIM SOGNE



Juli 2022 - Oktober 2022

INDHOLD:

- Side 2-5:** Osted menighedsråd
fuldtalligt!
- Side 6:** Arrangementer
i Osted / Allerslev
- Side 9-12:** Gudstjenester og aktiviteter
- Side 13:** Sankt Johannes
- Side 14-17:** Arrangementer
i Rorup / Glim
- Side 18-19:** Fælles arrangementer

OM BLADET

Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne udkommer normalt tre gange om året. Denne gang dækker bladet juli 2022 - oktober 2022

Arrangementer og gudstjenester annonceres med forbehold for ændringer. Hold øje med sogn.dk.

Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne.

Kirkebladet trykkes i 3.000 eksemplarer. Grafisk tilrettelæggelse: RFT i Tølløse Uddeles til samtlige husstande i de fire sogne.

Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker.

Forsiden:

Under Himmelske Dage i Roskilde var der i Sankt Ibs kapel skabt et smukt værk, som hed Kære Gud. Værket blev til gennem samtaler med 15 mennesker, som alle fortæller om deres forhold til bøn og religion. Kære Gud er et gesamtkunstwerk, skabt af Bobby Salomon Hess (lyd), Ole Samsøe (lys og teknik) og Jakob Fälling (tegninger).

Foto: Karen Vinther Ringsmose

Osted menighedsråd

Ved suppleringsvalget 1. marts blev tre nye medlemmer valgt ind i Osted menighedsråd. Det betyder, at menighedsrådet for første gang i flere år er fuldtalligt. Valget gælder frem til 1. søndag i Advent, da Osted menighedsråd kun er valgt for en to-årig periode.

Menighedsrådet består nu af en gruppe erfarne medlemmer: Hans Høyer (formand), Gitte Pedersen og

Børge Lundskov Larsen, som har været med længe. Den nye gruppe består af Hjarne Bjergager Jensen (som ikke er så ny endda, da han for nogle år tilbage var menighedsrådsformand), Henrik Frandsen og Pernille Fellmann.

De to første indlæg bygger på en snak med sognepræsten. Det sidste har vedkommende selv indsendt.



fuldtalligt!

Henrik Frandsen

Jeg er født i 1948 i Ringsted på fødeklinikken "Solglimt" og er døbt i Stenmagle kirke. Min far, Knud, var maskinarbejder. Min mor, Jenny, stammede fra Osted Hestehave, og de blev gift i Osted kirke i 1945 af pastor Lyndby Jensen.

Min far købte i 1950, hvor jeg altså var ganske lille, Ørnebjerghus i Kirkebjerg og omdannede det til et smedeværksted. Her voksede jeg op med min lillebror, Aksel. Da far startede firmaet, udtalte han, at han ikke ville lave hesteko. Bønderne sagde, at så ville det aldrig gå. Men det er jo gået meget godt siden! Det skulle vise sig, at jeg opnåede at få en 46-årig karriere i firmaet.

Jeg gik til præst hos Per Christianesen. Jeg husker, at vi skulle lære salmevers udenad. Så var det en fordel at sidde bagest, så man kunne snydekigge lidt i salmebogen. I 1973 blev jeg gift i Struer Kirke med Ane, som stammer fra Struer. Vore to sønner, Lars og Anders, slap vist for salmeversene, da de blev konfirmeret. Den ældste arbejder nu som konsulent for advokater og banker omkring kriseramte firmaer. Han bor i Lystrup ved Aarhus og har tre børn. Den yngste er ansat i KFF Ejendomme og Byg, som jeg er medejer af. Han bor i Havdrup og har to børn.

Jeg kom i lære i Borup i 1965 og blev udlært i 1968 som smed. Da jeg fandt ud af, at jeg ville være maskinmester, fortrød jeg, at jeg ikke fik taget realeksamen. Derfor måtte jeg sideløbende

med læretiden gå på aftenskole for at indhente det forsømte. Det var en slid-som tid, hvor jeg mødte på arbejde kl. 6, og tre aftener om ugen havde jeg først fri fra aftenskolen kl. 23.

Jeg har sejlet i Søværnet og med Mærsk som maskinmester og har været de fleste steder i verden. Min lillebror Aksel læste til ingeniør og vores far spurgte os på et tidspunkt, om vi ville gå ind i firmaet Kirkebjerg A/S. Det sagde vi ja til, og Ane var i mange år bogholder hos os.

Jeg har altid været vant til at arbejde meget. At drive en virksomhed, der efterhånden voksede til mange hundrede medarbejdere, har været spændende, men også nogen gange hårdt. En gang imellem skal man træffe upopulære og svære beslutninger. Som f.eks. at afskedige folk. Dejligt har det været at se folk vende tilbage efter en lang sygeperiode eller med andre personlige problemer.

Arbejdet har taget meget af min tid. Men jeg har også fået tid til at spille badminton og golf samt cykle. Det bliver der mere tid til nu, hvor arbejdet ikke fylder så meget.

En ny stor passion er kommet til. Jeg kommer ikke fra et hjem med klaver og klassisk musik. Men for nogle år siden fik Ane og jeg foræret billetter til en stor musikforestilling i Ringsted. Den betog os meget. Vi besluttede at tegne et abonnement på teater, ballet og opera. Vi fandt hurtigt ud af, at det var opera, der sagde os mest. Så nu nyder





vi at tage ind til Operaen på Dokøen og andre steder og få nogle fantastiske oplevelser.

I menighedsrådet glæder jeg mig til at tage fat på alle de praktiske opgaver, der venter. Det være sig kirkegårdens fremtidige udformning og de nye graverfaciliteter.

Pernille Pind Fellmann

Jeg er vokset op i det fine, men gammeldags flådekvarter Nyboder i København, hvor min far, Gunnar, arbejdede som søkorttegner. Jeg kom til verden i 1956 på Havdrup Station, såmænd. Min mor, Dorte, var i julen på besøg hos sin far, som var stationsforstander, og dér meldte jeg altså min ankomst.

Som 5-årig flyttede vi til Rorup, hvor mine forældre havde købt hus. Jeg gik på Osted Friskole, hvor min mor blev lærer, og tog realeksamen fra Osted Centralskole. Jeg blev konfirmeret af Jørgen Thorgaard, som var en meget spændende underviser. Så jeg var i mange år medlem af valgmenigheden. Det var et stort spring at komme fra Friskolen til gymnasiet, men jeg blev da student fra Roskilde Katedralskole i 1976.

Efter studentereksamen læste jeg til korrespondent i tysk og fransk fra Handelshøjskolen, som jeg afsluttede i 1978.

Siden 1971 havde jeg kendt Georg, der var kommet fra Schweiz for at arbejde som mejerist ved "Landmandslyst". Nogle år senere blev vi kærester. Vi

flyttede til "Skoven" i det sydlige Osted i 1987. Vi har to børn, Bjørn og Caroline, og tre børnebørn, som i øvrigt alle kom på ét år - i 2010.

Efter Handelshøjskolen arbejdede jeg forskellige steder. I et osteeksportfirma, i RIAS, i mellem Hyma og Havdrup og i Samson Transport i Taastrup, inden jeg i 1997 kom til auktionsfirmaet Bruun Rasmussen som chefens privatsekretær. Her fik jeg 23 gode og vildt spændende år, indtil jeg holdt op i 2020. Det var mere en livsstil end et arbejde. Meget krævende, men også meget givende. Ikke et 8 til 4-job.

Jeg har i en del år været engageret i Osted Idrætsforening, ikke som sportsudøvende, men som frivillig medarbejder. Det begyndte i OFS, altså forældre- og støtteforeningen, som arrangerede banko og det berømte Osted Party i hallen. Dengang i 80'erne og først i 90'erne kunne man samle 550 mennesker til fest - med levende musik af topnavne som Bamse, Johnny Reimer og The Cliffters og lækker mad fra den hedengangne Osted Kro. Ak, det var tider! Sidenhen gik det hele desværre i sig selv.

Osted er et lidt specielt sted. Der er mangel på frivillige, der vil gøre et stykke arbejde. I otte år sad jeg som sekretær i OIFs hovedbestyrelse.

For nogle år siden meldte Georg og jeg os ud af valgmenigheden og trådte ind i sognemenigheden. Vi følte ikke rigtigt tilknytning til OVM. Hvis man

ikke er med i det sociale fællesskab, som er bærende i en valgmenighed, er det ikke rigtigt noget.

Jeg er udpræget praktiker og kommer ikke med de store planer og idéer for arbejdet i menighedsrådet, men glæder mig til at arbejde med en helhedsplan for kirkegården. Det er også spændende at være med til at vælge ny biskop i Roskilde stift.

Hjarne Bjergager Jensen

Er født og opvokset i Kirkebjerg og døbt i Osted kirke. Haft min skolegang indtil 8 klasse på Osted centralskole. Udlært tømrer hos tømrermester Aksel Hansen i Mannerup. Efter min læretid soldat i Farum. Gift med Lillian og har 2 søde døtre Tine og Rikke og senere 4 børnebørn. Vi har for 3 år siden fejret vores guldbryllup.

Rejste til Nanortalik i Grønland og var der i 7 år, hvor jeg arbejdede som entreprenør og tømrermester.

Hjemme igen i Danmark købte vi huset på Hovedvejen, hvor Lillian startede sin frisørsalon M/K Osted op.

Børge og jeg overtog vores gamle lærested og dannede firmaet MTS Mannerup, hvor vi samarbejde i nogle år.

Herefter blev jeg ansat som projektleder hos Semco som skulle stå for opførsel af de nye sirener i Danmark. Det er nu dem der hyler én gang om året. Det varede ca. i 4 år.

Så kaldte Nanortalik i Grønland endnu engang efter os. Vi rejste atter

op til det smukke land, hvor vi købte hotel Kap Farvel og satte det istand og drev det. Efter nogle år kom vores konkurrenter og købte hotellet og vi rejste hjem til Osted igen.

Lillian fortsatte igen arbejdet i salon M/K og jeg fortsatte igen hos Semco hvor vi byggede terminal 3 i lufthavnen på Amager. Herefter begyndte jeg igen som projektleder med bygning af mobiltelefoni på tage og gittermaster mest på Sjælland og øerne.

Mit sidste arbejde var for Lindpro med bygning af infostandere på alle togstationer for Banedanmark. Vi startede i Helsingør og sluttede arbejdet i Hjørring.

Så startede jeg min pensionstid hvor vi solgte huset på Hovedvejen og købte et mindre hus på Flintebjerg.

Jeg er nu igen trådt ind i menighedsrådet hvor jeg for nogle år siden var formand. Nu er jeg så næstformand kirkevæрге og med i andre udvalg. Vores opgave er i dag bygning af nye graverfaciliteter samt arbejdet med en ny helhedsplan for kirkegården.





Søren Ulrik Thomsen kommer til Lejre

Mandag den 5. september
kl. 19.30

kommer en af Danmarks største nulevende digtere til Munkehuset i Allerslev i et samarbejde med Glim menighedsråd.

Søren Ulrik Thomsen (f. 1956) debuterede i 1981 med digtsamlingen *City Slang*, der er inspireret af det kulturшок, som udsprang af teenagerdrengets møde med storbyen efter en landlig opvækst på Stevns. Den unge digter frastødes af de kolde københavnske omgivelser, men bliver også tiltrukket af byens natscenerier.

Med sin debut slog han sit navn fast og har sidenhen i en række værker

etableret sig som en sprogets mester med en enestående sprogmusikalsk elegance. Hans seneste udgivelse er *Store Kongensgade 23*, hvor han tematisk griber tilbage til sin debut.

Store Kongensgade 23 er Søren Ulrik Thomsens reflekterede erindringsessay fuldt af minder om hans pubertet og moderens depression og langvarige ophold på sindssygehospitaller, om klasselærer Bodil, morfar Henning og skønne Jane fra Sølvgade Skole, men også af tanker om, hvorfor man skriver, om frygten for alderdommens rædsler, om efteråret, hvor alting på én gang flammer op og dør ud.

Kom og hør ham fortælle i Munkehuset ved Allerslev kirke.

Konfirmandindskrivning

Tilmelding af børn, der ønsker at blive konfirmeret i Osted eller Allerslev kirke (hhv. 18. maj og 5. maj), sker ved at sende navn og fødselsdag til sognepræsten på tdj@km.dk snarest.





Vil du synge med?

Fyraftenskoret starter sin sæson onsdag den 7. september kl. 17

Fyraftenskoret er Osted og Allerslev kirkers kor. Der er ca. 30 medlemmer fordelt på fire stemmer, sopran, alt, tenor og bas. Det ledes af organist Camilla Britt Donovan. Koret synger et blandet repertoire tilrettelagt efter deltagernes formåen. Koret øver hver onsdag kl. 17-18 i Stalden ved Osted Præstegård, første gang den 7. september.

3-4 gange om året medvirker koret ved kirkernes gudstjenester, og et par gange om året optrædes ved andre arrangementer.

Det er gratis at være med i koret, det eneste, der kræves, er et stabilt fremmøde.

Sangaften

onsdag den 7. september i Stalden kl. 19.30

Covid-19 har i de sidste to år vendt op og ned på mange ting. Vi har alle mærket store og små ændringer i vores dagligdag. Blandt de ærgerlige; men måske ikke gravalvorlige, aflysninger hører vores traditionsrige sangaftener. Kor- og fællessang har i allerhøjeste grad været underlagt restriktioner og aflysninger pga. den øgede smittefare ved den komprimerede udånding

ved sang, og vi har derfor ikke afholdt sangaftener.

Nu lysner det. Sygdommen er ikke forsvundet; men den ser ud til at have tabt noget af pusten, og vi må og tør derfor igen synge sammen. Der er planlagt to aftener i sommerhalvåret.

Den første fandt sted i maj i Munkehuset. Den anden afholdes onsdag d. 7. september i Stalden ved Osted Kirke. Denne aften vil temaet være ”En verden i forandring”.

Det er organist Camilla Britt Donovan, der vil lede aftenen. Der vil

naturligvis også være afsat tid til, at deltagerne også kan ønske sange selv.

Sangaftenerne plejede at være godt besøgt, og Allerslev og Osted menighedsråd håber, at mange har lyst til at synge igen. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lyst og nysgerrighed til at synge kendte og ukendte sange og salmer sammen med andre.

Aftenen starter kl. 19.30. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.



150 års operette og musical

Koncert i Allerslev Kirke søndag den 9. oktober kl. 16

For et par år siden havde vi i Allerslev Kirke fornøjelsen af ”Toner af Guld”, en duo bestående af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær. Mange har ønsket et genhør med duoen, og nu byder lejligheden sig. Søndag d. 9. oktober kommer Helle og Dynes Skovkjær igen, denne gang med et program bestående af musik fra operetter og musicals.

Begge genrer har bjergtaget det musikalskende publikum gennem mere end 100 år. ”Toner af Guld” har samlet

cremen af operette- og musicalgenren, som de guider publikum gennem på en rejse, der strækker sig fra de tidlige valsetoner af Johann Strauss til moderne tiders musicals fra bl.a. Disneys verden. Publikum kan læne sig tilbage og glæde sig over kokette stuepiger, forfængelige admiraler, forelskede blomsterpiger, forsmåede overtjenere og udspikulerede muser i denne perlerække af en operette- og musicalkoncert.

Koncerten starter kl. 16. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Nyerhvervelse til Allerslev kirke

En nyerhvervelse til Allerslev Kirke er et el-klaver: Digitalt klaver, model Yamaha p-515 samt klaverstativ og -bænk.

Normalt bruges det fine Frederik Nielsen-pibeorgel til gudstjerner og kirkelige handlinger i, men der findes nyere salmer, hvor det giver god musikalsk mening at bruge et moderne akkompagnement.



Gudstjenester og aktiviteter

	Osted	Allerslev	Rorup	Glim
Søndag den 26. juni 2. s. e. Trinitatis		10:30 TDJ Højmesse 🍷		
Søndag den 3. juli 3. s. e. Trinitatis	10:30 TDJ Højmesse			10:00 KVR Højmesse
Søndag den 10. juli 4. s. e. Trinitatis		10:30 TDJ Højmesse	9:00 TDJ Gudstjeneste	
Søndag den 17. juli 5. s. e. Trinitatis	10:30 TDJ Højmesse			9:00 TDJ Gudstjeneste
Søndag den 24. juli 6. s. e. Trinitatis		10:30 TDJ Højmesse	9:00 TDJ Gudstjeneste	
Søndag den 31. juli 7. s. e. Trinitatis	10:30 TDJ Højmesse		Ingen gudstjeneste. Sognepræsten deltager i den store spejderlej i Hedeland	
Søndag 7. august 8. s. e. Trinitatis		9:00 KVR Gudstjeneste	10:00 KVR Højmesse* 🍷	
Søndag den 14. august 9. s. e. Trinitatis	9:00 KVR Gudstjeneste			10:00 KVR Højmesse
Søndag den 21. august 10. s. e. Trinitatis		9:00 KVR Gudstjeneste	10:00 KVR Højmesse	
Søndag den 28. august 11. s. e. Trinitatis	9:00 KVR Gudstjeneste			10:00 KVR Højmesse

www.sogn.dk/rorup
www.sogn.dk/glim
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

KVR:
Karen V. Ringsmose



* Særlig omtale i kirkebladet

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

sogn.dk



Gudstjenester og aktiviteter

	Osted	Allerslev	Rorup	Glim
Søndag den 4. september 12. s. e. Trinitatis		10:30 TDJ Høst/konfirmandintro	9:00 TDJ Gudstjeneste	
Mandag den 5. september		19:30 Munkehuset Søren Ulrik Thomsen*		
Tirsdag den 6. september				19:00 Koncert med Henrik Goldschmidt i kirken*
Onsdag den 7. september	19:30 Stalden Sangaften*			
Søndag den 11. september 13. s. e. Trinitatis	10:30 TDJ Høst/konfirmandintro			10:00 KVR Høstgudstjeneste
Søndag den 18. september 14. s. e. Trinitatis		9:00 KVR Gudstjeneste	10:00 KVR Høst- familie- gudstjeneste	
Onsdag den 21. september			19:00 Aftensang med foredrag af Kristian Mejrup*	
Lørdag den 24. september	11.00 provstigudstjeneste i Kr. Saaby ved Poul Joachim Stender*			
25. september og 2. oktober:	Mens vi er i Grækenland, vil der blive afholdt gudstjeneste ved Emeritusser Den 25. september kl. 9.00 i Osted og kl. 10.30 i Hvalsø Den 2. oktober kl. 9.00 i Rorup og kl. 10.30 i Kirke Saaby.			

www.rorupkirke.dk
www.glimkirke.dk
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

KVR:
Karen V. Ringsmose



Kirkekaffe

* Særlig omtale i kirkebladet



Med forbehold
 for ændringer!!
 Hold øje på
sogn.dk

Gudstjenester og aktiviteter

	Osted	Allerslev	Rorup	Glim
Tirsdag den 4. oktober				19:00 Koncert med vores organist Ranko
Søndag den 9. oktober 17. s. e. Trinitatis	10:30 TDJ Højmesse	16:00 Koncert*		10:00 KVR Højmesse
Søndag den 16. oktober 18. s. e. Trinitatis		10:30 TDJ Højmesse ☺	9:00 TDJ Gudstjeneste	
Søndag den 23. oktober 19. s. e. Trinitatis	10:30 TDJ Højmesse			9:00 TDJ Gudstjeneste
Onsdag den 26. oktober			19:00 Aftensang med foredrag af Kristine Møller Gaardhus*	
Søndag den 30. oktober 20. s. e. Trinitatis		9:00 KVR Gudstjeneste	10:00 KVR Højmesse	
Tirsdag den 1. november			19:30 Sognehuset Emil Saggau om den ortodokse kirke*	
Søndag den 6. november Alle helgens dag	14:00 TDJ	16:00 TDJ	15:00 Alle Helgens gudstjeneste	10:00 Alle helgens gudstjeneste

www.sogn.dk/rorup
www.sogn.dk/glim
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

KVR:
Karen V. Ringsmose



* Særlig omtale i kirkebladet



Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

sogn.dk

Gudstjenester og aktiviteter



Fælles provstgudstjeneste

Lørdag den 24. september
kl. 11.00 i Kr. Saaby kirke ved
Poul Joachim Stender m.fl.

Vi indleder med en gudstjeneste med fokus på apostlen Paulus. Efter gudstjenesten er der levende græsk musik i præstegårdshaven, grillstegt lam og græske starters.

Særlige gudstjenester for flygtninge og migranter

Der er gudstjeneste med særligt henblik på flygtninge og migranter

10. august · 24. august
7. september · 21. september
5. oktober

alle dagene kl. 15.00 i Særløse kirke ved KVR.
Gudstjenesterne foregår på dansk,
engelsk og farsi.

Alle er velkomne.

www.rorupkirke.dk
www.glimkirke.dk
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

KVR:
Karen V. Ringsmose



* Særlig omtale i kirkebladet

**MENICHEDS
RÅDSMØDER:**

OSTED:
Onsdag den 24/8
Onsdag den 21/9
Onsdag den 26/10

ALLERSLEV:
Torsdag den 11/8
Torsdag den 15/9
Torsdag den 13/1

RORUP:
Onsdag den 10/8
Onsdag den 14/9
Onsdag den 12/10

GLIM:
Onsdag den 2/8

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

sogn.dk



*Vi elsker vort land
Når den signede jul
Tænder stjernen i træet
Med glans i hvert øje...
Men den skønneste krans
blir dog din sankte Hans,
den er bunden af sommerens hjerter
så varme, så glade*

Sankt Johannes

af Karen Vinther Ringsmose

Er det præstens arbejde at holde Sankt Hans taler? Det korte svar er nej, men jeg vil alligevel argumentere for at det måske burde være det.

Jeg har igennem livet været til et hav af Sankt Hans fejring rundt omkring i landet. Og alle vegne er Sankt Hans en folkelig fest for midsommeren. Omkring år 1900 kom den første heks på toppen af bålet og Sankt Hans blev til en fest, hvor vi sender det onde væk. Men hvordan udpeger vi det onde? Hvad skulle vi sende væk i dag? Og hvorfor har vi den trang til at udpege det onde? Heksebrænderi er aldrig i orden. Uanset, hvad vi kalder det. Alligevel har det ved langt de fleste Sankt Hans taler jeg har hørt kredset om netop det.

Men har I tænkt over at Sankt Hans fejres et halvt år og en dag fra juleaf-

ten? Det er slet ikke tilfældigt – for Sankt Hans er nemlig Sankt Johannes – Johannes, Jesu fætter og ham som gik forud for Jesus og fortalte at han skulle komme. Johannes døberen, som døbte Jesus i vand, men fortalte, at efter ham skulle der komme en og døbe i Helligånd. Så Johannes er vigtig og derfor bliver han og Jesu fødselsdage lagt på hver deres ydersolhvervspunkter i den rituelle kalender. På den måde hænger jul og Sankt Hans sammen.

Man kan sige at Sankthansaften er en blanding af kristendom og solreligion – de møder formegentlig hinanden i løbet af 200 tallet, hvor Jesus bliver identificeret ved solen og solen genfodes hvert år ved vintersolhverv. Bålet er en nordeuropæisk skik, som er en fejring af lyset. Først meget senere kom heksen altså op på toppen af bålet,

hvilket er en hedensk tradition. Budskabet kom til at handle at sende det onde væk – til Bloksbjerg. Og mange – mere eller mindre uskyldige kvinder blev brændt. Det er en forfærdelig historie og den er ikke værd at fejre.

Dét der sker Sankt Hans aften når vi tænder bålet er at vi får rensset det onde væk med ild - eller at vi fejrer lyset. Den sidste formulering tiltaler mig mest. Og Johannes ønskede at føre folk til lyset – til Jesus – og derved indlemme dem i kærlighedens fællesskab. Vi behøver altså ikke at pege på den onde eller det onde Sankthansaften. Vi kan i stedet vende blikket mod Sankt Johannes og bålet og sammen fejre lyset, kærligheden, de lyse nætter, sommeren i fuld flor og alt det gode.



Stendiger ved Rorup kirke

På fotos fra begyndelsen af 1950'erne kan man se, at der på sydsiden af kirkegårdsmuren er fine stendiger ned mod præstegården. Siden er Sognehuset bygget, og kun resterne af de gamle stendiger har i mange år været at se på græsskråningen. Menighedsrådet traf derfor beslutning om at få rettet op på området, og i dag kan man glæde sig

over de smukke stendiger, som nu deler skråningen op i tre niveauer. Samtidig er der lavet en gangsti, som helt naturligt fører besøgende fra parkeringspladsen op til kirken. På toppen af stendigerne er allerede plantet storke­næb, og til efteråret bliver der plantet et egetræ – til glæde også for dem, der kommer forbi i 2050'erne.



Koncert med Singh & Goldschmidt

Tirsdag den 6. september
kl. 19.00 i Glim kirke

"Du skal reparere verden med musik" Sådan sagde Henrik Goldschmidts gamle farmor til ham, da han var dreng. Som voksen har Henrik Goldschmidt erfaret, at musik kan være en genvej til venskaber, fordi musikkens sprog går ud over det talte sprog."

Duoen Anders Singh Vesterdahl og Henrik Goldschmidt er ganske enestående i dansk musikliv.

Repertoiret er jødisk og arabisk musik og egne kompositioner sammen med klassiske værker, Carl Nielsen, Balkan-musik og danske sange. Singh & Goldschmidt har de mange forskellige traditioner med sig, og når man rører i dén musikalske smeltedigel med talent og kærlighed, bliver resultatet smukt og helt specielt. Musikken er rytmisk, meget melodios og forunderligt rørende. Den taler til hjertet i sine lange improvisationer og jiddishe sange, og den gør det vanskeligt at holde fødderne i ro i de glade, udadvendte dansenumre. Man bliver musiksk forført og forlader koncerten med tonale perlerækker svævende for sit indre øre, indhyllet i en duft af Balkan, Orienten og Østeuropa. Kom og vær med den 6. september i Glim kirke.



Konfirmand- indskrivning

Kære forældre til børn der skal konfirmeres i Rorup eller Glim i 2023. Det er tid til indskrivning hos sognepræst Karen Vinther Ringsmose på kvr@km.dk Konfirmandforberedelsen starter den 15. september kl. 14.30-16.00 og onsdag den 21. er der aftensang i Rorup hvor I konfirmandforældre er særligt inviterede. Jeg glæder mig til at møde jer og lære jeres børn at kende!

Kh Karen

Familie- høstgudstjeneste

Den 18. september kl. 10.00
under lindetræet

Igen i år vil vi fejre høsten på gårdspladsen i Rorup. Efter gudstjenesten kan man nyde høsten; en kop kaffe eller lidt godt til ganen. Man kan også vælge at fodre fårene i stedet. Alle er velkomne



Foredrag i Rorup: Konfirmationen – fortidens adgang til borgerrettigheder

Aftensang i Rorup kirke onsdag den 21. september kl. 19.00
med foredrag ved Kristian Mejrup

Gud, kirke, fest og forbrug er konfirmationens hovedingredienser. Festdagen handler både om personlig tilslutning til kristendommen og om fest for fuld skrue. Om børn, der fejres som voksne.

I foredraget vil vi se nærmere på, hvorfor og hvordan konfirmation blev indført. Vi skal tilbage til år 1736, hvor kong Christian d. 6. gjorde konfirmation og konfirmandundervisning obligatorisk i Danmark og Norge. På den ene side betød det tvungen skolegang med en offentlig eksamen holdt i kir-

ken. På den anden side, at flere unge mennesker lærte at læse. Konfirmationen blev adgangsbilletten til voksenlivet. Uden den kunne du ikke købe en ejendom eller blive gift. Uden den var du ikke en mand eller en kvinde af dit ord. Vi skal se nærmere på de centrale tekster, der strømlinede konfirmationen i 1736 og forenede religion, opdragelse og oplysning. Vi skal også se på de gamle konfirmanders pensum og kaste et blik på, hvad konfirmation er i dag. Alle er velkomne.





Organisten spiller klassiske pop/rock ballader udført på orgel

*Den 4. oktober kl. 19.00
i Glim kirke*

sætter vores organist, Ranko, sig ved orgelet og spiller en masse kendte melodier af alt fra Metallica til Simon & Garfunkel. Nyd det smukke kirkerum og lad orgelet føre dig igennem aftenens koncert. Alle er velkomne.

Anker – et usædvanligt liv

Aftensang i Rorup kirke
onsdag den 26. oktober kl.
19.00 og foredrag ved Kristine
Møller Gårdhus

Anker Jørgensen var altid i bevægelse, både i tanke, ord og handling. Han var på opdagelsesrejse i livets forgreninger. Han har besøgt de fleste kirker i Danmark, og selvom hans tro ikke var forankret i folkekirken, delte han troens nysgerrighed på de mange spørgsmål som livet konstant rejser.

Hør museumsinspektør fra Arbejdermuseet Kristine Møller Gårdhus fortælle om Ankers forhold til litteratur og det at tro. Om hvordan han konstant blev draget og forundret over livets små og store spørgsmål, og hvordan han brugte litteraturen som et pejlemærke og en rettesnor. Foredraget giver også et indblik i museets nye udstilling "Anker – Et usædvanligt liv", der markerer 100 året for Ankers fødsel.



Ukraine Rusland efteråret 2022



Emil Saggau

Tirsdag den 1. november
kl. 19.30

kommer Emil Saggau til Sognehuset i Rorup. Han er kirkehistoriker på Lunds Universitet. Hans primære fokus er de moderne ortodokse kirker og særligt sammenhængen mellem nationalisme, krig og kirker. Han forsker derudover i ortodokse migranter i Norden, byzantinsk-slavisk kirkehistorie, helgenkulte og i moderne popkulturel brug af religion.

Emil Saggau er tidligere politisk rådgiver i Uddannelses- og Forskningsministeriet (2016-2020) og Københavns Universitet (2014-2016:2020) samt forsker og netværkskoordinator for Svenska Kyrkans arbejde med migration (2021).

Krigen i Ukraine har dybe kirkelige rødder. De russiske politiske og religi-

øse ledes forståelse af Ukraine. Byen Kiev og Vesten er tæt forbundet med den russiske ortodokse kirke. Putin har sagt, at det stærkeste indenrigs- og udenrigspolitiske forsvar af Rusland er kirken og atomarsenalet. Krigen understreger konsekvenserne af den ortodokse kirkes teologi, synet på Vesten og Ukraine.

Samtidigt er den ukrainske selvforståelse og ønsket om selvstændighed også bundet tæt sammen med kirkerne. Dette kom særligt til udtryk, da den ukrainske ortodokse kirke blev selvstændig i 2018 og dermed løsrev sig fra russisk indflydelse. En begivenhed som medførte en endnu dybere kløft mellem Ukraine og Rusland, der nu har være medvirkende til krigen.

I dette foredrag vil Emil Saggau sætte fokus på disse kirkelige rødder til krigen, kirkernes reaktioner og ikke mindst krigen betydning for hele den østkirkelige verden.

Osted, Allerslev, Rorup og Glim menighedsråd samarbejder til efteråret om arrangementer, som sætter fokus på Rusland og Ukraine - på kulturen, de ortodokse kirker, nationalismen. Vi hører om krigens rædsler, men med arrangementerne får vi indblik i, hvad der forbinder og splitter de to folk.

Foreløbig er de to foredrag omtalt nedenfor sat i kalenderen, og der arbejdes på at udvide det fælles program med en aften med musik og et møde med den russiske og ukrainske kultur her i landet.



Leif Davidsen

Mandag den 7. november
kl. 19.30

får vi besøg af Leif Davidsen i Stalden ved Osted Præstegård.

Han var Danmarks Radios korrespondent i Moskva, har rejst over det meste af verden som udenrigskorrespondent og har siden 1973 skrevet bøger og digte, især om Sovjetunionen. Hans politiske spændingsromaner er fiktion, men ligger tæt op ad virkeligheden.

Leif Davidsen debuterede i 1984 med romanen *Uhellige alliancer*. 1988-93 kom trilogien *Den russiske sangerinde*, filmatiseret i 1993, *Den sidste spion* og *Den troskyldige russer* (1993). Alle tre er politiske kriminalromaner om Sovjetunionens sammenbrud og tiden efter. Hans store kendskab til Rusland og russerne kom meget præ-

cist til udtryk i *Dostojevskis sidste rejse* (2002), som er en erindringsbog og en Ruslandsreportage.

Leif Davidsen vil gøre os klogere på, hvordan russerne adskiller sig fra os i Vesten. Hvis vi tror, at de tænker og handler på samme måde som os, tager vi ganske fejl.

Han har længe talt om, hvorvidt Rusland udgør en trussel mod NATO og Europa – og nu er netop det spørgsmål mere aktuelt end nogensinde. Rusland har invaderet Ukraine, men hvad er Putins endelige mål?

NAVNE & ADRESSER

OSTED / ALLERSLEV KIRKER

SOGNEPRÆST:

Torsten Dam-Jensen

Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre

Tlf. 46 49 70 97 / E-mail: tdj@km.dk

Træffes bedst kl. 12-13 tirsdag til fredag. Mandag fri

Præsteseekretær:

Terkel Olsen træffes normalt torsdage kl. 10-12 i Osted Præstegård og på tlf. 46 49 70 97. Ved personligt fremmøde er det sikrest at checke på tlf. Terkel træffes bedst på teol@km.dk

OSTED MENIGHEDSRÅD:

Formand: Hans Høyer, tlf. 40 17 75 11

Næstformand: Gitte Preisler Petersen

Kontaktperson: Hans Høyer

Kirkevæрге: Hjarne B. Jensen,

tlf. 46 49 82 83 / 51 19 46 53

ALLERSLEV MENIGHEDSRÅD:

Formand: Kurt Bierbum, tlf. 22 91 52 12

Næstformand: Hans Jørgen Lych Larsen, tlf. 48 41 56 91

Kontaktperson: Connie B. Jensen, tlf. 41 72 10 01

Kirkevæрге: Bruce Kiely, tlf. 20 36 28 20

PERSONALE VED OSTED OG ALLERSLEV KIRKER:

Graver ved Osted Kirkegård:

Janni Hansen, tlf. 46 49 78 08/40 46 79 08

Mandag fri. Graveren træffes bedst på tlf. 40 46 79 08

tirsdag til fredag mellem 11.00-12.00

Kontortid/træffetid: onsdag fra 10.00-12.00

E-mail: ostedkirkegaard@mail.dk

Gravermedhjælper: Torben Larsen

Graver ved Allerslev Kirkegård:

Anders Jahnsen, tlf. 23 30 13 41

E-mail: allerslevkirke@tdcadsl.dk

Gravermedhjælper: Christina Weber Zahle

Organist: Camilla Donovan, tlf. 21 95 82 02

Kirkesanger: Henrik Rasmussen, tlf. 46 49 77 75

HJEMMESIDER:

www.ostedkirke.dk

www.allerslev-kirke.dk

RORUP / GLIM KIRKER:

SOGNEPRÆST:

Karen Vinther Ringsmose

Mobil 21 20 71 37

E-mail: kvr@km.dk

Træffes bedst kl. 9.00-10.00 tirsdag til fredag

Mandag fri

RORUP MENIGHEDSRÅD:

Formand: Agnete Vibholt, tlf. 60 23 23 49

Kirkevæрге: Øjvind A. Clement, tlf. 22 69 75 67

Kontaktperson: Hanne Christensen, tlf. 21 48 00 98

GLIM MENIGHEDSRÅD:

Formand: Ane Stallknecht, tlf. 21 66 54 17

Kirkevæрге: Peter Kjær Strandlyst, tlf. 71 70 40 30

Kontaktperson: Susanne Bøgelund Nielsen,

tlf. 21 68 68 53

PERSONALE VED RORUP OG GLIM KIRKER:

Graver ved Rorup Kirkegård:

Peter Mogensen, tlf. 51 44 48 77

Telefontid bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-12.30

E-mail: graver@rorupkirke.dk

Graver ved Glim Kirkegård:

Kirsten Jensen, tlf. 23 43 11 87

Træffes efter aftale

Telefontid bedst mandag-torsdag kl. 12.00-12.30

E-mail: glimgraver@mail.dk

Organist: Ranko Kozuh, tlf. 40 33 51 77

Kirkesanger: Nicholaj Siltan, tlf. 26 14 62 01

HJEMMESIDER:

www.sogn.dk/rorup / www.sogn.dk/glim

Kirkebil:

Du har mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og arrangementer i tilknytning til kirken. Ring til Dantaxi på tlf.nr. 46757575 og oplys dit navn samt tidspunkt og sted for gudstjenesten/arrangementet: Osted, Allerslev, Rorup eller Glim.