

KIRKENYT

OSTED, ALLERSLEV, RORUP OG GLIM SOGNE

1985 - 2023



Alting har en tid (Præd. 3,1)

JULI - OKTOBER 2023

INDHOLD:

- Side 2: Hurra!!!
Vi har fået en ny præst
Kære menighed
- Side 3: Når kærlighed er vores fælles puls - så taler vi alle samme sprog
- Side 4-6: Arrangementer i Rorup / Glim
- Side 7-9: Fællesarrangementer
- Side 10-13: Gudstjenester og aktiviteter
- Side 14-17: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen!
- Side 17: Mursejlerne holdt hvad de lovede...!
- Side 18-19: Arrangementer i Osted / Allerslev

OM BLADET

Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne udkommer normalt tre gange om året. Denne gang dækker bladet juli - oktober 2023

Arrangementer og gudstjenester annonceres med forbehold for ændringer. Hold øje med sogn.dk og ostedkirke.dk

Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne.

Kirkebladet trykkes i 3.000 eksemplarer. Grafisk tilrettelæggelse: RFT i Tølløse
Uddeles til samtlige husstande i de fire sogne.

Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker.

FORSIDEFOTO:

En dygtig amatørfotograf fra Osted, Freddi Larsen, har taget billedet til højre af den gamle præst primo juni i år. Billedet af den unge, nyansatte præst er taget af en bror til et tidl. menighedsrådsmedlem, V. Thorst, i foråret 1986. Man bemærker, at altertæppet er blevet skiftet ud. Om lidt er præsten også udskiftet.

Hurra!!! Vi har fået en ny præst

Velkommen til Anne Mette Jürgensen

Da sognepræst Karen Vinther Ringsmose er 75 % sognepræst og 25 % flygtninge-migrantpræst mangler vi i Rorup og Glim 25% for at kunne dække sognene fuldt ud. Og endelig sker det! Den nye præst ansættes på halvtid og skal være ligeligt i Rorup/Glim pastorat og i Hvalsø/Særløse pastorat.

Det betyder at der nu kommer 25% oven i de 75. Det er vi virkelig glade for. Vi byder Anne Mette velkommen ved indsættelsen **den 27. august kl. 11.30 i Rorup kirke**. Efter gudstjenesten byder vi på en let frokost i sognehuset, hvor der vil være mulighed for at hilse Anne Mette velkommen.

Kære menighed

Jeg er født, opvokset og uddannet i Aarhus, og startede som præst med forskellige vikarstillinger i det østjyske. I 2005 blev min mand og jeg udsendt af Danmission til Cambodja, og drog afsted til hovedstaden Phnom Penh sammen med vores to teenagebørn. Et slags familie eksperiment, som heldigvist lykkedes da alle blev tilfredse med det nye liv.

Jeg begyndte med at undervise kommende præster på en bibelskole, og efter nogle år tog jeg sammen med Danmission initiativ til at starte et program for efteruddannelse. Her blev eleverne tilbudt nogle af de fag, som de ikke havde mødt på bibelskolen, f.eks. religionsdialog. Det blev til 14 spændende år, inden vi i begyndelsen af 2020 vendte tilbage til Danmark - lige i tide inden alting lukkede ned på grund af Corona.

Efter hjemkomsten har jeg haft flere vikarstillinger som præst, hvor jeg fik genopfrisket de forskelligartede opgaver. Jeg glæder mig nu til at lande i en fast stilling og slå dybere rødder i Rorup og Glim de kommende år.



Anne Mette Jürgensen

Når kærlighed er vores fælles puls - så taler vi alle samme sprog

Af sognepræst

Karen Vinther Ringsmose

Det har lige været pinse. Og jeg inviterede til kirkens fødselsdag – familiegudstjeneste - 2. pinsedag. Da en del af jer missede dagen, men alle var inviterede, så skal I ikke gå glip af de vigtigste pointer. De kommer her i en både afkortet og uddybet version.

Pinseren er kirkens fødselsdag. Tænk den er næsten 2000 år gammel! Eller måske nærmere 1900 år... Kristendommen vokser ud af jødedommen og det kan være svært at datere den præcist. Man kunne måske sætte datoen ved Skærtorsdag... men de aller første kristne betegnede sig selv som jøder og derfor kan kirkens fødselsdag ikke være der. I Apostlenes gerninger, som handler om de første kristne, beskrives pinseren. Her samledes de første kristne. De samledes fra alle mulige steder i verden, om det budskab de havde fået. De holdt kirke for første gang. Og mens de var samlet skete der det utrolige, at selvom de kom fra

alle mulige steder i verden, så talte de pludselig samme sprog. De forstod pludselig hinanden. Der står også at de blev fyldt af helligånd.

Jeg tror det sprog de talte, var et kærlighedssprog. Gud er kærlighed. Vi er alle et i Guds kærlighed. Vi er lige meget værd. Ligeværdstanken, som fylder meget i debatterne i dag blev levende. Den blev lagt i mennesket lige her i pinseren. Der er også andre vigtige begivenheder i historien, som har betydning for ligeværdstanken. Men den er ikke en selvfølge og kristendommen har en væsentlig betydning for det vestlige menneskesyn.

Det er åbenbart svært. Vi glemmer det. Kønnene er stadig ikke lige. Hudfarve og religiøs eller kulturel baggrund har betydning for hvordan mennesker behandles. Vi skal huskes på, at vi er lige meget værd. Tiggeren foran Brugsen er lige så meget værd som dronningen. Vi arbejder på det, for de fleste af os vi ved det dybest set godt – det er nemlig lagt i os af Talsmanden (Helligånden). Og selv Pau-

lus som prædikede om dette – han havde selv svært ved det. Han var selv vokset ud af et patriarkalsk samfund. Og hans tunge slog nogle voldsomme knuder. Og kirkens historie kan vi ikke kun være stolte af. Vi mennesker træder virkelig forkert.

Helligånden kommer til os, men vi kan måske også selv gå den i møde. Paulus taler et sted om at man kan iføre sig kærligheden. Måske kan man forestille sig kærligheden som en slags supermandskappe, som man kan tage på. Så når vi ikke rigtig orker og føler at vi er løbet tør – så kan vi tage kærlighedskappen på og lade os forvandle. Og i den forvandling får vi Guds kærlighed og fred. Et fælles sprog. Et sprog som husker os på, at vi er et og lige i Guds kærlighed. Hvis du ikke kan finde kappen, så læs i Paulus' brev til Korintherne, kom i kirke – eller kom drik en kop kaffe med mig. Så skal jeg hjælpe dig på vej.

Kærlig hilsen

Karen Vinther Ringsmose



Aftensang i Rorup

onsdag den 23. august
kl. 19.00

Sommeraftenssang i Rorup præstegårdshave med en skøn blanding af vin og vand, fællessange, små historier og forskellige musikalske indslag ved bl.a. guitarist Thomas Winter Eik. Kom og vær med.

Aftensang og foredrag "Jagten på frirum"

torsdag den 14. september kl. 19.00 i Rorup kirke

Jagten på frirum - Perspektiver på unge, hverdagsliv, tro og værdier

Jagten på frirum er et omdrejningspunkt for unge i en tid der er præget af pres, præstation og mange valg. Hvilken betydning har dette for unges søgen efter at finde svar på de 'universelle ungdomsspørgsmål': Hvem er jeg? Hvad skal jeg vælge? Hvor skal jeg hen?

Hvad betyder det, at svarene på disse spørgsmål skal findes sammen med jævnaldrende venner, der er lige så kloge/ 'dumme' som en selv, og forældre der i nogen grad selv går og tumler med de samme spørgsmål? Sammen forsøger vi at blive klogere på unges

forhold til fritidsvaner, forældre, frendes, tro, religion og refleksion.

Foredraget ved Suzette Schurmann Munksgaard bygger på CUR's aktuelle undersøgelser og ungdomsstudier.

Suzette er projektleder på CUR, Center for Ungdomsstudier og efterskolelærer på Midtjyllands Efterskole. Hun arbejder med ungdomsstudier og religionspædagogisk forskning/ religiøs dannelse. Hun elsker elektronmusik, naturart og er evigt nysgerrig på, hvad der foregår mellem ørerne på vore unge. Suzette er læreruddannet og har en MA i teologi og kristendomsformidling med unge (Københavns Universitet).



Fællessang

tirsdag den 5. september
kl. 19.00 i Glim kirke

synger vi fra Højskolesangbogen. I vælger hvad vi skal synge og I er meget velkomne til at knytte en lille anekdote til den sang i vælger, hvis I har lyst. Ellers synger vi sammen en lille times tid. Arrangementet er også velegnet for børn og unge, som holder af at synge.

Høstgudstjeneste

søndag den 24. september
kl. 10.00

Høstgudstjenesterne er altid festlige. I Rorup den 24. september kl. 10.00 er det traditionen tro en familie-friluftsgudstjeneste i samarbejde med spejderne. Det plejer at være festligt og efter gudstjenesten vil der være små lege og lidt godt til ganen.

Ro til tro (med absolution)

tirsdag den 3. oktober
kl. 19.00

er der Ro til tro i Glim kirke. Ro til tro dækker over en indadvendt poetisk gudstjeneste. Under gudstjenesten vil der være bøn, refleksion, lystænding, musik og stilhed. Vi er sammen om rummet i en halv times tid, hvorefter vi går ud i våbenhuset og der vil være mulighed for én og én at gå til absolution (syndsforladelse). Under absolutionen kan du vælge at bekende, hvis du har noget bestemt der tynger dig og du kan også vælge ikke at bekende, men bare modtage syndsforladelsen. Det er naturligvis helt frivilligt om man vil benytte sig af tilbuddet.



Konfirmationer i 2024

Så er der sendt en tilmeldingsblanket ud på Allerslev skole, så dem der ønsker at gå til konfirmandforberedelse i Rorup og Glim kan tilmelde sig. Hvis man nu ikke går på Allerslev skole, så er man stadig meget velkommen her. Skriv til mig på kvr@km.dk, så sender jeg en tilmeldingsblanket.

Næste år er der konfirmation den dag, der ville have været Store Bededag, 26. april og lørdag den 27. april i Rorup. I Glim er det Kr. Himmefartsdag, de 9. maj.

Datoer for de efterfølgende års konfirmationer er lagt fast og kan ses på sogn.dk/rorup under kirkelige handlinger.

Kaffeklub for kvinder

Ind imellem mødes jeg med en flok skønne damer. Fælles for langt de fleste af dem er at de har mistet deres mand. Vi drikker kaffe og spiser kage og så snakker vi om alt mellem himmel og jord. Der er både plads til tårer og gode grin. Vi plejer også at synge en sang eller to, jeg læser en historie og vi beder fadervor. Det er ikke en lukket klub, så hvis du læser dette og gerne vil være med, så ring til mig på 21207137, så skal jeg sørge for at du kommer med næste gang.

Kærlig hilsen Karen

Fælles- arrangementer

Igen i år har **Osted, Allerslev, Rorup og Glim** arbejdet sammen om en række fællesarrangementer som løber af stablen sidst i oktober og ind i november.

Hvad kikker vi ind i?

Hvad rør sig hos folk? Hvad skrives der om i medierne? Hvad snakker vi om ved middagsbordet?

Klimakrise, sundhed, den udskudte død, død, etik, skrøbelighed, utilstrækkelighed, køn, metoo, skærmforbrug, fremtiden, bekymringer. Alt sammen noget som på den ene eller den anden måde leder frem til: *Hvad kikker vi ind i?*



Håb – et forsvar for fremtiden

onsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Stalden, Osted

Kristian Leth spænder vidt som både musiker og forfatter. I aftenens foredrag møder vi forfatteren Kristian Leth.

I sin bog 'Håb – et forsvar for fremtiden' indleder han med ordene: Det vigtigste - og allermest afgørende - jeg har erkendt, mens jeg har arbejdet på denne bog, er, at historien om verdens nært forestående undergang er klart overdrevet.

Kristian Leth argumenterer for, at vi på alle målbare parametre har det bedre som civilisation end nogensinde før, og at det kun går fremad. Og selvom der er talrige, reelle udfordringer, så bliver det ikke nemmere at løse, når vi tror, at det alligevel er for sent at gøre noget.

I dag fylder klima, krig og pandemier

medierne. Angsten for fremtiden ligger snublende lige for. Men hvorfor er det sådan? Og er det egentlig mere velbegrunderet i dag end tidligere? Og hvad gør det ved os som mennesker, at have frygten som grundtone i livet? Fra radioens P1 kender vi 'Bibelen Leth fortalt'. Med sine dybe indsigter gennemgår Kristian Leth i en lang række udsendelser tekster i Bibelen. I foredraget har han fokus på, hvordan bibelen påvirker os alle sammen, vores dagligdag, vores omgivelser og vores forståelse af os selv i verden.

Tilbage står spørgsmålet, hvordan forbinder vi troen på fremtiden med troens håb?



Koncert om håb

Torsdag den 2. november kl. 19.30 i Glim kirke

I vores hverdag er der nok, der fylder os med håbløshed, sorg og afmagt. Det er en del af den menneskelige tilværelse. Heldigvis er der også glæde og skønhed i vores liv. Gennem musik og tekst vil damekoret disQant og musikerne Louise Kjær Hyrup, Anders Havshøj og Ingeborg Roland dele lys og håb med os i novembers mørke. Aftenen ledes af Camilla Britt Donovan, som også har arrangeret musikken.

disQant er et velsyngende damekor med base i Roskilde. Koret er stiftet som Roskilde Damekor i 1951 og har således en lang historie. Kendetegnende for alle årene har været et målrettet arbejde med klang og udtryk og en ambition om at give koncerter på et højt musikalsk niveau.

Louise Kjær Hyrup er violinist. Hun er uddannet fra Det Jyske Musikonservatorium i 2000 hos Professor

Tutter Givskov. Efter 2 års studier på Royal College of Music i London endte hun i København i 2002. Her har hun spillet og assisteret i Tivolis Promenadeorkester, Copenhagen Phil, Det Kongelige Kapel, og på Det Ny Teater, hvis besætningen indeholder violiner.

Anders Havshøj er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium og Det kgl. Danske Musikkonservatorium i klarinet og ensembleledelse. Han har efter et rigt musikalsk virke med kammermusik som klarinetist i Kvartetten Danske Rør og som orkestermusiker med kontraktansættelser i bl.a. Sjællands Symfoniorkester (Copenhagen Phil), DR Underholdningsorkestret, Tivolis Promenadeorkester og Livgardens Musikkorps, de senere år helliget sig musikskoleundervisning i klarinet, kammermusik og orkesterspil. Er dog stadig aktiv på

kammermusikscenen og som assistent i flere orkestre.

Ingeborg Roland er et ungt cellotalent. Hun begyndte cellospillet i Lejre Musikskole, og viste ganske hurtigt et bemærkelsesværdigt talent for instrumentet. I dag studerer hun på Skt. Annæ Gymnasiums MGK-linje med Mathias Beyer som cellolærer. Ingeborg Roland har tidligere vundet flere 1. priser i talentkonkurrencen "Unge Spiller Klassisk".

Camilla Britt Donovan er uddannet Cand.mag. i musik fra Københavns Universitet og som organist fra Sjællands Kirkemusikskole. Hun arbejder som organist i Osted og Allerslev kirker og som korleder af bl.a. disQant. Hun spiller ved siden af disse koncerter som solist og akkompagnatør på orgel og klaver.



Kalder alle unge, alle ungdommelige eller de unges voksne

Tirsdag den 7. november kl. 16.30 i Domus Felix
ved Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer
på Silkeborg Højskole

Utilstrækkeligt enestående – Ang- sten for at blive afsløret

De unge er ikke bange for at gøre noget forkert, men for at blive afsløret. At masken falder og det en dag viser sig, hvem de i virkeligheden er. Og på den måde har vi lært de unge, at de skal leve op til en ny moral, hvor det gælder om at have fuld kontrol over sit liv.

Hvordan er vi nået dertil, og hvordan lærer vi at sænke skuldrene og finde modet til at give slip på kontrollen? Hvordan lærer vi de unge og os selv, at der er intet mere vidunderligt, end når man i tillid og kærlighed tør afsløre sig selv.

Dansen med døden

Lørdag den 11. november
i Rorup kirke og sognehus
kikker vi ind i døden fra
flere vinkler

Vi starter dagen med harpemusik i kirken, snakker om 'Min sidste vilje', hører om mulmet i hjertet – Luthers billed-sjælesorg, har oplæsning, samtale, fællessang og fællesspisning. Dagen afsluttes med en koncert med Rørt – sorg og sjusser. Endeligt program og oplysning om tilmelding kommer i næste nummer af Kirkenyt.

Gudstjenester og aktiviteter

	Osted	Allerslev	Rorup	Glim
Søndag den 25. juni 3. søndag efter Trinitatis		10.30 TDJ 🕯️ Højmesse		10.00 KVR Højmesse
Lørdag den 1. juli			11.00 KVR Dåbsgudstjeneste	
Søndag den 2. juli 4. søndag efter Trinitatis	10.30 TDJ Højmesse		10.00 KVR 🕯️ Højmesse med dåb	
Søndag den 9. juli 5. søndag efter Trinitatis		10.30 TDJ 🕯️ Højmesse		10.00 KVR Højmesse
Søndag den 16. juli 6. søndag efter Trinitatis	10.30 TDJ Højmesse		10.00 KVR Højmesse	
Søndag den 23. juli 7. søndag efter Trinitatis		10.30 TDJ 🕯️ Højmesse		9.00 TDJ Gudstjeneste med dåb
Søndag den 30. juli 8. søndag efter Trinitatis	10.30 TDJ Højmesse med dåb		9.00 TDJ Gudstjeneste	

www.sogn.dk/rorup
www.sogn.dk/glim
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

KVR:
Karen V. Ringsmose

HWR:
Helene Wonsbek
Rasmussen

AMJ
Anne Mette Jürgensen

🕯️ Kirkekaffe

* Særlig omtale i
kirkebladet



Gudstjenester særligt tilrettelagt for flygtninge og migranter

Onsdag den 5. juli kl. 15.00 KVR Gudstjeneste i det fri, hvis vejret holder.
Onsdag den 19. juli kl. 15.00 MBH
Onsdag den 2. august kl. 15.00 MBH
Onsdag den 16. august kl. 15.00 KVR
Onsdag den 30. august kl. 15.00 ?
Onsdag den 13. sep. Kl. 15.00 KVR
Onsdag den 27. sep. Kl. 15.00 KVR
Onsdag den 11. okt. Kl. 15.00 ?
Onsdag den 25. okt. Kl. 15.00 KVR

Alle er velkommen! Det foregår i Særløse kirke. Med forbehold for ændringer (Ring evt. til flygtninge/migrantpræst Karen Vinther Ringsmose: 21207137, hvis du vil være sikker på ikke at gå forgæves)

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje med
so^{gn}.dk
eller sognenes
hjemmesider

Gudstjenester og aktiviteter

	Osted	Allerslev	Rorup	Glim
Søndag den 6. august 9. søndag efter Trinitatis		10.30 TDJ  Højmesse		9.00 TDJ Gudstjeneste
Søndag den 13. august 10. søndag efter Trinitatis	9.00 HWR Gudstjeneste		10.00 KVR Højmesse	
Søndag den 20. august 11. søndag efter Trinitatis		9.00 KVR Gudstjeneste		10.00 KVR Højmesse
Onsdag den 23. august			19.00 aftensang i Rorup præstegårdshave med forskellige musikalske indslag*	
Søndag den 27. august 12. søndag efter Trinitatis	9.00 KVR Gudstjeneste med dåb		11.30 Indsættelse af Anne Mette Jürgensen med efterfølgende arrangement i sogne- huset*	

www.sogn.dk/rorup
www.sogn.dk/glim
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

KVR:
Karen V. Ringsmose

HWR:
Helene Wonsbek
Rasmussen

AMJ
Anne Mette Jürgensen

 Kirkekaffe

* Særlig omtale i
kirkebladet



Med forbehold
 for ændringer!!
 Hold øje med
sogn.dk
 eller sognenes
 hjemmesider

Gudstjenester og aktiviteter

	Osted	Allerslev	Rorup	Glim
Søndag den 3. september		10.30 NN Gudstjeneste		10.00 KVR Højmesse
Tirsdag den 5. september				19.00 Fællessang *
Onsdag den 6. september	17.00 Fyraftenskoeret sæsonstart *			
Søndag den 10. september	10.30 NN Gudstjeneste		9.00 NN Gudstjeneste	
Torsdag den 14. september			19.00 Aftensang og foredrag ved Suzette Munksgaard*	
Søndag den 17. september		9.00 KVR Høstgudstjeneste		10.00 KVR Høstgudstjeneste
Søndag den 24. september	10.30 NN Høstgudstjeneste		10.00 AMJ Familie-/ høstgudstjeneste *	
Lørdag den 30. september				11.00 KVR Dåbsgudstjeneste

www.sogn.dk/rorup
www.sogn.dk/glim
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

KVR:
Karen V. Ringsmose

HWR:
Helene Wonsbek
Rasmussen

AMJ
Anne Mette Jürgensen

 Kirkekaffe

* Særlig omtale i
kirkebladet



Med forbehold
 for ændringer!!
 Hold øje med
sogn.dk
 eller sognenes
 hjemmesider

Gudstjenester og aktiviteter

	Osted	Allerslev	Rorup	Glim
Søndag den 1. oktober		10.30 NN Gudstjeneste		10.00 KVR Højmesse
Tirsdag den 3. oktober				19.00 Ro til tro *
Søndag den 8. oktober	9.00 KVR Gudstjeneste 16.00 Koncert *		10.00 KVR 🍷 Højmesse	
Søndag den 15. oktober		10.30 NN Gudstjeneste		10.00 AMJ Gudstjeneste
Søndag den 22. oktober	10.30 NN Gudstjeneste		9.00 NN Gudstjeneste	
Onsdag den 25. oktober	19.30 Fællesarrangement med Kristian Leth *			
Søndag den 29. oktober		10.30 NN Gudstjeneste		10.00 KVR Højmesse
Torsdag den 2. november				19.30 Fællesarrangement, koncert *

www.sogn.dk/rorup
www.sogn.dk/glim
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

KVR:
Karen V. Ringsmose

HWR:
Helene Wonsbek
Rasmussen

AMJ
Anne Mette Jürgensen

☕ Kirkekaffe

* Særlig omtale i
kirkebladet



Med forbehold
 for ændringer!!
 Hold øje med
so^{gn}.dk
 eller sognenes
 hjemmesider



I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen!

*Prædiken til Store Bededag 2023 Allerslev kl. 10 og kl. 12
(konfirmation). Samme prædiken blev i det væsentlige holdt
ved konfirmationen i Osted kirke den 18. maj kl. 10.30*



I dag holder jeg så min sidste konfirmation i Allerslev kirke, og det er sidste gang, at vi officielt holder Store Bededag i Den danske Folkekirke.

Men bare fordi jeg går på pension, synes jeg, at det er lidt voldsomt ligefrem at afskaffe en helligdag.

I dag holder vi altså konfirmation. Det handler i dag ikke om den, der går på pension, men om dem, der er i færd med at tage hul på livet. Der er rift om de unge i disse år. Der er mange, der står i kø for at bruge jeres arbejdskraft. Der er også mange, der vil have fat i jeres sjæle.

Da jeg var i jeres alder, konfirmander, blev ca. 95 % af en ungdomsårgang konfirmeret. Men der var også noget, der hed borgerlig konfirmation. Det er dét, som i vore dage hedder nonfirmation. Det opstod, fordi der var unge mennesker, som gerne ville markere deres indtræden i de voksnes rækker uden en kirkelig ceremoni. Fair nok.

Siden er kommet Humanistisk Konfirmation, Filosofisk Konfirmation, Verdensborger og senest noget, der kaldes Selv-firmation. Det sidste kræver nok en nærmere forklaring.

Selv-firmation minder jo lidt om ordet selfie. Alle ved, hvad en selfie er. En selfie er et billede, man selv tager – af sig selv. Gerne i selskab med kendte og berømte mennesker.

Men hvad så med selv-firmation. Kan man konfirmere sig selv? Nej, der skal nok en eller anden ceremonimester til. Men det handler om at bekræfte troen på sig selv. At indgyde de unge mennesker en tro på, at de er stærke nok til at kunne håndtere alt det, livet serverer for dem.

Alle disse tilbud på overgangsritualer for de unge koster penge. I modsætning til den kirkelige konfirmation, som er gratis. Ja, jeg ved godt, at der som regel følger en fest og nogle gaver med, og det er ikke gratis. Men man betaler altså ikke penge for at gå til præst.

På trods af alle disse alternative tilbud holder den kirkelige konfirmation skansen. 75 % af en årgang bliver konfirmeret. Det kan man godt undre sig over og glæde sig over, alt efter hvor man nu står. Højst 1 % vælger et alternativ. Hvordan kan det nu være?

Grunden kan jo ikke bare være, at det ikke koster noget i kirken. Her er det gratis. Og ordet gratis betyder faktisk "af nåde". Altså noget, man ikke skal gøre sig fortjent til. Det er en ren og skær gave.

Konfirmationen står stadigvæk utrolig stærkt. Også her i Allerslev. Det skyldes vel ikke, at man med jævne mellemrum møder en halvgammel mand i Munkehuset – efter skoletid, hvor man er træt og nok hellere ville lave alt muligt andet end at synge salmer og lære Fadervor og trosbekendelsen udenad og læse Markus-evangeliet.

Det skyldes nok heller ikke, at man er tvangsindlagt til at gå i kirke et antal gange i løbet af forløbet. Det er vist meget få unge, som synes, at dét, der foregår ved en gudstjeneste, er så fantastisk, at det må man bare opleve. Det er grunden til, at vi først ser jer igen ju-leaften, eller når I skal giftes.

Men hvad er så grunden til, at I gerne vil konfirmeres? Når I nu kan få gaver alligevel? Jeg ved det ikke. Måske ved I det heller ikke rigtigt selv. Noget handler det selvfølgelig om tradition.



At gøre, som ens bedsteforældre og forældre og søskende gjorde. At føle sig som et led i en slægt. At føle, at man har rødder og ikke svæver frit i luften. Det skal man ikke kimse ad.

I kirken er det fællesskabet, der er i fokus. Det er meget godt, at der stadigvæk findes et sted, hvor vi lægger vægt på det fælles – dét, der binder os sammen, fordi vi trods vore individuelle forskelligheder er fælles om at være mennesker.

Vi er nemlig skabte i Guds billede. Det kan godt være, at det ikke lige er dét, vi tænker på, når vi ser os selv i spejlet om morgenen, når vi er stået op. Der kan det måske være svært at se det guddommelige i det billede, der toner frem. Men det er sandt nok. Vi er Guds udvalgte og elskede børn. Han vil os det bedste.

Der findes en stor selvoptagethed i det moderne samfund. Der findes en ustandselig optagethed af at gå rundt og være meget optaget af, hvad man lige føler. Der findes en masse klicheer om, at man kan blive lige det, man brænder for, og at ingenting er umu-

ligt. At man kan få alt det, man gerne vil have. Men hvis man tror, at hele ansvaret for, hvordan éns liv former sig, er éns eget, så kan livet blive meget tungt. Så kan man godt forstå, at mange unge mistrives.

Det gælder om at rette sig op og se, at der findes smukkere ting i verden end ens egen navle. Det gælder om at se, at ikke alene er man selv skabt i Guds billede. Det er dine medmennesker også. Ja, også dem, du ikke bryder dig om. En provokerende tanke, ikke sandt! Men det er jo slet og ret dét, der kaldes for næstekærlighed.

På denne festdag, på denne konfirmationsdag vil jeg lægge jer dette på sinde – konfirmander og forældre og familie: Det er Guds kærlige vilje, at du er her. Husk, at der er ingen, der har lovet os et liv uden problemer. Men det er værd at huske på, at det er i de svære perioder, at vi bliver kloge.

Hold hjertet åbent og lad dig forundre. Men søg ikke nødvendigvis efter, at livet skal give dig større og vildere oplevelser, så du til sidst mister jordforbindelsen. Der kan ligge en enorm

glæde i det almindelige. Det kan godt være, at der er nogen fascinerende ved at møde helt specielle og fantastiske mennesker, som kan noget, andre ikke kan. Men det mest givende er at møde nogle helt almindelige mennesker. Der er altid oplevelser og erfaringer at hente hos andre, også når du mindst venter det. Og vær selv gavmild. Den, der giver mest, er som regel den, der får mest igen. Kom hellere galt af sted end slet ikke af sted.

For et ungt menneske med livet foran sig kan fremtiden godt virke både skræmmende og usikker. Bevar håbet og troen på, at det nok skal gå. Livet er en knoldet og ujævn vej. Glem aldrig at være taknemmelig. Taknemmelighed og bøn hører sammen. Vi skal sige tak for det, vi har fået, og vi skal bede, når noget er gået galt.

Jo før du kan slutte fred med, at du er god nok, des bedre. Du skal gøre dig umage i livet. Men du skal også altid vide, at du er elsket, alene fordi du er til.

God konfirmation!

AMEN



Mursejlerne holdt hvad de lovede....!

Kirkegårdsbesøg på Allerslev Kirkegård

Torsdag den 11. maj, havde graverne på Allerslev Kirkegård inviteret til en tur rundt på kirkegården, samt lovet at man ville se mursejlerne og de redekasser, vi har sat op i kirketårnet.

Solen skinnede og en masse mennesker var mødt op! Og vi gravere var spændte på om mursejlerne ville dukke op. Vi spillede mursejlerskrig og sang, og krydsede fingre for at den lille flittige fugl ville dukke op.

Vi gik en tur rundt på den gamle kirkegård, hvor vi bl.a. så vores noget slidte uglekasse og den nye fællesgrav, vi snart vil anlægge syd for kirken, og hvor man kan få sit navn på et lille skilt.

Vi gik på den nye kirkegård, hvor vi så alle vores staudemåtter, som var lige ved at springe ud, de smukke blomstrende paradisæbletræer og var fordi

mindestenen for nonnerne, der engang boede på klostret på Munkedammen.

(Flere af jer kommenterede at vi ikke havde vand til insekter og fugle på kirkegården, så det er vi straks gået i gang med at skaffe! Kom endelig og se hvordan vi har gjort det!)

Vi drak kaffe og spiste kage og nogle var i tårnet og se mursejlerkasserne, og det fine tårn og klokkerne!

Snakken gik lystigt fra gamle dage i Lejre til at mursejlerne havde passeret grænsen i syd!

...Og så da halvdelen var gået hjem igen, kom det fineste par mursejlere flyvende lige hen over tårnet og vore hoveder!

Fantastisk! Og 1000 tak til alle jer der deltog!!

Anders og Christina

Øverst er konfirmanden Saseline, nederst Merle.



Informationsdag

om helhedsplan for den nye kirkegård (annekskirkegården) på Allerslev Kirkegård, onsdag den 30. august kl. 16

Vi glæder os til at fortælle jer om de fremtidige ideer og planer, som på lang sigt vil ændre den overordnede struktur og det samlede billede af den nye kirkegård.

Vi byder på kaffe og kage og en god snak.

*Venlig hilsen
Anders og Christina*

Vil du synge med?

Fyraftenskoeret starter sin sæson onsdag den 6. september kl. 17

Fyraftenskoeret er Osted og Allerslev kirkers kor. Der er ca. 30 medlemmer fordelt på fire stemmer, sopran, alt, tenor og bas. Det ledes af organist Camilla Britt Donovan. Koeret synger et blandet repertoire tilrettelagt efter deltagerens formåen. Koeret øver hver onsdag kl. 17-18 i Stalden ved Osted Præstegård, første gang d. 6. september. 3-4 gange om året medvirker koeret ved kirkernes gudstjenester, og et par gange om året optrædes ved andre arrangementer.

Det er gratis at være med i koeret, det eneste, der kræves, er et stabilt fremmøde.

Interaktiv koncert i Osted Kirke

Søndag den 8. oktober kl. 16

Fyraftenskoeret og organist Camilla Britt Donovan indbyder til koncert i Osted Kirke søndag den 8. oktober. Koncerten vil byde på traditionel korsang og orgelspil, som man kan nyde ved at lytte i kirkerummet.

Men publikum indbydes også til at være aktive deltagere i et musikstykke og som medskabere af musikken få en anderledes koncertoplevelse. Det kræver ingen særlige forudsætninger, og kor og organist håber, at publikum har lyst til at være med til dette.

Det er Osted og Allerslev menighedsråd, der arrangerer koncerten. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.



Foto: Lis Dam-Jensen

Foto: Kurt Bierbum

Liv på kirkegården!

Der skal være mere liv på vores kirkegård i Osted – det siger vores graver, Janni

Så er spørgsmålet - har hun mon fået ”pip”? Næ, hun har fået en god idé.

Janni vil gerne have mere fugleliv omkring sig på kirkegården, og derfor efterlyser hun personer, som har lyst til at fremstille og donere nogle redekasser - gerne til forskellige fuglearter.

Hvis du vil fremstille en eller flere redekasser, så aflever dem til Janni på graverkontoret/kirkegården, gerne med angivelse af hvor højt de skal placeres m.m. Så klarer Janni og Hr. Larsen at få dem placeret i træerne på kirkegården

Udbringningen af Kirkenyt er i gode hænder hos Johan og Eskild

Et stort velkommen til to friske ungersvende, Johan Rasmussen og Eskild F. Geertsen, der begge er godt kendt i lokalområdet, hvor de i forvejen om-deler både aviser og reklamer.

Begge blev sammen med 21 andre konfirmeret i Allerslev kirke af sognepræst Torsten Dam-Jensen Store Bededag i år.

De to drenge dyrker idræt ved Allerslev Skole, Johan spiller floorball, og Eskild badminton. Efter sommer gælder det 9. klasses skoleundervisning.

NAVNE & ADRESSER

OSTED / ALLERSLEV KIRKER

SOGNEPRÆST (til og med 31/8):

Torsten Dam-Jensen

Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre

Tlf. 46 49 70 97 / E-mail: tdj@km.dk

Træffes bedst kl. 12-13 tirsdag til fredag. Mandag fri

Præsteseekretær:

Terkel Olsen træffes normalt torsdage kl. 10-12 i Osted Præstegård og på tlf. 46 49 70 97. Ved personligt fremmøde er det sikrest at checke på tlf. Terkel træffes bedst på teol@km.dk

OSTED MENIGHEDSRÅD:

Formand og kontaktperson:

Hans Høyer, tlf. 40 17 75 11

Næstformand og kirkevæрге:

Hjarne B. Jensen, tlf. 51 19 46 53

ALLERSLEV MENIGHEDSRÅD:

Formand og kontaktperson: Kurt Bierbum, tlf. 22 91 52 12

Næstformand: Hans Jørgen Lych Larsen, tlf. 48 41 56 91

Kirkevæрге: Bruce Kiely, tlf. 20 36 28 20

PERSONALE VED OSTED OG ALLERSLEV KIRKER:

Graver ved Osted Kirkegård:

Janni Hansen, tlf. 40 46 79 08

Mandag fri. Graveren træffes bedst på tlf. 40 46 79 08

tirsdag til fredag mellem 11.00-12.00

Kontortid/træffetid: onsdag fra 10.00-12.00

E-mail: ostedkirkegaard@mail.dk

Gravermedhjælper: Torben Larsen

Graver ved Allerslev Kirkegård:

Anders Jahnsen, tlf. 23 30 13 41

E-mail: allerslevkirke@tdcadsl.dk

Gravermedhjælper: Christina Weber Zahle

Organist: Camilla Donovan, tlf. 21 95 82 02

Kirkesanger: Henrik Rasmussen, tlf. 25 46 85 01

HJEMMESIDER:

www.ostedkirke.dk

www.allerslev-kirke.dk

RORUP / GLIM KIRKER:

SOGNEPRÆST:

Karen Vinther Ringsmose

Mobil 21 20 71 37

E-mail: kvr@km.dk

Træffes bedst kl. 9.00-10.00 tirsdag til fredag

Mandag fri

Anne Mette Jürgensen

Mobil 52 68 04 90

E-mail: amej@km.dk

RORUP MENIGHEDSRÅD:

Formand: Agnete Vibholt, tlf. 60 23 23 49

Kirkevæрге: Øjvind A. Clement, tlf. 22 69 75 67

Kontaktperson: Hanne Christensen, tlf. 21 48 00 98

GLIM MENIGHEDSRÅD:

Formand og kontakt: Ane Stallknecht, tlf. 21 66 54 17

Kirkevæрге: Peter Kjær Strandlyst, tlf. 71 70 40 30

PERSONALE VED RORUP OG GLIM KIRKER:

Graver ved Rorup Kirkegård:

Peter Mogensen, tlf. 51 44 48 77

Telefontid bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-12.30

E-mail: graver@rorupkirke.dk

Graver ved Glim Kirkegård:

Kirsten Jensen, tlf. 23 43 11 87

Træffes efter aftale

Telefontid bedst mandag-torsdag kl. 12.00-12.30

E-mail: glimgraver@mail.dk

Organist: Ranko Kozuh, tlf. 40 33 51 77

Kirkesanger: Nicholaj Siltan, tlf. 26 14 62 01

HJEMMESIDER:

www.sogn.dk/rorup / www.sogn.dk/glim

KIRKEBIL:

Du har mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og arrangementer i tilknytning til kirken. Ring til Dantaxi på tlf.nr. 46757575 og oplys dit navn samt tidspunkt og sted for gudstjenesten/arrangementet: Osted, Allerslev, Rorup eller Glim.