



Kirkebladet

GEDSTED-FJELSØ





Skyerne gråne

November og december er tiden, hvor det bliver rigtig mørkt, koldt og vådt. Tiden hvor vi skutter os for kulden og søger indenfor. ”Skyerne gråne, og løvet falder” – (DDS 733) sådan hedder det i Grundtvigs smukke efterårssang fra 1849. Jeg lærte sangen i min skoletid, og siden har jeg holdt meget af den. De stærke billeder og den smukke melodi. Det er måske knapt så meget en salme som en sang, og den kom også først med i Salmebogen i 2002. Ellers har den været i Højskolesangbogen i mange år.

Når det kommer til efterårssalmer, står den nok i skyggen af Grundtvigs utroligt populære og udødelige ”Nu falmer skoven” – men ”Skyerne gråne” har noget andet, en anden stemning. Det er ikke den milde høsttid og de lyse efterårsdage med gyldent løv. Nej, her handler det om mørket, der ligger sig tungt over landet, som vi jo kender det fra november og december. Nu gælder det om at tænde lys (blus) for at holde mærket på afstand:

*Skyerne gråne, og løvet falder,
fuglene synge ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukke: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!*

*Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visne i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivne af kuld.
Og dog bære blus vi med glæde!*

Grundtvig elskede jo den nordiske mytologi, og han var i 1800-tallet hovedmanden bag genopdagelsen af vores nordiske rødder, således at de fleste børn i dag kender historierne om Thor og Odin. Her er det historien om den smukke og elskede gud Balder, der blev dræbt ved et vådeskud: Alle levende skabninger, planter og dyr, havde svoret ikke at ville gøre Balder ondt, så guderne kunne roligt skyde til måls efter Balder for sjov. Men man havde glemt at indforskrive den undseelige mistelten, snylteplanten, der så let overses. Og den listige Loke havde lavet en pil af mistelten, som han lokkede den blinde Høder til at skyde med, og Balder døde. Guderne var ulykkelige, og de fik lavet den aftale med dødsrigets vogter, Hel, at hvis alle skabninger i verden ville græde for Balder, kunne han komme tilbage til livet. Det ville alle i verden – på nær én. For Loke tryllede sig om til en gammel kone, Tøk, og hun sagde de berømte ord: ”Tøk græder tørre tårer for Balder.” Og sådan var Balder død og kom ikke tilbage.

Grundtvig fører billedet over i vores natur om vinteren: Nok så mange tårer kan ikke smelte vinterens is fra vores land. ”Og dog bære blus vi med glæde” - vi tænder på trods af kulden og mørket, for at finde glæden på trods.

*Årene skifte af gru for ælde,
skjaldene give dem ret,
fuglene alle hvert år må fælde,
ellers de fløj ej så let.
Derfor bære blus vi med glæde!*



Også et stærkt billede: Som fuglene må smide nogle fjer, for at de kan flyve let, så må vi mennesker også efterlade noget af os selv i det gamle år. Tænk om vi kunne smide nogle af bekymringerne, sorgerne, det mislykkede – og så flyve lettere ind i det nye år.

”Skyerne gråne” passer godt til november og tiden hen imod advent. Ikke mindst fordi Grundtvig kæder den kommende jul sammen med vårens komme: Midt i den allermørkeste tid, vintersolhvervet, er det Jesusbarnet der bringer lyset til os og løftet om lysere tider:

*Troende hjerter i vinterløbet
føde den liflige vår,
trykke den til sig i barnesvøbet
med et lykosaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!*

*Betlehems-barnet i krybberummet,
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lykosaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!*

Med til salmens historie hører også, at Grundtvig skrev den under 1. slesvigske krig, 1848-1851. Grundtvig var jo meget national på en måde, der er langt fra vores nutidige syn på danskhed. Han skrev salmen som en opmuntring til folket i den mørke krigstid, og som en besyngelse og på-



mindelse af den stærke dansk/nordiske arv, som skulle sejre over det tyske.

Som et kuriosum kan nævnes, at den smukke melodi er skrevet af en kvinde, Thora Borch. Lidt af et særsyn i en tid, hvor der var meget få kvindelige komponister.

/ASN



SIDEN SIDST:

Gedsted:

Begravede fra Gedsted Kirke:

4. september 2024:
Bjarne Flemming Jensen

13. september 2024:
Lili Kristensen

27. september 2024:
Arne Bak Pedersen
Hilda Lindgård Kristiansen

12. oktober 2024:
Alice Meta Trend

Døbte i Gedsted Kirke:

18. august 2024:
Liam Søndergaard Kristensen

Viede i Gedsted Kirke:

17. august 2024:
Line Hedegaard og
Ole Elkjær



Fjelsø:

Begravede fra Fjelsø Kirke:

30. august 2024:
Emil Kristensen

20. september 2024:
Anna Marie Bjørn Studstrup

29. oktober 2024:
Leif Møller Thybo

Døbte i Fjelsø Kirke:

15. september 2024:
Marius Bonderup Simonsen



5. oktober 2024:
Alberte Kærsgaard Laursen

Viede i Fjelsø Kirke:

5. oktober 2024:
Emma Svendsen og
Marc Kærsgaard Laursen



Sang og musik

på Gedsted Plejecenter
tirsdag d. 10 december
kl. 14.30

med sangerinde Marianne Klausen.



Gudstjeneste på Plejecenter Søndervang i Gedsted

Onsdag 18. december kl. 14.30

Tirsdag 28. januar kl. 14.30

Tirsdag 25. februar kl. 14.30



Menighedsråds- valg 2024

*Valgt til
menighedsråd i Fjelsø:*

Kate Møller
Karen Kruse Mogensen
Lisbeth Christensen
Jens Møller
Svend Hestbæk

*Valgt til
menighedsråd i Gedsted:*

Ole B. Sørensen
Sjouktje van der Wier
Thomas Burger Nordahl
Susanne Steg
Marianne Henneberg Holst





Klokkespillet tilbage

Mange kender nok historien om klokkespillet i Gedsted, der blev skænket til kirken i 1922 af Theodora Grone-mann, der havde arvet en sum penge efter sin afdøde ven, apoteker Topp i Farsø. De 9 klokker har hver dag i 102 år spillet melodien ”Altid Frejdig” / ”Dagen går med raske fjed” til kl. 12.

Det er lang tid, og derfor besluttede menighedsrådet sidste år, at klokkespillet skulle istandsættes, så det kan holde mange år endnu. Det er en større omgang, som har taget lang tid, men nu er de endelig tilbage, så vi igen kan nyde lyden af klokkerne. Samtidig besluttede rådet at modernisere processen – for urværket, der styrer klokkerne, har hver eneste dag- 365 dage om året

– skulle trækkes op manuelt. Det er meget ressourcerævende, og derfor er der nu installeret en lille motor, der kan styre klokkespillet automatisk med indbygget timer. Det fine gamle urværk bliver naturligvis stående, men det får altså lov at hvile sig. Det har også gjort det godt, for det stammer fra 1757, hvor det blev bygget til Sorgenfri Slot.



Konfirmandtur til Viborg Domkirke



Konfirmanderne var i oktober på en spændende tur til Viborg Domkirke, hvor de kom godt omkring de mange flotte bibelske billeder af Joakim Skovgaard. Bagefter var der også tid til en tur på bowlingbanen.



KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Syng julen ind med gløgg og æbleskiver den 15. december

Der er så mange skønne julesalmer, at det er svært at nå dem alle i juledagene. Vi skal have sunget en masse salmer og sange, så vi kan komme i julestemning. Bagefter luner vi os med et glas gløgg. Klaus Pindstrup medvirker på violin.

*Det er kl. 14.00
i Fjelsø og
kl. 15.30 i
Gedsted.*



Nytårsaften Den 31. december kl.14.45 i Gedsted Kirke

Vi tager afsked med det gamle år med en kort gudstjeneste med musikindslag og ønsker hinanden godt nytår med et glas og kransekage.

Foredrag: Livet i Tanzania

Den 29. januar 2025 kl. 19.30 i Gedsted Præstegård

Alberte Tollestrup Pedersen fra Farsø har i efteråret 2024 været udsendt som "volontør" til Tanzania i Afrika. Det betyder, at hun har boet 3 mdr. hos en familie for at lære noget om deres kultur, levevis og måde at være kristne på. Det har givet en masse spændende oplevelser, som hun brænder for at fortælle om!





Familie- gudstjeneste

Den 2. marts kl. 14.00
- fastelavn

Alle børn og voksne er velkommen til en hyggelig familiegudstjeneste, og børnene må gerne komme udklædt. Det foregår i år i Vesterbølle kirke kl. 14.00. Efterfølgende er der tøndeslagning på efterskolen.



Bogaften i Gedsted Præstegård den 11. februar kl. 19.30

Peer Hultberg: Byen og verden.

Hultberg (1935-2007) var en dansk forfatter og psykoanalytiker, der havde sin barndom og ungdom i Viborg. Han og hans søster var adopterede, og i bogen ser han tilbage på opvæksten i Viborg, i en provinsby, der til tider følte snærende for en anderledes, følsom og kunstnerisk dreng.



Sangaften med nye salmer

Den 12. marts kl. 19.30 i præstegården



For et par år siden kom der et salmebogstillæg, "100 Salmer". Det er en samling af 100 salmer af en række forskellige forfattere, nogle er helt nyskrevne, andre er fra 1980'erne og 90'erne. Tanken er, at bogen skal fungere som et supplement til den nuværende salmebog, så man af og til kan synge en salme fra tillægget. Vi har købt en håndfuld af de nye salmebøger og vi indvier dem med en sangaften.



AKTIVITETSKALENDER FOR FJELSØ/KLOTRUP LANDSBY

NOVEMBER:

D. 28/11: Vi byder december velkommen. Start kl. 17.00 i kirken, vi tænder juletræet ved søen, risengrød i Forsamlingshuset.

Diverse foreninger i byen

D.30/11: Julemarked på Fjelsø Friskole.

Støtteforeningen

DECEMBER:

D. 4.12:

Julefrokost i Fjelsø Kultur og Forsamlingshus

Fjelsø/Klotrup Seniorer

JANUAR:

D. 25/1: Flæskegilde for herrer i Fjelsø Kultur og Forsamlingshus.

Flæskelaugget

FEBRUAR:

D. 7/2.: Seniorerne afholder Harmonika aften i Fjelsø Kultur og Forsamlingshus.

Nærmere info følger



Hold øje med infotavler i byporte og opslagstavle på forsamlingshuset.
Og FB, da mange arrangementer ikke kommer i avisen.



NAVNE OG ADRESSER:

Gedsted:

Sognepræst Asger Staugaard Nielsen
Gedsted Præstegård,
Torvegade 5B, 9631 Gedsted.
Tlf. 98 64 55 58
Mail: astni@km.dk

Graver: Lene Østergaard
Tlf. 22 44 23 27.
Mail: gedsted.kirke@gmail.com

Organist: Lars-Peder Nyrup Bøgh,
Mejsevej 11, 9640 Farsø.
Mail: pnyrup@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Ole B. Sørensen, Tyttbærvej 7,
9631 Gedsted. Tlf. 40 54 56 44
Mail: 8519@sogn.dk

Kirkevæрге: Sjouktje van der Wier
Fjordvej 79, 9631 Gedsted
Tlf. 28 77 31 62
Mail: sjv@km.dk

Ekstern regnskabsfører: Mie Sørensen
Tyttbærvej 7, 9631 Gedsted.
Tlf. 25 13 83 48.
Mail: 8519@sogn.dk

Fjelsø:

Sognepræst Asger Staugaard Nielsen
Gedsted Præstegård, Torvegade 5B,
9631 Gedsted. Tlf. 98 64 55 58
Mail: astni@km.dk

Graver/ringer: Arne Mogensen
Knabervej 155, Fjelsø, 9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 72 10. Mobil: 40 89 72 10
Mail: haverdal64@gmail.com

Organist: Lars-Peder Nyrup Bøgh,
Mejsevej 11, 9640 Farsø.
Mail: pnyrup@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Karen Kruse Mogensen, Knabervej 155,
Fjelsø, 9620 Aalestrup

Næstformand: Jens Møller
Nørrehedevej 5, Fjelsø, 9620 Aalestrup
Tlf. 23 20 26 09

Kirkevæрге: Lisbeth Christensen
Nørrehedevej 19, Fjelsø, 9620 Aalestrup
Tlf. 61 39 11 09
Mail: tagegedal@christensen.mail.dk

Kasserer: Kate Møller
Gydedalsvej 31, Fjelsø, 9620 Aalestrup
Tlf. 20 47 71 13

Ekstern regnskabsfører:
Arne Mogensen

Svend Hestbæk
Knabervej 78, 9620 Aalestrup
Tlf. 23 46 63 66

*Mandag er præstens fridag.
Så vidt det er muligt bedes dette respekteret.*



HVAD GØR MAN?

Dåb/navngivelse

Dåb bestilles ved henvendelse hos præsten, hvor man også henvender sig ved navngivelse uden dåb.

Vielse

Man ringer i god tid til præsten og aftaler, hvornår vielsen skal være. Præsten giver besked videre til organist, sanger og ringer.

Begravelse

Ved dødsfald henvender man sig til præsten - evt. gennem bedemanden - og aftaler det nødvendige.

Personlig samtale

Man kan henvende sig hos præsten, hvis man ønsker en personlig samtale. Præsten har tavshedspligt.

Fotografering i kirken

Fotografering med blitz i kirken er tilladt, når dåbsfolk/brudepar kommer ind i kirken, og når de går ud. Er blitzen slået fra, kan man tage lige så mange billeder man vil, så længe det foregår i god ro og orden. Video kan man filme under hele gudstjenesten. Man skal blot aftale det med præsten på forhånd.



Kirkebladet

Bladet udgives af menighedsrådene i Gedsted og Fjelsø.

Det udkommer 4 gange årligt. Det er gratis og omdeles til samtlige husstande i sognene.

Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Asger Staugaard
Nielsen.

Deadline for det kommende nummer er den 1. februar 2025

Sats og tryk: Rabøl Bogtryk.
Distribution:
Nordjyske Distribution.



GUDSTJENESTER

DECEMBER 2024 - JANUAR - FEBRUAR 2025

DECEMBER

	GEDSTED	FJELSØ
1. 1. søn. i advent	9.30	11.00
8. 2. søn. i advent		9.30
15. 3. søn. i advent – <i>syng julen ind: julesalmer/sange.</i>	15.30	14.00
22. 4. søn. i advent	9.30 (TF)	
24. Juleaften	16.00	13.30
25. Juledag	11.00	
26. 2. Juledag		11.00
31. Nytårsaften	14.45	

JANUAR

5. Helligtrekongers søndag		9.30
12. 1. søn. ef. H3K	11.00(TF)	
19. 2. søn. ef. H3K		11.00
26. 3. søn. ef. H3K	9.30	

FEBRUAR

2. 4. søn. ef. H3K		11.00
9. Sidste søn. ef. H3K	11.00	
16. Septuagesima		9.30
23. Seksagesima	9.30 (TF)	

MARTS

2. Fastelavn - børnegudstjeneste Gedsted-Fjelsø – i Vesterbølle Kirke

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.





VENNEPUNKTET



Så er Vennepunktet også kommet godt i gang med den nye sæson. Der har været udsolgt til begge arrangementer, d.v.s. 150 deltagere, som er det maksimale, der må lukkes ind i skolens festsal.

Der var høj stemning og det sædvanlige gode humør, og i køkkenet blev der som sædvanlig arbejdet på at lave et godt måltid til de mange deltagere. I september blev der i samarbejde med Teater Vesthimmerland vist teaterforestillingen ”At dele et liv” om udfordringen i at få et godt ægteskab til at fungere ud i alle kroge. Et sjovt og spændende stykke, hvor de fleste vist fandt noget af dem selv i de mange situationer, som de 2 skuespillere havde fundet frem.





I oktober havde Vennepunktet inviteret en helt særlig gæst, nemlig den tidligere Bandidos rocker Martin Bentsen.

Han fortalte frimodigt og meget åbent om sin problematiske barndom og ungdom og såmænd også den skæve start på sit voksenliv.

Tilhørerne fik et grundigt indblik i omsorgssvigt,

hårdhændet behandlig, og den på forhånd dødsdømte opgave det var at få et skole- og institutionsliv til at fungere.

At han så på forunderlig vis ser lyset, mens han sidder i fængsel og dermed fuldstændig skifter personlighed må siges at være et mirakel.

Han føler, at han pludselig har en værdi, at han betyder noget, og at der er nogen, der bryder sig om han. Han uddanner sig efterfølgende til præst og virker i dag som sådan i Herning. En fantastisk historie om tilgivelse, om håb og om aldrig at give op. De mange tilhørere fik en oplevelse af de store, og efterfølgende er hans foredrag blevet hyppigt kommenteret og diskuteret. Der var noget at komme efter.





SJOV FAMILIE-tid

Denne titel dækker over en aktivitet, der finder sted i eller ved Gedstedhallen den sidste søndag i hver måned kl. 10 – 11.

Siden august har GFI og DGI i samarbejde samlet børn og voksne en gang om måneden til forskellige aktiviteter, hvor det gælder om at røre sig, lege og have det hyggeligt sammen.



Der er forskellige aktiviteter og lege for forskellige aldre hos børnene, men formålet er det samme, nemlig at have det sjovt sammen, som titlen også fortæller.

Fra november og til og med februar foregår det indendørs i Gedstedhallen – resten af året udendørs på boldbanen eller i anlægget.

Man kan prøve det af gratis, men ellers skal man betale lidt for det. Der har indtil nu været pæn tilslutning, men der er plads til endnu flere.





Aktiviteterne er meget enkle, så alle kan være med. Det handler om at grine sammen, lege sammen og skabe nye kontakter både for børnene og for deres forældre. Man skal føle, at man har rørt sig, og at man har haft det sjovt og rart sammen, når man går hjem igen.

GFI er gået ind i en ny fase i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og DGI, hvor det handler om at skabe så mange aktiviteter som muligt – også nye – få engageret så mange som mulig og i det hele taget skabe rum for både børn og voksne.

Det vil øge sammenholdet og fællesskabet til glæde og gavn for alle i byen.



Fra november arrangeres der igen indendørs fodbold for børnene fredag eftermiddag i Gedstedhallen.

