

FRA
KIRKEN

J U N I
AUGUST

2 0 2 4





juni

- Onsdag den 5. kl. 13:** Grundlovsfest, kræmmermarked og biludstilling Kirke Saaby præstegårdshave
- Torsdag den 6. juni kl. 17:** Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
- Torsdag den 6. kl. 17:** Børnekirke i Hvalsø kirke med spisning i Sognegården
- Onsdag den 12. kl. 9.30:** Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
- Søndag den 16. kl. 10.30:** Jubilæumsgudstjeneste i Hvalsø kirke med efterfølgende frokost i Sognegården

juli

- Søndag den 14. kl. 11:** Møllegudstjeneste på Tadre Vandmølle med ”Danske Horn”. Efterfølgende er der øl, sodavand og pølser

august

- Torsdag den 1. kl. 17:** Gonathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
- Søndag den 18. kl. 10.30:** Konfirmandindskrivning i Kirke Saaby kirke
- Tirsdag den 20. kl. 19:** Korsæson for Hvalsø Sognekor begynder
- Søndag den 25. kl. 10.30:** Høstgudstjeneste i Kisserup kirke med efterfølgende pæretraktament
- Søndag den 25. kl. 10.30:** Konfirmandindskrivning i Hvalsø kirke
- Onsdag den 28. kl. 8.30:** Udflugt til Helsingør fra kirkepladsen i Kirke Saaby
- Lørdag den 31. kl. 10:** Familiekoncert med Sigurd Barrett i Hvalsø Kulturhus

september

- Søndag den 1. kl. 10.30:** Høstgudstjeneste i Kirke Saaby præstegårdshave med efterfølgende æbletraktament
- Fredag den 6. kl. 14:** Foredrag ved historikeren Lars Ringholm i Hvalsø Sognegård
- Fredag den 6. kl. 18:** Koncert med Fangekoret i Hvalsø kirke



25-års jubilæum

Søndag den 16. juni
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Anne Spangsberg blev i 1999 ansat som sognepræst i Hvalsø-Særløse sogne, hvilket betyder, at det i år er 25 års siden.

Det skal naturligvis fejres. Det bliver fejret ved en festgudstjeneste søndag den 16. juni kl. 10.30 i Hvalsø Kirke.

Menighedsrådet inviterer efterfølgende til frokost i Sognegården.

Tilmelding til frokost til
Anne Spangsberg på tlf. 4640 8055 eller
e-mail: anne.spangsberg@paradis.dk



Min fred giver jeg jer

Duen med olivengrenen symboliserer fred. Da Gud blev vred på verdens krige og ufred og menneskenes ondskab, sendte han ifølge Det Gamle Testamente en syndflod. En mand ved navn Noa blev som den eneste retfærdige advaret og anvist at bygge en ark, hvori han kunne frelse sig selv og sin familie og alle dyrearterne. Da syndfloden havde været længe, sendte Noa duer afsted for at se, om vandet var ved at trække sig. Den sidste due kom tilbage med en olivenkvist i næbbet og bebudede dermed, at Gud ikke længere var vred. Der var kommet fred mellem himmel og jord. Og det var en fred, som Gud ønskede skulle sprede sig i generation efter generation. FN, der arbejder for fred i ver-

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!

*Johannesevangeliet
kapitel 14, vers 27*

den, har i sit flag taget olivenkvistene til sig som et symbol på fred i verden.

Vi har sat billedet af duen og olivenkvisten på forsiden af kirkebladet, fordi verden har

brug for fred. I øjeblikket raser krigen mellem Rusland og Ukraine, Hamas og Israel, Iran og Israel. Fanatiske muslimer trådte i marts ind i en koncertsal på et teater i Moskva og myrdede 140 mennesker. Det er umuligt at åbne en avis, en radio eller et tv uden at høre om verdens mange krige og stridigheder. Vi længes efter fred, og vi præster ved Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og Kisserup kirke opfordrer alle kirkebladets læsere til at bede til Jesus Kristus for fred i verden og bede for alle de mange mennesker, der er ramt af krigenes uhyrlighed. Bønnens magt er kolossal.

*Anne Spangsberg og
Poul Joachim Stender*



for fred

I øjeblikket opruster Vesten for ikke at blive angrebet af russerne. Det er politikernes beslutning. Vi har valgt vores politikere til at træffe svære beslutninger. Men i kirken taler vi ikke om våbenoprustning eller inddeler verden i onde og gode folkeslag. Ingen tvivl om at Putin er en led karl. Men de russiske fædre og mødre græder lige så meget over deres dræbte sønner, som ukrainerne græder over deres sønner. Og de russiske mænd og kvinder drømmer lige så meget om fred og kærlighed, som ukrainerne og andre fra Vesten gør. I kirken appellerer vi til fred, til kærlighed, til forsoning. Vi skal bede ikke kun for ukrainerne. Men vi skal også bede for russerne. Det er,

som det skal være, når vores statsminister på folketingets talerstol taler om, at Danmark og Nato skal opruste og sende flere våben til Ukraine. Men da hun siger det samme foran alteret i domkirken i Ribe til en fredsgudstjeneste, er det ikke i orden længere. I kirken vil vi fred. Krigen og våbnene overlader vi til staten.

Alle danske kirker har et våbenhus, for at vi, inden vi går ind i kirken, kan lægge vores krigeriske tanker, vores våben, vores inddeling af verden i gode og onde. Det handler om at afvæbne sig, inden man går ind i kirken, og så i kirkerummet mærke freden og tage freden fra kirken med sig hjem og gøre alt hvad man kan for at sprede den så meget som muligt.

Det gælder også, hvis man hader jøderne, hvad flere og flere gør i øjeblikket på grund af krigen mellem Hamas og Israel. Men jøderne er ikke de onde og palæstinenserne de gode. Der er fejl på begge sider. Vi skal holde fast ved det, vi kan som kirke. Vores kerneydelser er troen på Jesus som hele verdens frelser. I kirken opruster vi ved at tro på Gud og forsage Djævlen. I kirken går vi i krig først og fremmest mod det onde i os selv. Jødehadet for eksempel og opdelingen af verden i gode og onde. Vores våben mod ondskaben og hadet er Guds ord og bøn.

Poul Joachim Stender

Grundlovsfest, kræmmermarked og biludstilling

Onsdag den 5. juni kl. 13.00 i Kirke Saaby præstegårdshave

Grundlovstale ved Joachim Kay Stender, der er marketingchef hos GranTurismo Cars og landets største bil-entusiast. Du kender ham helt

sikkert fra Youtube, Instagram og TV

Har du en spændende bil, du gerne vil glæde andre ved at vise frem, så kontakt pjs@km.dk

Tilmelding til gratis kræmmermarkedsbod i haven nu på pjs@km.dk

- Stort loppemarked
- Musik ved stringbandet You Jane
- Futtog for børn
- Fadølsbod
- Pølsebod
- Kagebod
- Biludstilling
- Gymnastikopvisning ved Saaby gymnasterne

Fred med Gud

Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.

Paulus' Brev til Romerne kapitel 5, vers 1



Han forkynder fred

Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene!

Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse.

Han siger til Zion: »Din Gud er konge.«

Esajas' Bog kapitel 52, vers 7

Sommergudstjeneste på Tadre Vandmølle

Søndag den 14. juli kl. 11

Ved gudstjenesten spiller "Danske horn" - 6 messingblæsere under ledelse af Ole Andersen, far til vores kirkesanger Amanda.

"Danske Horn" består hovedsagelig af professionelle eller tidligere professionelle mu-

sikere og ledes af tidligere solotrompetist (Det Kgl. Kapel og Radio Symfoniorkesteret) Ole Andersen.

Menighedsrådet serverer efter gudstjenesten kolde øl og sodavand og grillstegte pølser.

Velkommen til en smuk gudstjeneste i idylliske omgivelser.

Hvalsø Sognekor har et stort ønske:

Vi vil have flere mænd!

Korsæsonen starter tirsdag den 20. august kl. 19.00-21.20 i Hvalsø sognegård

Der er også plads til flere kvinder. Henvendelse til organist og korleder Linda Baarsgaard, helst telefonisk på 35 26 24 30.

Korerfaring vil være en fordel, men ikke en betingelse. Der vil dog være aflæggelse af en lille stemmeprøve inden optagelse i koret. Repertoiret er danske salmer, og sange fra Højskolesangbogen, folkesange fra hele verden og lettere klassiske satser. Koret medvirker med indslag til gudstjenester 3-4 gange årligt. I efteråret optræder vi på Kulturnatten i Hvalsø, til høstgudstjeneste og De 9 Læsninger i adventstiden.

Og så har vi har kageordning, en god stemning og sæsonafslutningsfest.



For at vi kunne få fred

Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.

Esajas' Bog kapitel 53, vers 5



Høstgudstjeneste

Søndag den 25. august
kl. 10.30 i Kisserup kirke

Efter høstgudstjenesten i den smukt pyntede kirke sætter vi i samarbejde med Kirke Saaby forsamlingshus fokus på høsten af pærer. Pæretærte, pocherede pærer, pærekage og meget mere.



**Jeg har
overvundet
verden**

Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.

*Johannesevangeliet
kapitel 16, vers 33*

Udflugt til Helsingør

Onsdag den 28. august kl.
8.30 til 17.00

Kirke Saaby og Kisserup inviterer alle til udflugt til Helsingør med to af landets mest imponerende museer

Udflugten går til Helsingør, hvor vi skal besøge Kronborg og M/S Museet for Søfart, hvor man kan dykke ned i Danmarks maritime historie og kultur. Der bliver også tid til rundvisning i Sankt Olai domkirke og slentretur i Helsingørs centrum.

Pris 150 kr. der betales i bussen med cash eller Mobile-Pay. Prisen på udflugten er inkluderet transport og entreerne til Kronborg og Museet for Søfart. Frokost kan medbringes eller spises på restaurant i Helsingør.

Bussen kører fra pladsen foran Kirke Saaby kirke kl. 8.30, og vi er tilbage igen kl. 17.

Gennemføres kun ved tilmelding fra min 35. Tilmelding snarest på: pjs@km.dk.

"Fordi krig begynder i menneskers sind, er det i menneskers sind, forsvaret for fred skal opbygges."

Unesco

Familiekoncert med Sigurd Barrett

i samarbejde med Kulturkaravanen lørdag den 31. august kl. 10.00 i Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, Hvalsø

Den folkekære entertainer og forfatter Sigurd Barrett har boet i danskernes hjerter siden sit gennembrud med Sigurds Bjørnetime og Hit med Sangen på DR 1. Siden har han spillet flere end 5.000 koncerter, udgivet mere end 30 albums og skrevet flere end 40

bøger, som i alt er solgt i knap 1 million eksemplarer. Sigurd er ubetinget Danmarks familieentertainer nummer ét, og han favner både børn, forældre og bedsteforældre. Senest har han udgivet 200 musikvideoeer "Syng med Sigurd" og vundet prisen for Årets Børnebog 2022. Oplev Sigurd, når han ruller sig ud med alle sine kendte sange. Det er familieunderholdning af højeste kvalitet. Billetsalg, info m.m.: www.hvalsoe-kirke.dk

Danmark i 1970'erne - velfærdsstaten krakelerer

Foredrag ved historikeren Lars Ringholm fredag den 6. september kl. 14-16 i Hvalsø sognegård om Danmark i 1970-erne

Der var ingen grænser for Velfærdsstatens fremmarch ved indgangen til 1970'erne. Statsminister Jens Otto Krag kronede sin lange, usædvanlige politiske karriere med folkeafstemningen om dansk medlemskab af De Europæiske Fællesskaber - EF. En afstemning, der splittede danskerne i helt uhørt grad.

I oktober 1973 sluttede Velfærdsfesten brutalt.

En krig i Mellemøsten kastede Danmark og resten af Europa ud i en voldsom energikrise. Ved folketingsval-

get i december 1973 blev der vendt op og ned på årtiers politisk stabilitet, og i de følgende år skulle Danmark regeres af et dybt splittet folketing og af politikere, der stod famlende og uvante med at styre et Velfærdssamfund gennem en økonomisk krise.

Arbejdsløshed, valutaunderskud, rentechok og inflation blev danskernes hverdag. Krisen kradsede, men danskerne kradsede igen.

Hang økonomien i laser, så blomstrede kulturen som aldrig før.

Gasolin og Shu-bi-dua, Melodi Grand Prix, Huset på Christianshavn, Olsen-banden og Matador.

Nok havde Danmark kurs mod den økonomiske af-

grund, men kursen var også sat mod fremtiden i en ukuelig tro på, at der ventede bedre tider forude.

Af hensyn til kaffe/kage: Tilmelding til Carsten Lester: carsten.lester@fasttvnet.dk eller 40469953.



Høstgudstjeneste

Søndag den 1. september kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke

I samarbejde med Kirke Saaby forsamlingshus er der et efterfølgende arrangement i præstegårdshaven med temaet æbler. Æblejuice, æblekager, æblebrød og meget mere.

Hvad kan du gøre for at fremme verdensfreden? Gå hjem og elsk din familie.

Moder Teresa



Koncert med Fangekoret

Fredag den 6. september kl.
18.00 – 19.00 i Hvalsø Kirke

Hvalsø & Særløse Kirkers bidrag til Hvalsø Kulturnat er i år en koncert med Fangekoret under ledelse af korleder Louise Adrian.

Fangekoret består af nuværende og tidligere indsatte. Koret optræder med sange, som er

skrevet af korsangerne selv, og imellem numrene bliver der fortalt om baggrunden for teksterne og livet som indsat.

Blandingen af rå stemmer og hudløs ærlighed har gjort Fangekoret til en populær koncertoplevelse, og de har optrådt for fulde huse over hele landet.

Gør det gode

Du skal holde dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den.

*Salmernes Bog
kapitel 34, vers 15*



Han nedrev muren

For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os.

*Paulus' Brev til Efeserne
kapitel 2, vers 14*



Valg til nyt menighedsråd

Der afholdes nyvalg til menighedsrådet ved Hvalsø-Særløse sogn tirsdag den 17. sep. 2024 kl. 19.00 i Sognegården i Hvalsø, Præstegårdsvej 2 B i Hvalsø. Der skal vælges 8 medlemmer fra Hvalsø sogn og 1 medlem fra Særløse sogn. Se også annoncer for valget i lokalpressen.

Hvis du er 18 år og medlem af folkekirken, er du velkommen til at møde op den 17. sep. og deltage i valgforsamlingen. Du er velkommen til at stille op til valget, men du er også

velkommen til blot at møde op og eventuelt stille spørgsmål til kandidaterne og frem for alt deltage i afstemningen og dermed være med til at afgøre, hvem, der skal sidde i menighedsrådet for den kommende 4-årsperiode.

Ved at være medlem af menighedsrådet kan du få medindflydelse på, hvordan folkekirken i sognet skal udvikle sig, samtidig bliver du medlem af et værdifuldt fællesskab, der går på tværs af køn, økonomi og uddannelsesbaggrund.

Kirkebladet har på baggrund af nogle spørgsmål bedt et af de nuværende medlemmer af rådet om at skrive lidt om, hvorfor hun valgte at stille op, og fortælle noget om, hvad hun har fundet værdifuldt ved at deltage i arbejdet i den forløbne 4-års periode.

Carsten Lester

Her følger menighedsrådsmedlem Britta Kalledsø's ord om arbejdet i menighedsrådet i de forløbne 4 år:

Så vi kan stifte fred

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

*Matthæusevangeliet
kapitel 5, vers 9*



Jeg blev valgt som stedfortræder til Menighedsrådet i 2016 efter jeg lige var gået på pension. Syntes det lød spændende og ville gerne i gang med noget nyt og meningsfuldt.

Efter at have observeret møderne m.m. i menighedsrådet i 4 år blev jeg valgt ind i 2020.

Jeg har deltaget i arbejdsgrupper om gudstjenester/liturgi og i aktivitetsudvalg. I arbejdet med liturgi har jeg været på kursus, og vi har holdt nogle møder ang. evt. fornyelser af gudstjeneste m.m. som vi stadig arbejder videre på, og vil gerne inddrage frivillige fra menigheden.

I aktivitetsudvalget arbejder vi med planlægning af foredrag, musikarrangementer og arrangementer for børn/unge.

Jeg synes, at jeg har fået indblik i mange ting, som man i hverdagen ikke tænker så meget over, men som er vigtige”

Britta Kalledsø

Om kirkeskibet i Særløse

Christianus Quintus var et dansk orlogsskib, der blev bygget under konstruktør Thies Hermansen v.d. Borgh. Skibet blev søsat i 1673 i København. Det havde en imponerende bestykning med 90-100 kanoner og målte 160 fod i længden og 41 fod i bredden og var på det tidspunkt et af verdens største.

Modelskibet Christianus Quintus blev bygget i årene 1954-63 af tømrer Poul Erik Thomsen i Roskilde. Modellen er bygget efter kopier af de originale tegninger fra 1670 og fulgte slavisk tegningerne med spanteopbygning og bordbeklædning. Modellen er selv i den mindste detalje bygget som skibet selv i skala 1:50, alt i hånden bortset fra kanonerne som er støbt i aluminium. På agterspejlet ses Christian 5.'s valgsprog PIETATE ET IUSTITIA (med fromhed og retfærdighed).

Modellen har tidligere været ophængt i Sankt Jørgensbjerg kirke i Roskilde, men af ukendte årsager besluttedes det at nedtage skibet hvorefter det tilbragte en kortere tid på Vikingemuseet i Roskilde i forbindelse med udstillingen I Røg og Damp. Skibet blev herefter overdraget til familien Thomsen. Under familie-



samtaler m.h.t. hvad der nu skulle ske, kom min svigerinde Anne Margaret Pinion op med ideen om at spørge Særløse kirke, om de kunne være interesseret, da familien har en tilknytning dertil, da min lillebror Kurt Thomsen er begravet ved Særløse kirke. Dāværende kirkeværg for Særløse kirke Jørgen Thomsen var begejstret for ideen og sagde ja tak. Således er det fine skib kommet i sikker havn i Særløse kirke.

Kirkeskibe er en udbredt tradition i Danmark, hvor skibsmodeller placeres i kirker som en form for udsmykning. Kirkeskibene har deres rødder i en gammel tradition. Oprindeligt var de votivgaver fra søfarende, der havde overlevet farefulde sejlads. Når sømæn-

dene vendte sikkert hjem, takkede de Gud ved at donere en model af deres skib til kirken.

Danmark er det land i verden, der har mest af denne særlige form for kirkelig udsmykning. Der findes omkring 1000 kirkeskibe i Danmark, hvoraf hovedparten er sejlskibe. Skibene er ofte smukt udførte modeller, der hænger eller står i kirkerne og tiltrækker besøgendes opmærksomhed.

Kirkeskibene symboliserer en bibelsk metafor om troen som et skib, der fører os gennem livets hav og mod Gud (tænk på stormen på Genezerat sø).

De er også en del af den kristne maritime tradition og historie.

Henning Thomsen



SORGGRUPPE

En samtalegruppe om sorg og alle de følelser og tanker, som knytter sig til det at miste

Gruppen faciliteres af et tværfagligt team bestående af to sognepræster og en terapeut.

Forløbet strækker sig over 8 gange af to timers varighed. Vi mødes torsdag aften hver anden uge – første gang torsdag den 16. maj kl. 19.00-21.00. Vi mødes hver gang i Rye Kirke, Ejbyvej 12.

Deltagelse er gratis.

Vil du tilmelde dig forløbet eller blot høre mere om det, kan du kontakte:

Sognepræst Mette Griffenfeldt Merrald

mgm@km.dk | tlf.: 2089 2503 eller

sognepræst Mette Marie Ladekær Gräs

mmg@km.dk | tlf.: 4047 2595

Godnathistorie og fællesspisning

I Kirke Saaby kirke og sognegården, Den gamle Skole. Hver den første torsdag i måneden kl 17.00 åbner vi dørene i kirken for **godnathistorie** med hyggeligt nærvær for alle børnefamilier!

Jeg hedder Loulou Elise Holm og er uddannet på Rudolf Steiner seminariet, kirkemusikskole, musik-konservatoriet og musikuniversitetet i København.

Jeg er kulturmedarbejder, børnekorsleder, kirke og koncertsanger og jeg glæder mig rigtig meget til vi ses i kirken - NYE SOM KENDTE, STORE OG SMÅ i hyggelige omgivelser og nærvær!

I kirken vil der være puder og tæpper for børnene at slå sig ned på, nærvær, ro, sange, leg, klokkespil, varm atmosfære, samvær for alle børn og voksne, musik, lys, historiefortælling, sanglege, måske lidt dans - og til sidst en dejlig fællesspisning i Den Gamle Skole.

Jeg glæder mig til at se jer alle!

Godnathistorie i nær fremtid:

Torsdag den 6. juni

Ferie i juli måned

Torsdag den 1. august

Tilmelding hos Loulou elise Holm loulouelise-holm@gmail.com eller på følgende måde:

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld jeres antal af børn og voksne til spisning senest 2 dage før GODNATHISTORIE kl 12.00 under Facebook gruppen: **"Godnathistorie for børn, Kirke Saaby"**

Spisningen koster 20 KR PR VOKSEN OG BØRN SPISER GRATIS. Spisning betales kontant/ MobilePay på selve dagen.

Jeg glæder mig til vi ses og hygger igen!!



Børnekirke med spisning

Torsdag den 6. juni kl. 17-19 i Hvalsø Kirke og Sognegård

Om at miste og finde igen. Det kan være svært at miste det, man holder af. Der bliver ligesom et hul i os, og vi bliver først rigtig glade igen, når vi finder det, vi mistede. Sådan har Gud det også, og denne aften skal vi høre, hvordan Jesus forklarer det for os, og måske vi denne aften kan hjælpes ad med at finde det tabte igen.

Efter gudstjenesten er der aftensmad i Sognegården. Det er GRATIS at deltage, tilmelding til: Stine Løike, tlf.: 2539 5701, e-mail: sloike@live.dk.





Minikonfirmander

Efteråret 2024

Hvert år har 3. klasser i Hvalsø Sogn mulighed for at gå til minikonfirmand i Hvalsø Kirke. Her lærer de om kirken og de kristne værdier gennem historiefortælling, leg og kreative projekter. Undervisningen vil ligge på en eftermiddag, og for elever på Hvalsø Skole vil der være afhentning ved skolens flagstang. Der åbnes for tilmelding kort efter sommerferien, så følg med på kirkens hjemmeside eller Facebook for opdatering herom.



Babysalmesang

Onsdag kl. 10 i Hvalsø Sognegård til og med den 12. juni

For fædre og mødre på barsel er der mulighed for at komme forbi Hvalsø Sognegård til en rolig formiddag med sang, dans og sansestimulering for de små. Mens verden farer forbi udenfor, sætter vi fokus på nærværet, når vi giver babyerne al opmærksomheden.

Efterfølgende er der en kop kaffe og en bid brød eller kage, mens vi lader hyggesnakken få frit løb. Det er gratis at gå til babysalmesang. Tilmelding sker hos babysalmesangsunderviser Stine på tlf. 2539 5701 eller sloike@live.dk.

Efter den 12. juni holder babysalmesang sommerferie, men vender stærkt tilbage i august. Følg med på kirkens hjemmeside og Facebook for mere information, når tiden nærmer sig.



FRA KIRKEN



Konfirmandindskrivning

KIRKE SAABY OG KISSERUP

Konfirmandindskrivningen finder sted i Kirke Saaby kirke den **18. august kl. 10.00**. Medbring konfirmandindeks udfyldt som kan hentes på www.saabyskisserup.dk. Fra kl. 10.00-10.20 er der kort introduktion til undervisningen. Herefter gudstjeneste fra kl. 10.30 til 11.15.

Konfirmandundervisningen indledes i forbindelse med skolestart. Tidspunkt annonceres på hjemmeside og ved indskrivningen.

HVALSØ KIRKE

Søndag den 25. august kl. 10.30

Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø kirke, og bagefter går vi i sognegården, hvor konfirmanderne bliver indskrevet.

Der bliver en let introduktion til undervisningsforløbet, samt mulighed for at stille spørgsmål. Vi glæder os meget til at møde alle jer nye konfirmander og forældre!

Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender til det præcise tidspunkt for undervisningen, må vi i stedet henvise til kirkernes hjemmeside: www.hvalsoe-kirke.dk eller på kirkernes Facebook profil.

Desuden modtager de elever, der går på Hvalsø skole et brev omkring sommerferien.

KONFIRMATIONERNE I KIRKE SAABY 2025:

Lørdag den 26. april kl. 10.30 samt lørdag den 4. maj kl. 10.30

Konfirmation i Kisserup kirke efter aftale.

Det bliver efter princippet først til mølle, at konfirmander fordeles på de to datoer.

FRA KIRKEN • GUDSTJENESTELISTE

JUNI

	HVALSØ	SÆRLØSE	KR. SAABY	KISSERUP
Søndag den 2. juni 1. søndag efter Trinitatis	10.30 AMEJ	---	---	9.00 AMEJ
Torsdag den 6. juni	17.00 STL Børnekirke med spisning	---	---	---
Søndag den 9. juni 2. søndag efter Trinitatis	12.00 AS Dåbsgudstjeneste	10.30 AS	10.30 PJS	---
Søndag den 16. juni 3. søndag efter Trinitatis	10.30 AS 25 års jubilæ- umsgudstjeneste i Hvalsø og Særløse sogne	---	9.00 PJS	10.30 PJS
Søndag den 23. juni 4. søndag efter Trinitatis	10.30 AS	9.00 AS	10.30 PJS	---
Onsdag den 26. juni	---	13.30 KVR Flygtningsgudstj.	---	---
Søndag den 30. juni 5. søndag efter Trinitatis	9.00 PJS	---	---	10.30 PJS

JULI • AUGUST

	HVALSØ	SÆRLØSE	KR. SAABY	KISSERUP
Søndag den 7. juli 6. søndag efter Trinitatis	9.00 PJS	---	10.30 PJS	---
Søndag den 14. juli 7. søndag efter Trinitatis	10.30 AMEJ	9.00 AMEJ	11.00 PJS Tadre Mølle	
Søndag den 21. juli 8. søndag efter Trinitatis	9.00 PJS	---	---	10.30 PJS
Søndag den 28. juli 9. søndag efter Trinitatis	10.30 AS	---	9.00 AS	---
Søndag den 4. august 10. søndag efter Trinitatis	9.00 AMEJ	10.30 AMEJ	10.30 PJS	9.00 PJS
Søndag den 11. august 11. søndag efter Trinitatis	10.30 AS	---	9.00 PJS	10.30 PJS
Søndag den 18. august 12. søndag efter Trinitatis	10.30 AMEJ	---	10.30 PJS Konfirmand- indskrivning	---
Søndag den 25. august 13. søndag efter Trinitatis	10.30 AS Konfirmand- indskrivning	---	9.00 PJS	10.30 PJS Høstgudstjeneste

Herren velsigne dig

Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Fjerde Mosebog kapitel 6, vers 24-26

SEPTEMBER

HVALSØ

SÆRLØSE

KR. SAABY

KISSERUP

Søndag den 1. september 14. søndag efter Trinitatis	10.30 AS	9.00 AS	10.30 PJS Høstgudstjeneste i præstegårdshaven	---
PJS: Poul Joachim Stender AS: Anne Spangsberg AME: Anne Mette Jürgensen STL: Stine Løike, kirke- & kulturmedarbejder KVR: Karen Vinther Ringsmose, Flygtningepreest				

Sæt **X** i kalenderen

Teologi-skole for Kirke Saaby & Hvalsø

Onsdag den 4. september kl. 19.30

i Hvalsø Sognegård med Kristian Leth

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30

i Den gamle Skole i Kirke Saaby med Jakob Wolf.

GUDSTJENESTER PÅ ÆLDRECENTER KL. 11.00

Torsdag den 6. juni - AMEJ

Torsdag den 4. juli - PJS

Torsdag den 2. august - AS

KIRKEBIL?

Brug for kirkebil, fordi du ellers ikke kan komme til en af vores fire kirker? Kontakt Dantaxi på tlf. 48 48 48 48.

Der siges ved opringning til taxa-firmaet af kunden/sognebarnet: "Kirkebil til f.eks. Kisserup kirke". (Aftalt gerne i god tid). Kirkebilen betales af menighedsrådene.



Anne B. Spangsberg



Anne Mette Jürgensen



Poul Joachim Stender

KIRKE HVALSØ / SÆRLØSE

Sognepræst Anne Spangsberg,
Præstegårdsvej 2A, 4330 Hvalsø, tlf. 4640 8055,
e-mail: anne.spangsberg@paradis.dk
www.hvalsoe-kirke.dk
www.sogn.dk
www.sogn.dk/kirkehvalsoe/kalender
Fri om mandagen

Sognepræst Anne Mette Jürgensen,
tlf. 2151 5148, e-mail: amej@km.dk
Fri om mandagen.

Organist Linda Baarsgaard,
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup,
tlf. 3526 2430, e-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.
Fridag om mandagen

Kirkegårdsleder Søren Christensen,
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø, tlf. 4640 9501,
e-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk

Kirkesanger Helene Gerup,
Omø Havnevej 43, 4245 Omø, tlf. 2053 2512,
e-mail: helene.gerup@gmail.com

**Kirke- og kulturmedarbejder
for børn og unge**
Stine Løike, tlf.: 2539 5701, e-mail: sloike@live.dk

**Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd** Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø, tlf. 2172 0963,
e-mail: pwr@dsb.dk

KIRKE SAABY / KISSERUP

Sognepræst Poul Joachim Stender,
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117,
e-mail: pjs@km.dk, www.saabykisserup.dk
Træffes ikke mandag

Præsteseekretær Kristina Garth-Grüner,
tlf. 4649 2117 eller 2216 1234,
e-mail: kriga@km.dk
Træffes tirsdag mellem 8.00 og 17.00

Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K,
tlf. 2168 5189, e-mail: anders@danman.dk
www.danman.dk

Graver Michael Gundmann,
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby,
tlf. 2751 2055, e-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Kontortid 9.00-12.00

Kirkesanger Amanda Simonsen, tlf. 2057 4317,
e-mail: amandasimonsen00@gmail.com

Formand for menighedsrådet, Henry Petersen,
Fanøvej 2, 4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451,
e-mail: henry.petersen@privat.dk

**Kirke- og kulturmedarbejder for børn
og unge** Loulou Elise Holm,
tlf. 6063 5431, e-mail: louloueliseholm@ymail.com



Find kirkerne på Facebook