



# FRA KIRKEN

MARTS  
M A J

2 0 2 4



## marts

- Fredag den 1. kl. 14:** Foredrag ved Lene Højholt i Hvalsø Sognegård
- Tirsdag den 5. kl. 14:** Mini-konfirmanderne begynder i Hvalsø Sognegård
- Onsdag den 6. kl. 9.30:** Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby med præst Ida Kongsbak, Hvalsø
- Torsdag den 7. kl. 17.00:** Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
- Torsdag den 7. kl. 19.30:** Aften-meditation i Hvalsø kirke
- Onsdag den 10. kl. 9.30:** Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke saaby
- Mandag den 11. kl. 18.00:** Herrestuen i Hvalsø Sognegård
- Onsdag den 13. kl. 17:** Børnekirke i Hvalsø kirke
- Torsdag den 14. kl. 9.00:** Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
- Onsdag den 13. kl. 19.30:** Kirkespising i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
- Torsdag den 14. kl. 19:** Foredrag ved hospitalspræst Lotte Mørk i Hvalsø Sognegård
- Tirsdag den 19. kl 19.00:** Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby
- Torsdag den 21. kl. 19.30:** Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
- Torsdag den 21. kl. 19.30:** Fortællekoncert i Hvalsø kirke
- Søndag den 24. kl. 10.30:** Børnegudstjeneste i Kirke Saaby kirke med efterfølgende klovneshow og æggejagt
- Torsdag den 28.:** Gudstjenester i Kirke Saaby og Kisserup – i Kirke Saaby med påskens mad
- Torsdag den 28 kl. 17:** Skærtorsdagsgudstjeneste i Hvalsø kirke med spising i Sognegården bagefter
- Fredag den 29. kl. 10.30:** Gudstjeneste i Kirke Saaby med violinisten Roberto Falcone
- Søndag den 31. kl. 9 og 10.30:** Gudstjenester i Kirke Saaby og Kisserup med trompetisten Ole Andersen
- Søndag den 31. kl. 10.30:** Gudstjenesten i Hvalsø, trompetist Miguel Vandborg medvirker

## april

- Onsdag den 3. kl. 9.30:** Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby, med den nye præst i Osted
- Torsdag den 4. kl. 17:** Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke
- Torsdag den 4. kl. 17.00:** Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole, Kirke Saaby
- Fredag den 5. kl. 14:** Foredrag ved Helle Skaarup, fhv. forstander ved refugiet på Løgum Kloster i Hvalsø Sognegård
- Onsdag den 10. kl. 9.30:** Læsekrede i Den gamle Skole, Kirke Saaby
- Torsdag den 11. kl. 9.00:** Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
- Onsdag den 17. kl. 17:** Musikskolekoncert i Hvalsø kirke
- Torsdag den 18. kl. 18:** Samtale-salon om nærvær og glæde i Hvalsø kirke
- Fredag den 26. kl. 19:** Vandretur, gudstjeneste og varme hveder. Mødested Hvalsø kirke



## maj

- Onsdag den 1. kl. 9.30:** Læsekrede i Den gamle Skole, Kirke Saaby
- Torsdag den 2. kl. 17.00:** Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole, Kirke Saaby
- Søndag den 5. kl. 10.30:** Gudstjenesten i Kirke Saaby afsluttes ved frihedsstenen foran kirken
- Søndag den 5. kl. 10.30:** Freds-gudstjeneste med Sognekoeret i Hvalsø kirke
- Tirsdag den 7. kl. 19.30:** Vi synger de lyse nætter ind i Hvalsø Sognegård
- Tirsdag den 14. kl. 19:** Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Hvalsø Sognegård og i Den gamle Skole, Kirke Saaby
- Fredag den 17. kl. 9.30:** Børnedag for dagplejebørn og børnehalebørn og hjemmegående børn i Kirke Saaby præstegårdshave
- Søndag den 19. kl. 10.30:** Pinsegudstjeneste i Kirke Saaby med musikeren Celia Kjældén
- Mandag den 20. kl. 10.30:** Friluftsgudstjeneste på Marken bag Hvalsø kirke



## juni

- Onsdag den 5. kl. 13:** Stor Grundlovsfest og kræmmermarked i Kirke Saaby præstegårdshave



# TEMA

## Grundtvig

Hans Raun Iversen, bosiddende i Hvalsø og lektor emeritus ved afdeling for systematisk teologi på Københavns Universitet, har for nylig (sammen med Edward Broadbridge) skrevet bogen: "Grundtvig. Biografi og breve."

Hans Raun Iversen har forfattet teksterne til dette kirkeblad.

***"Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783 - 1872) var et usædvanligt vidtfavnende menneske, der opnåede en enestående position inden for en mangfoldighed af felter såsom pædagogik, politik, foreningsliv, litteratur, livsfilosofi, kirkeliv og folke- og salmesang. Hans alsidige begavelse og kolossale energi gjorde ham til en katalysator for udviklingen i både samfundet og kirken i et omfang som næppe nogen anden enkeltperson i noget andet land før ham."***

(fra bagsiden af førnævnte bog om Grundtvig)





# Fakta om Grundtvig

- Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)
- Født 2. september 1783 i Udby Præstegård som yngste barn af fem
- Hjemmeskolet i Thyregod Præstegård 1792-1798
- Aarhus Latinskole 1798-1800 og Københavns Universitet 1800-1803
- Huslærer på Egeløkke Herregård på Langeland 1805-1808
- Forfatter og lærer med fribolig på Valkendorfs Kollegium 1808-1810
- Kapellan hos faderen i Udby 1811-1813
- Fri forsker og oversætter af oldskrifter i København 1813-1821
- Præst i Præstø 1821-1822 og ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn 1822-1826
- Igen fri forsker og forfatter 1826-1839
- Aftensangsprædikant ved Christians Kirke på Christianshavn 1832-1839
- Præst ved Vartov Kirke 1839-1872.
- Tre ægteskaber med Lise Blicher 1818-1851, Marie Toft 1851-1854 og Asta Reedtz 1858-1872
- 19 forskellige bopæle i København mellem 1813 og 1872.
- Fire lange Englandsrejer 1829, 1830, 1831 og 1843.
- I den grundlovgivende rigsforsamling 1848-1849, i Folketinget 1849-1858 og i Landstinget 1866.
- Bredt anerkendt som Danmarks bedste digter (især sange og salmer), vigtigste pædagogiske tænkere (folkehøjskolerne), mest originale politiker (frihedsprogrammet), betydeligste livsfilosof og mest indflydelsesrige teolog og præst.
- I Grundtvig. Biografi og breve, af Edward Broadbrige og Hans Raun Iversen (Aarhus Universitetsforlag 2023) beskrives Grundtvig som den vigtigste katalysator i kirke og samfund i Danmark og den betydeligste inspirator i folkeoplysningen internationalt.



# TEMA

Grundtvig tilbragte hele Dagen udenfor Spisetiderne, og Natten som oftest ogsaa i sit Rum, hvor Bogstøv og hans eksempeløst stærke, hollandske Tobak dannede en Atmosfære som en tæt Tåge... Han var en meget alvorlig Mand. I hans Hus var det at sé og lyde ham ét ... ved sit Bord var han om ikke forekommende, så dog en venlig og gæstfri Vært, og vare ingen mere fremtrædende Personer til Stede, underholdt han sig med Børnene, både med sine egne og med os, de fremmede ... Store vare de Fordringer, som Grundtvig stillede til sin Hustru, naar hun skulle opfylde hans just ikke store, men ufravigelige Pretentioner og Sørgen for alle de Mennesker, han indbød til at dele det daglige Samliv, ti Grundtvig var en såre gæstfri og velgørende Mand.

*Oberstdatteren Marie Bloms erindring fra sin barndom, hvor hun ofte legede med Grundtvigs børn.*



*Udby Præstegård. Grundtvig blev født i en nu forsvundet længe, der stødte op til længen til højre. Som kapellan for sin far 1811-13 boede Grundtvig i længen til venstre. Her findes nu Grundtvigs Mindestuer.*



Du, som har dig selv mig givet,  
lad i dig mig elske livet,  
så for dig kun hjertet banker,  
så kun du i mine tanker  
er den dybe sammenhæng!

"Hil dig frelser og forsoner"  
Den Danske Salmebog no. 192,  
vers 7. (1837)

## Foredrag ved Lene Højholt om Santa Clara af Assisi og clarisserne

Fredag den 1. marts kl. 14-16 i Hvalsø Sognegård

Clara af Assisi er Frans af Assisis kvindelige modpol. Som helt ung blev Clara grebet af Frans og hans inderlige og radikale tro, og efter at have mødt ham nogle få gange, overgav hun sig selv og sit liv helt i hans varetægt. Det var hans kærlighed til mennesket Jesus, der ramte hende, og selv om de to sjældent mødtes, forblev deres liv herefter dybt forbundne i den fælles hengivelse til Jesus Kristus. Frans var et udadrettet menneske, og sammen med sine brødre vandrede han rundt som tiggermunk og forkyndte evangeliet, mens Clara som kvinde efter tidens skik levede indelukket i et klo-

ster sammen med de andre kvinder, der efterhånden strømmede til hendes sted. I troen og i hjertet var hun forenet med Frans, men hendes og søstrenes trosvej udfoldede sig bag klostrets mure på en helt anden måde end hans, og hun måtte finde sin egen vej mod foreningen med Kristus. Frans og Claras liv er udtryk for henholdsvis en mandlig og en kvindelig spirituel vej, og der er meget at lære af dem. De levede langt fra vores tid og på en helt anden måde, end vi gør i dag, men deres længsel, deres vedholdenhed i kærlighed



og deres intention kan være et forbillede for ethvert søgende menneske.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til kaffe/kage bedes du tilmelde dig til Carsten Lester, som er vært for dagen. E-mail: carsten.lester@fasttvnet.dk eller tlf.: 40469953.

Fandt, hvor det faldt: Gud overalt;  
Fandt ham i Digterens Sang,  
Fandt ham i Vismandens Ord,  
Fandt ham i Myther fra Nord,  
Fandt ham i Tidernes Gang:  
Synligst og vissest den dog  
Fandt ham i Bøgernes Bog.

"Strandbakken ved Egeløkke" 1807.



## Tanzania, livsglædens hjem

**Morgenmøde onsdag den  
6. marts kl. 9.30 med præst  
Ida Kongsbak fra Hvalsø**

Netop hjemkommen fra Tanzania vil Ida Kongsbak fortælle om landet og hvilken stor udvikling, hun har mødt. Ida Kongsbak har stort kendskab til Tanzania, da hun fra 1985-1995 var udsendt af Danmission og underviste voksne i kristendommen.

## Herrestuen

**Mandag den 11. marts  
kl. 18.00 i Hvalsø Sognegård**

Efter spisningen er der mulighed for socialt samvær hvor der kan snakkes, spilles kort, spilles skak eller hvad nu man har lyst til. Der lukkes kl. 21:00.

Gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. Tilmelding til Peter W. Rasmussen eller Rene Nilausen gerne SMS på tlf. 4050 8121 / 2172 0963 eller på mail [pwr@dsb.dk](mailto:pwr@dsb.dk) / [rene@nilausen.dk](mailto:rene@nilausen.dk).

## Aften- meditation

**Torsdag den 7. marts  
kl. 19.30 i Hvalsø kirke**

Vi giver os god tid til at lytte til musikken, til refleksion, til fordybelse, til stilhed og bøn, hvor man kan tage det med i sin bøn til Gud, der fylder i ens hverdag.

Aften-meditation lægger op til at fremme opmærksomhed og nærvær.





*Grundtvig 1820. 1820-billedet af C.F. Christensen er det første portræt af Grundtvig. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.*

# TEMA

## Det menneskelige og det kristelige hos Grundtvig

Som den eneste anmeldte Grundtvig Danmarks første kvindesagsskrift "Clara Raphaels Breve" af Matilde Fibiger. Clara ville ikke kalde sig kristen, og hun var også imod ægteskabet, som var med til hindre kvinders åndelige udvikling. Men hun havde en stærk trang til sandt menneskeliv. Det var nok for Grundtvig til at sætte hende højt. Noget tilsvarende skriver han i digtet "Til mine Sønner" fra 1839, der indgår i sangen "Folket er endnu forblindet" (Højskolesangbogen 2020, no. 197).

***Sanddru hedning, tyrk og jøde,  
dem har Gud i grunden kær,  
hader frem for alt de søde,  
som på skrømt ham træder nær.***

Sangen slutter Grundtvig med at pege på, hvad der er vigtigt både for kristne og ikke-kristne mennesker:

***... Menneske i alt at være  
og, skønt støv, i ånden stærk,  
Gud i mennesket at ære,  
som vor skabers mesterværk.***

# TEMA

## Kongetro og demokrat

Grundtvig mente ikke, at danskerne var parate til folkestyre i 1848. Hans ideal var kongestyre med rådgivende stænderforsamlinger, som tilmed lignede beslutningsmåder i den nordiske gudeverden. Herom skriver han i første strofe af sangen "Nu skal det åbenbares" fra 1839 (Højskolesangbogen 2020, no. 81) og i digtet "Kongen og Folket" fra samme år.\*

Grundtvig mente, at almindelige mennesker i Danmark havde brug for en folkelig opdragelse og modning, som højskolen kunne og skulle bidrage til, før de fik fuld stemmeret. Ikke desto mindre blev han en ganske radikal forkæmper for demokratiseringen, da han blev valgt til den grundlovgivende rigsforsamling og siden folketinget i perioden 1848-1858. Tiden var dog ikke moden til hans forslag, hvoraf mange er gennemført siden. Det eneste forslag, som han fik direkte ind i grundloven, er paragraffen om, at retsplejen i Danmark skal være mundtlig og offentlig.

Efter 1864, hvor både de nationalliberale og så de konservative havde spillet fallit, udnævnte kongen en regering af godsejere. De betingede sig, at grundloven blev revideret med indskrænket stemmeret til landstinget, så godsejerne kunne sikre flertal her. Grundtvig blev så rasende, at han i alder af 83 år i 1866 lod sig vælge til landstinget for at kæmpe mod den reviderede grundlov. Også her tabte han sin kamp, men hans synspunkt slog helt igennem ved de følgende grundlovsrevisioner, senest den i 1953.



\* *Konge-Haand og Folke-Stemme,  
Begge stærke, begge fri,  
De har haft i Danmark hjemme,  
Mange hundred Aar før vi ...*

*Odin, Kongen i Valhalle,  
Skønt for kjær ad Lykkespil,  
Holdt dog Ting med Aser alle,  
Under Asken Yggdrasil ...*



*Grundtvig 1847. Portræt af Constantin Hansen. Bryllupsgave til Meta Grundtvigs og Peter Boisens bryllup. Det Kongelige Bibliotek.*

Ingen har guldårer fældet,  
som ej glimt af guldet så,  
og Gudsbilledet forældet  
må i glans dog for os stå,  
om hos os det skal fornyes,  
thi fornyes kan som flyes  
kun, hvad gammelt end er til.

Højskolesangbogen 2020, no. 85 vers 1 (1855).

## Børnekirke om retfærdighedens uretfærdighed

**Onsdag den 13. marts**  
kl. 17-19 i Hvalsø Kirke  
og Sognegård

Vi starter med en børneguds-tjeneste i kirken, hvor det handler om retfærdighed. Skal alt deles lige for at være retfærdigt? Kan man behandle alle lige, når alle ikke opfører sig ens? Fortjener vi sta-

dig et kram, når vi har været uartige? Det er noget af det, vi skal høre om i kirken.

Efter børnekirke er der aftenmad i Hvalsø Sognegård. Det koster 25 kr. at spise med, 50 kr. for en familie. Tilmelding sker hos kirke- og kulturmedarbejder Stine på tlf. 2539 5701 eller sloike@live.dk.

## Sangaften i Den gamle Skole

**Torsdag den 21. marts**  
kl. 19.30. Kom og vær med til sangaften! Det foregår i Den gamle Skole i Saaby  
kl. 19.30 - 21.30

Vi synger nye og gamle sange fra højskolesangbogen. Sangaftenen er for alle, som holder af musik og sang, unge

som gamle. Der er ingen krav til deltagernes kunnen indenfor området - hver fugl synger med sit næb.

Der vil som altid være te, kaffe og kage i pausen. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Tag din partner eller nabo med, og syng dig glad!

Fryd dig bævende, o Skjald!  
Som dit Kaar er og dit Kald;  
Giennem dig sig skal afbilde,  
Hvad du saa i Livets Kilde,  
Giennem dig skal i det Brede  
Rosenduftten sig udsprede,  
Du er Livets kaarne Speider,  
Du er Herrens Medarbeider.

(Roskilde Saga 1814)

## På en måde skal vi dø - spørgsmålet er bare hvordan

Foredrag ved hospitals-  
præst Lotte Mørk torsdag  
den 14. marts kl. 19.00 i  
Sognegården, Hvalsø

På en måde skal vi dø. Spørgsmålet er bare hvordan. For de fleste er det en angstprovokerende tanke, fordi døden er så fremmedartet og ukendt. Mange taler om døden som vor tids store tabu, fordi den konfronterer os med den ultimative magtesløshed. En magtesløshed, der er svær at kapere i en tid, hvor vi er vant til at have kontrol over tingene og til selv at kunne handle os ud af det meste – særligt på et hospital, der har til formål at helbrede mennesker.

I foredraget vil der blive reflekteret over disse temaer, samt hvad der sker for et menneske, når det bliver lagt ned

- både i bogstavelig og overført forstand. Hvilke tanker og overvejelser gør man sig, når døden er tæt på? Og hvordan passer disse tanker ind i sundhedssystemet, der har fokus på at løse problemer? Døden er ikke et problem, vi kan løse - eller behandle os ud af. Døden er et vilkår, vi alle lever under.

Oplægget vil tage afsæt i bogen ”På en måde skal vi dø”, min sjælesørgeriske praksis og eksempler fra den gæstebog, der ligger i Rigshospitalets Kirke.

Af hensyn til kaffe/brød bedes du tilmelde dig til Anne Spangsberg på e-mail: [anne.spangsberg@paradis.dk](mailto:anne.spangsberg@paradis.dk), eller tlf.: 4640 8055.



# TEMA

## Grundtvigs folkepædagogik

På Grundtvigs tid var de eneste videregående skoler latinskolerne, der kunne give adgang til universitetet. Regeringssproget var ofte tysk – og de fine talte helst fransk. Grundtvig havde fra sine første ni år i Udby på Sydsjælland og de næstfølgende seks i Thyregod i Midtjylland en stor respekt for almindelige mennesker, selv om de ofte havde en meget ringe skolegang. I det store digt Nyaars-Morgen fra 1824 skriver han:

*Hvo Folket vil træffe  
Tilbunds under Øe,  
Med Folket maa bjæffe,  
Om ei det kan gjøe!  
Hvo for det vil sjunge,  
Maa laane dets Tunge,  
Og lære at aande paa den!*

Det skulle tages helt bogstaveligt. I sit tidsskrift Danne-Virke skrev han i 1818, at mennesket skulle betragte deres liv som et "historisk Cursus, ved hvis Slutning han, som Professor i Historien, creeredes til Doctor i Theologien, og heraf følger, at i Guds Øine gjælder intet andet Studium end det historiske for Videnskabelighed".

Som forløber for folkehøjskolen ønskede Grundtvig en omdannelse af det gamle akademi i Sorø. I drøm ser Grundtvig, at der kommer en mand til akademiet. Han ser ingen elever og får at vide, at de er på ferie. Men hvor er så lærerne? Jo, de sidder til eksamen? Jamen, hvordan kan de det, når de studerende ikke er der? Jo, det er lærerne, der skal eksamineres, og eksaminatorerne er de ældste bønder fra egnen, de, der har levet længst og grundigst.



# TEMA

## Stridsmanden Grundtvig

Under den sidste krig i Grundtvigs livstid, krigen mellem Frankrig og Tyskland i 1870, havde Grundtvig norske gæster. De spurgte ham: "Jamen, holder krigen da aldrig op, Grundtvig?". "Jo", svarede Grundtvig, "Krigen holder op, men striden og kampen holder aldrig op!". I Digtet "Freden" fra 1813, hvor ikke blot statsbankerotten, men også tabet af Norge stod for døren, siger Grundtvig følgende til sig selv, til sin samtid og til enhver tid:

*Altid jeg sang, hvad jeg havde i Sinde,  
Kamp var min Sang, thi det kæmped der inde:  
Kæmpe vi maa i den løbende Tid  
Livet her neden er Strid!*

*Længe i Kamp sig maa røre vor Tunge,  
Før den om Freden kan værdelig sjunge;  
Aldrig et Hjærte i Kjærlighed smelted,  
Før end sig Blodet først brusende vælted;  
Hvo kjender Freden og har ikke stridt?  
Hvor er den frelste, som intet har lidt?*

*Ikke jeg sørger, fordi du maa stride,  
Sørger kun over, at ikke i Tide,  
Ret du fornam, hvad der hører til Fred,  
At du i Tide ej stred.*



*Lise Blicher, Grundtvigs første hustru. Ukendt kunstner og årstal.*



Pige! Ei jeg tør forjætte,  
Dine Trin skal vorde lette;  
Steil er Støvets Himmelstige,  
Trang er Veien til Guds Rige.  
Til en Skjald, du gav din Tro,  
Glad du hører Harpen tone;  
Men see hist! hvor Torne groe,  
Viid, der voxer op hans Krone.

Pige! Kan du bære glad  
Verdens Spot og Daarers Had?  
Thi det er hans Festensgave.

(Digt til Lise Blicher, Grundtvigs forlovede,  
Kvædinger 1815)



## Samtale om abort - fakta og dilemmaer

**Kirkespisning onsdag den 13. marts kl. 18.30 i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole med Lis Munk**

I 2023 var det 50 år siden, at retten til abort frem til uge 12 blev tilladt. Muligheden for abort er uomtvisteligt helt afgørende for sunde, raske og frie pige- og kvindeliv. Rettigheden til abort udfordres dog globalt af religiøse og politiske

kræfter, hvor blandt andet diskussionen om fosterets rettigheder kommer i spil. Samtidig giver den teknologiske udvikling muligheder, som den nuværende lovgivning ikke tager højde for – og muligheder som giver dilemmaer, som samfundet og den enkelte må forholde sig til.

*Lis Munk, jordmoderforeningens formand*

Luk op i en lykkelig Stund  
Dig for Guds Ord, hvert Øre!  
Og luk dig op, du Folkemund,  
Med Ord, som du kan føre!

Ja, tal nu sandt om smaat og stort,  
Og jævnt om alt det høje!  
Thi godt er alt, hvad Gud har gjort,  
Og klart er Barnets Øje.

(Fra sangen til åbningen af  
dronning Caroline Amalies asylskole i 1841).



## Morgensang med kaffe og brød

Kom og vær med til  
morgensang om torsdagen  
én gang om måneden  
kl. 9.00 - 10.30

Vi starter i kirken, hvor vi synger nogle salmer og holder en lille andagt. Vi fortsætter i Sognegården til en kop kaffe og brød og synger sange fra Højskolesangbogen. Sæt X i kalenderen den 14. marts og den 11. april. Arrangementet er gratis, men af hensyn til kaffe/brød bedes du tilmelde dig til Torkil W. Jørgensen på e-mail: [torkilwerner@gmail.com](mailto:torkilwerner@gmail.com). Nærmere information på kirkens hjemmeside og på Facebook.



## The Peanut Butter Falcon

Tirsdag den 19. marts  
kl. 19 i Den gamle Skole,  
Kirke Saaby

Et moderne Mark Twain-eventyr! The Peanut Butter Falcon fortæller historien om Zak, en ung mand med Downs syndrom, der stikker af fra sit bosted for at følge sin drøm om at deltage i den professionelle Wrestling-skole, som hans idol The Salt Wa-

ter Redneck står bag. Skæbnen vil dog, at han støder ind i Tyler, en småkriminell fyr på flugt, som bliver Zaks træner og sammensvorne. Sammen tager de på en forunderlig rejse, hvor de undgår fangenskab, drikker whisky, finder Gud, fanger fisk og overtaler Eleanor til at tage med på deres rejse, selvom hun egentlig var sendt ud for at hente Zak hjem til bostedet.





*Marie Toft ca. 1852. Grundtvig  
anden hustru. Portræt af N.P.  
Holbech.*

Film bliver ikke mere rørende, sjove og hjertevarme end *The Peanut Butter Falcon*. Og unge Zack Gottsagen, der også i virkeligheden har Downs syndrom, bjergtæger fra start til slut.

Filmklubben Bergman er et samarbejdet mellem Kirke Hyllinge og Kirke Saaby sogn. Vi kalder os en klub. Men alle, der elsker gode film, er velkomne.

# TEMA

## Grundtvigs kvindesyn

Grundtvig blev født ind i og havde det fint med at leve i et mandssamfund. Siden hans forelskelse og romantiske vækkelse på Langeland 1805-08 drømte han om et "tvillingeliv" med en kvinde. Indsigter fra Bibelen, mytologien, historien og livet, især ægteskabet med Marie Toft 1851-54, lærer ham, at der ikke er noget vigtigt, mænd er og kan, som kvinder ikke også er og kan. Det blev afgørende ikke blot for hans kvindesyn, men også hans gudsforståelse. Hos Brorson må mænd blive som kvinder for at være rigtigt kristne. Hos Grundtvig må Gud vise sine kvindelige sider for at være sand Gud.

I første omgang overtog Grundtvig romantikkens kvindesyn med kvinde og mand som to meget forskellige halvdele, der tilsammen udgør en helhed. I et fødselsdagsdigt til fru Constance Leth på Langeland, året efter sin afrejse fra øen, skriver Grundtvig:

***Liv er af dobbelt Natur,  
hélt kun i Mand og i Kvinde:  
skiller dem grusomt en Mur,  
Livet fra begge maa svinde.***

I ægteskabet med Marie Toft mødte Grundtvig for første gang et andet menneske, en kvinde (!), som i alle henseender var ham ligebyrdig. Derfor endte han med at se på kvinderne som ligeværdige med mænd – og grundlæggende vigtigere end mænd, fordi kvinder er mødre, mens mænd, når det kommer til stykket, kun er forvoksede drengebørn, der er født af en kvinde. I *Ravne-Galder* fra 1860 udtrykker han sit syn således:

***Det maa aldrig glemmes,  
At lige siden Adams Død,  
Grund-Mennesket er Kvinden,  
Livs-Moderen er Livets Væld,  
Og Levnets-Løbets Kilde.***

# TEMA

## Grundtvig og Hvalsø

Grundtvigs farfar, Otto Grundtvig, blev i 1731 gift med Marie Elisabeth Lauenstein (1706-55), der døde 49 år gammel efter at have født 11 børn mellem 1733 og 1747.

Hun var søster til Anna Ingeborg Lauenstein, der var gift med Ottos ven, præsten i Hvalsø, Søren Jacobsen. Søren introducerede Otto til sin hustrus søster Marie Elisabeth i Hvalsø, hvor deres bryllup også stod.

Ottos ældste søn, Jørgen, blev opdraget hos sin moster og onkel i Hvalsø, til Søren døde i 1744. I 1745 blev Jørgen og hans et år yngre bror, Johan, Grundtvigs far, sendt til latinskolen i Roskilde, hvorfra de begge blev dimitteret til universitetet i 1750.



*Grundtvig med sin tredje hustru Asta Reedtz 1865. Fotografi ved Bertel Budtz Müller.*



## Bibelske figurer

Traditionen med opstilling af bibelske figurer i Hvalsø kirke ved jul, påske & pinse samt høst fortsætter nu med friske kræfter i gruppen.

Kom og se opstillingen til påske & pinse.



Alt står i Guds faderhånd,  
hvad han vil, det gør hans Ånd;  
af Guds nåde, til Guds ære  
evig glade vi skal være  
i vor Herres Jesu navn.

Den Danske Salmebog no. 375, vers 1 (1856)



## ”Himmelhøjt jublende, til døden fortvivlet”

**Fortællekoncert i Hvalsø kirke torsdag den 21. marts kl. 19.30**

Det er nu 75 år siden, Anne Frank døde i koncentrationslejren Bergen-Belsen som 15-årig. Anne Franks dagbog er et af de vigtigste vidnesbyrd om udslættelsen af Europas jøder. Den stemme, der mø-

der læseren i dagbogen, er livlig, klarsynet og selvstændig. Otto Frank, Annes far, den eneste overlevende, var den første, der læste hendes dagbog. Denne aften læses Dagbogen af Nis Bank-Mikkelsen (kendt fra flere film og TV-serier) som var det første gang. Fortællingen farves af klezmermusikken, jødernes musik

og trøst i Østeuropa før 2.verdenskrig, og af J. S. Bach's kirkemusikalske værker.

Musikerne er: Jens Schou: Soloklarinettist med klezmermusikken som sin passion, Anders Singh Vesterdal: harmonikaspiller af verdensformat og med verdensmusik som sit speciale, bl.a. i The Middle East Peace Orchestra.

# PÅSKE I KIRKERNE



## Skærtorsdag

Torsdag den 28. marts kl. 15 i Kisserup og kl. 16.30 i Kirke Saaby

Skærtorsdag er dagen før langfredag, hvor Jesus bliver korsfæstet og dør. Aftenen før samler han sine disciple til påskemåltidet. Efter måltidet forråder Judas Jesus til de romerske soldater for 30 sølvpenge.

Skærtorsdag fejrer vi nadveren, hvor Jesus deler brødet og vinen med sine disciple. Med måltidet viser han, at han giver sig selv - ligesom han dagen efter giver sit liv - for menneskenes skyld. Lige siden er måltidet blevet gentaget ved nadveren i gudstjenesten. Amanda og Anders bidrager med bl a César Francks Panis Angelicus og Andrew Lloyd Webbers Pie Jesu.

Efter gudstjenesten i Kirke Saaby smagsprøver på påskens mad som lammespyd, æg og usyret brød og israelsk vin.

## Skærtorsdag

Torsdag den 28. marts kl. 17.00 i Hvalsø kirke og Sognegård

Vi begynder denne skærtorsdag med en gudstjeneste i Hvalsø kirke, bagefter spiser vi sammen i sognegården.

Af hensyn til maden bedes du tilmelde dig senest den 21. marts til Anne Spangsberg, e-mail: [anne.spangsberg@paradis.dk](mailto:anne.spangsberg@paradis.dk), tlf.nr.: 4640 8055.



## Langfredag

Fredag den 29. marts kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke

Langfredag markerer vi, at Jesus led og døde på korset, hvorefter han blev begravet i en klippehule.

I Bibelen kan man læse, hvordan Jesus langfredag bliver taget til fange af romerne, tortureret og dømt til døden ved korsfæstelse. Han skal selv bære sit kors hele vejen ad Via Dolorosa (Smertens Vej) til stedet, hvor han bliver korsfæstet mellem to forbrydere.

Jesus bliver dagen igennem pint og ydmyget. For eksempel får han en tornekrone på hovedet, fordi han bliver kaldt jødernes konge. Tornekronen er siden blevet et vigtigt kristent symbol.

Roberto Falcone deltager med sit sublime og indtrængende spil på barokviolin.

## Påskedag

Søndag den 31. marts kl. 9 i Saaby og 10.30 i Kisserup kirke

Påskedag er søndagens søndag, dagen over alle dage. Påskedag fejrer vi livets sejr over døden, ligesom opstandelsen og livet. Langfredags lidelse og død er ikke det sidste, der er at sige om Jesus, selv om han følte sig forladt af alle - også af Gud. Gud rejser ham op fra døden og viser på den måde, at Jesus virkelig er Guds søn. Og at livet er stærkere end døden, selv når alt tyder på det modsatte.

For at få feststemningen helt i top påskesøndag medvirker Ole Andersen på trompet, og der serveres mousserende vin efter gudstjenesten i Kisserup.



## Martin Luther og den værdige død

Morgenmøde med Lars Vangslev i Den gamle Skole, Kirke Saaby onsdag den 3. april kl. 9.30 til 11.00

Foredragsholderen er pt ansat som sognepræst i Osted og Allerslev. Han er en af Dan-

marks meget dygtige teologer, forsker og lærer ved Københavns universitet, en spændende og betagende personlighed. Til mødet vil han tale om vores reformator Martin Luther og den værdige død.



## Pitstop for sjælen

Torsdag den 4. april kl. 17.00 i Hvalsø kirke

Med Pitstop for sjælen er der mulighed for en pause midt i hverdagens mange aktiviteter. Der vil være sange/salmer, bøn, musik og tid til stilhed & meditation.

## Besøg af italienske Filippo Sorcinelli

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Kirke Saaby kirke

Filippo Sorcinelli er pавens skrædder, en gudsbenådet organist og en af verdens helt store parfumemagere. Kirke Saaby kirke har den glæde at være det første sted i Danmark til have besøg af en mand, der må betegnes som et italiensk geni. Han spiller orgel med en uhørt lidenskab, hans verdenskendte parfumer genska-

ber duften af kirkerne i Rom, og hans messehagler er en hyldest i tekstil til Jesus Kristus. Ved arrangementet i Kirke Saaby kombineres Sorcinellis orgelspil med hans raffinerede dufte. Eller koncerten serveres en god italiensk vin i våbenhuset.

Læs Poul Joachim Stenders artikel og hyldest til Filippo Sorcinelli på Kirke Saaby og Kisserup sogns hjemmeside: [www.saabykisserup.dk](http://www.saabykisserup.dk)



Helle Skaarup.  
Foto: Tom Ingvarsdén.



## Foredrag ved Helle Skaarup

Fredag den 5. april kl. 14-16  
i Hvalsø sognegård

Forhenværende forstander ved refugiet på Løgum Kloster, taler om nogle af de store spørgsmål i livet.

**Altid allerede elsket – set fra sidelinjen.** Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med Peter Bastian. ”Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter”, siger Helle Skaarup. Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget mellem jord og himmel. Stikord: Høresansen, sjæle-omsorg, naturens milde gaver, sproget, nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden. Af hensyn til kaffe/kage: Tilmelding til Carsten Lester: carsten.lester@fastvnet.dk eller 4046 9953.

## Samtale-salon

Torsdag den 18. april  
kl. 18-20 i Hvalsø kirke

Om nærvær og glæde - med Christin Illeborg, mindfulnesslærer & dharmalærer, Jette la Cour, indehaver af ”Strikke-lyst” og Anne Spangsberg, sognepræst. Aftenen vil indeholde oplæg om nærvær, meditation, tid til samtale, fordybelse, sange, og undervejs vil der blive serveret lidt ost & rødvin. Tilmelding til Anne Spangsberg, e-mail: anne.spangsberg@paradis.dk. Senest den 9. april.

## Musikskole-koncert

Onsdag den 17. april kl. 17  
i Hvalsø kirke

Kom og hør Lejre Musikskoles talentfulde guitarelever! Guitarlærer Lene Fogsgaard præsenterer sine elever ved denne forårskoncert. Fri adgang.

## Vandretur, gudstjeneste og varme hveder

Fredag den 26. april kl.  
19.00 ved Hvalsø kirke

Fredag den 26. april er det Store Bededag. Regeringen har besluttet, at Bededagen ikke mere skal være en helligdag. Det er der mange, som er kede af. Her i Hvalsø vil vi gerne holde fast i Bededagen og bruge den til at fejre foråret. For mange af os er slutningen af april den herligste tid på året. Sandsynligvis er bøgen sprunget ud, aftenerne er lyse, og foran os ligger stadigvæk den skønne maj og den lyse sommer. Vi inviterer derfor til en gudstjeneste kl. 19 fredag aften. Det bliver en udendørs gudstjeneste med en lille vandretur med forskellige stop på vejen, hvor vi vil synge en salme, holde en refleksion og bede en bøn. Vandringeren begynder ved Hvalsø Kirke og aftenen sluttet af i Hvalsø Sognegård, hvor der vil blive serveret kaffe og varme hveder.



## Danmarks befrielse

Søndag den 5. maj kl. 10.30

Vi afslutter gudstjenesten søndag den 5. maj ved Frihedsstenen ved kirken. Der synges kendte frihedssange, lægges blomster og serveres vin med bobler.

## Freds-gudstjeneste

Hvalsø kirke søndag den 5. maj kl. 10.30 med deltagelse af Sognekor

Vi fejrer ikke kun, at Danmark blev befriet for 79 år siden, men vi har også fokus på, at der rigtigt mange steder rundt om i verden ikke er fred.

Ved fredsgudstjenesten vil vi samles til fællesskab i bøn og sang for krigenes ofre og for fred i verden. (Der vil også være mulighed for at sidde i stilhed og fred før og efter gudstjenesten.)

## Vi synger de lyse nætter ind

Tirsdag den 7. maj kl. 19.30 i Hvalsø Sognegård

Tilbring en times tid i selskab med forårets og sommerens mest elskede danske og nordiske sange, fra Thøger Larsen over Tove Ditlevsen til Alberte Winding. En opløftende, lyrisk aften, hvor sang og musik

fremføres af Hvalsø sognekor, kirkesanger Helene Gerup, organist Linda Baarsgaard og et antal endnu ukendte, hemmelige gæstesolister. Og sidst, men ikke mindst, alle jer, der vil komme og synge med denne aften.

## Valg til det nye menighedsråd i 2024

Der afholdes orienteringsmøde tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.00. Selve valget afholdes tirsdag den 17. sep. 2024 kl. 19.00. Det foregår i Hvalsø Sognegård

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for den 14. maj 2024. Her vil det nuværende menighedsråd orientere om menighedsrådsarbejdet i den forløbne 4-års periode.

Men hvad laver menighedsrådet? Menighedsrådet bestemmer faktisk over alle forhold i relation til den lokale sognekirke, lige bortset fra præstens varetagelse af embedet og præstens ansættelsesforhold.

Der er rigeligt at se til for et menighedsråd: Sognets økonomi, ansættelse af personale og sogne og/eller hjælpepræst, medarbejderpleje, vedligeholdelse af kirkebygningerne, retningslinjer for kirkegårde og kirkelige arrangementer for at nævne noget af det vigtigste.

Menighedsrådets embedsperiode er 4 år, og der holdes ca. et møde om måneden. Mød op den 14. maj og få mere at vide. Måske er arbejdet i et menighedsråd noget for dig!

*Med venlig hilsen  
Menighedsrådet ved  
Hvalsø-Særløse sogn*



## Pinsedag

Søndag den 19. maj i Kirke Saaby kl. 10.30

Nu står den sidste af forårets højtider, pinsen, for døren, og det er en fejring, der byder på mange spændende begreber. Ordet "pinse" kommer af det græske ord "pentekoste" som betyder halvtredsindstyvende. Ordet refererer nemlig til, at pinsen falder 50 dage efter påske. Pinsen er oprindeligt en jødisk tradition, hvor man fejrer påsken og de minder, der er forbundet med Moses og den pagt, han indgik på Sinaibjerget. Pinsen er dog også en kristen tradition. Kirken overtog nemlig festen og har sidenhen givet den sit eget indhold - nemlig fejringen af,



at Helligånden kom til jorden for at guide Jesus disciple og for at skabe tro, håb og fællesskab. Inden Jesus steg til himmels på Kristi Himmelfartsdag, lovede han sine disciple en talsmand, som kunne tale på deres vegne, når de skulle ud i verden og fortælle om den genopstandne frelser. Talsmanden blev Helligånden,

som kom til Jesus disciple præcis 50 dage efter Jesus død i påsken. Fortællingen siger, at Helligånden gav disciplene ildtunger, som var et tegn på Guds ånd. Ildtungerne skulle gøre det muligt for disciplene at tale og forstå alle sprog. På den måde kunne disciplene sprede den kristne tro til hele verden. Pinsen kaldes derfor også for den kristne kirkes fødselsdag.

Ved gudstjenesten medvirker Cecilia Kjellén, som er lektor i blokfløjte ved Musikhögskolan i Malmö, kollega til Anders Danman, og en af de varmeste, gladeste og mest humoristiske personer, han ved. Pinserøde bobler efter gudstjenesten

## Friluftsgudstjeneste på Marken

2. pinsedag, mandag den 20. maj kl. 10.30

Vi holder igen friluftsgudstjeneste på kirkens Mark. Her vil spejderne og Sognekoret deltage, og mini-konfirmander slutter forårets undervisning af med dette arrangement.

Der er frokost efter gudstjenesten.

Dårligt gående kan blive kørt fra præstegården ud til marken.



## Grundlovsfest

Onsdag den 5. juni kl. 13 i Kirke Saaby præstegårdshave

Joachim Kay Stender, bilekspert, Youtuber for virksomheden GranTurismo Cars, er inviteret som grundlovstaler. Kræmmermarked – alle kan komme med en bod  
Pølsebod og fadølsbod

Kagebod med kaffe og te  
Levende musik med stringbandet You Jane  
Futtog for børnene  
Og meget mere...

Vi forsøger at stable et bilshow på benene. Har du en smuk eller spændende bil, du vil præsentere, så skriv til Stender på [pjs@km.dk](mailto:pjs@km.dk).

# Læsekredden i Kirke Saaby

En god bog provokerer, forarger, rusker op i vante forestillinger, sætter tanker i gang og vækker måske genkendelsens glæde. I læsekredden danner vi et læsefællesskab med snak, lytten, latter og eftertænksomhed.

Vi bliver præsenteret for god litteratur, vi møder nye mennesker og får mulighed for at høre andres tanker og idéer. Den fælles bogsnak bidrager til, at vi får delt vores indbyrdes læseglæde, bliver inspireret og får et mere nuanceret billede af den bog, alle har læst.

I snakken om bogen handler det ikke nødvendigvis om at blive enige, vide en masse om litteratur på forhånd eller at analysere bogen i alle detaljer, men derimod om at dele oplevelsen, følelsen og tankerne om bogen.

Vi mødes for at diskutere månedens bog indtil videre den første onsdag i måneden kl. 9.30 i Den gamle Skole, Kirke Saaby.

Har du lyst til at være med, kan du henvende dig til Judith Nielsen, jutoni@outlook.dk

# Vi skal vælge nyt menighedsråd i Kirke Saaby og Kisserup efteråret 2024

Vi har fælles menighedsråd for vores to sogne. Som menighedsrådsmedlem repræsenterer man sognets folkekirkemedlemmer og er en del af det lokale demokrati. Menighedsrådet arbejder for at gøre kirken nærværende og værdifuld for alle borgere i sognene. Hertil kommer, at vi har ansvaret for at forvalte vores kulturarv, både hvad angår kirkebygninger og kirkegårde og hvad angår den åndelige dimension - fx med tradition for at styrke de lokale fællesskaber og for at diskutere og finde løsninger sammen. Mange elementer indgår i arbejdet: samarbejde, kommunikation, ledelse, økonomi, sagsbehandling, praktisk håndlag og erfaring - og lyst til at bidrage med egne kompetencer.

Menighedsrådet vælges for en fireårig periode. Vi mødes i gennemsnit én gang om måneden. Ud over de faste møder er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg og lignende.

Menighedsrådet har ansvar for kirkelivet, kulturarven, kirkegården og begravelser, personaleledelse samt kirkens økonomi.

En del af arbejdet sker i udvalg. Vi har udvalg vedr. præstegård, kirkegård, økonomi og aktiviteter, og vi nedsætter efter behov ad hoc-udvalg til

konkrete opgaver. Mere præcist – hvad laver vi så?

## **KIRKELIVET – GODE OPLEVELSER OG FÆLLESSKABER**

Vi har tradition for stor opbakning til vores mange aktiviteter, kirkespisninger med kort gudstjeneste, fællesspisning og foredrag, kor, koncerter, børnedag, morgenmøder, babysalmesang og juniorkonfirmander. Grundlovsdag sammen med Bylauget, menighedsudflugt, læsekrede og studiekredse og meget andet.

## **KULTURARVEN: KIRKERNE OG KIRKEN BYGNINGER OG AREALER**

Sognenes ældste og smukkeste bygninger skal holdes i god og forsvarlig stand, og vi mener, at kirken skal være åben i dagtimerne, også selv om det øger risikoen for tyveri og hærværk. For få år siden fik vi restaureret kalkmalerierne i Kirke Saaby kirke. I den forbindelse blev kirken kalket indvendigt, og vi fik indrettet med ny energivenlig belysning.

Menighedsrådet har også ansvaret for præstegården, sognehuset Den gamle Skole, en udlejningsejendom og præstegårdsjorden. Vores præstegårdsjord drives som bortforpagtet økologisk landbrug.



### KIRKEGÅRDEN OG BEGRAVELSER

Menighedsrådet har ansvaret for driften af kirkegårdene og bestemmelser for området. Begravelseskikkene har ændret sig over tid, og kirkegårdenes indretning skal gentænkes. Derfor er menighedsrådet i gang med at få udmøntet udviklingsplaner for vores to kirkegårde.

### PERSONALELEDELSE

Menighedsrådet har arbejds-giveransvaret for vores medarbejdere – med undtagelse af præsten.

Arbejdsgiverrollen er i takt med stigende krav, bl.a. på arbejdsmiljøområdet, blevet stadig mere krævende. I det daglige varetages samarbejdet med de ansatte af kontaktpersonen, som menighedsrådet vælger af sin midte.

### ØKONOMI

Menighedsrådet har et stort

økonomisk ansvar. Vi forvalter et budget på ca. 4 mil. kr. Disse midler går til drift af kirker, kirkegårde, kirkens bygninger og til lønninger til medarbejderne. Det er et stort regnskab, menighedsrådet arbejder med, og det revideres af en professionel revisor. Kirkeskatten i Lejre Kommune er på 1.06 procent, og ligningsmidlerne fordeles i et samarbejde mellem det folkevalgte provstiuvalg og de andre sogne i kommunen.

### PRAKTISKE OPGAVER

Vi er et aktivt og hjælpsomt menighedsråd, som påtager os mange konkrete opgaver i forbindelse med vores arbejde, både hvad angår de kirkelige aktiviteter og arrangementer, og hvad angår helt praktiske gøremål, hvor der kræves en ekstra hånd.

### VI SKAL HAVE NY PRÆST

Poul Joachim Stender er og

har været vores afholdte præst igennem mere end 40 år. Beklageligvis kan han, som reglerne er, ikke fortsætte, når han fylder 70 år, og det betyder, at menighedsrådet i den kommende periode skal ansætte en ny præst. Det bliver en ansvarsfuld opgave og en spændende proces for det nye menighedsråd.

### HVORDAN STILLER DU OP?

Hvis du er 18 år og medlem af folkekirken, har du stemmeret og kan stille op. **Der er orienteringsmøde tirsdag den 14. maj 2024 i Den gamle Skole med flere informationer om valget.**

Menighedsrådsvalget foregår ved en valgforsamling tirsdag den 17. september 2024.

Vi ønsker os et menighedsråd, som vil videreudvikle det gode fællesskab i og omkring vores kirker.

**Hvad kunne du tænke dig at bidrage med?**

Tilbud til alle sangglade børn:

## Børnekor i Kirke Saaby kirke

Kirke Saabys børnekor er åben for tilmeldinger til korsang, hygge og dejligt samvær i kirken hver torsdag efter skole kl. 14.00 til ca 15.00 - næste gang den 29. februar

Børnene kommer selv til "Den gamle Skole" og her får vi lidt kage/lidt hyggeligt at drikke og så øver vi en masse sjove dejlige og smukke sange sammen!

Kirkens dygtige organist Anders spiller til – og Loulou Elise Holm er uddannet sanger, kulturmedarbejder, korleder, kirke- og koncertsanger og har mange års erfaring med korsang fra egne erfaringer i DR PIGEKOR og årelang sangundervisning i København, Paris og Bruxelles.

Tilmelding: Send en sms med barnets navn, alder og "tilmelding" til korleder Loulou på 6063 5431.

Yderligere info om koret vil komme undervejs!

Vi glæder os til at møde dig!!!



Palmesøndag er

## Børnenes dag i Kirke Saaby

Børnegudstjeneste kl. 10.30  
Børnekolet Saabynoderne medvirker  
Besøg af kloven Tapé i Den gamle Skole  
Æggejagt i præstegårdshaven  
Forældre og bedsteforældre  
også meget velkomne!

## Kirkeklub

Hvalsø Kirke tilbyder kirkeklub til alle børn og unge i skolealderen

Børnene og de unge vil lære kirken at kende og mærke, at det er et rart sted at være og samtidig få en voksen kontakt, de kan betro sig til, samt nye kammerater. Vi skal både lege, synge, spille teater, se film og meget mere. Kirkeklub foregår mandag eftermiddag i ulige uger (udenom skolernes ferier)



## Godnathistorie og fællesspisning

Hver den første torsdag i måneden kl 17.00 åbner vi dørene i kirken for **godnathistorie** med hyggeligt nærvær for alle børnefamilier!

Jeg hedder Loulou Elise Holm og er uddannet på Rudolf Steiner seminariet, kirkemusikskole, musikkonservatoriet og musikuniversitetet i København.

Jeg er kulturmedarbejder, børnekorleder, kirke- og koncertsanger og jeg glæder mig rigtig meget til vi ses i kirken - **nye som kendte, store og små** i hyggelige omgivelser og nærvær!

I kirken vil der være puder og tæpper for børnene at slå sig ned på, nærvær, ro, sange, leg, klokkespil, varm atmosfære, samvær for alle børn og voksne, musik, lys, historiefortælling, sanglege, måske lidt dans - og til sidst en dejlig fællesspisning i Den gamle Skole.

Jeg glæder mig til at se jer alle!

GODNATHISTORIE i nær fremtid:

**Torsdag den 7. marts kl 17.00**

**Torsdag den 4. april kl 17.00**

**Torsdag den 2. maj kl 17.00**

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld jeres antal af børn og voksne til spisning senest 2 dage før **godnathistorie** kl. 12.00 under Facebookgruppen: **"Godnathistorie for børn, Kirke Saaby"**

Spisningen koster 20 kr. pr. voksen - og børn spiser gratis. Spisning betales kontant eller på MobilePay på selve dagen.

Jeg glæder mig til vi ses og hygger igen!!

## Ungdomsklub

De unge har deres egen klub i Hvalsø Kirke

Ungdomsklubben er fra 7.-10. klasse og er et frirum til hygge, snak og godt selskab. De unge er med til at sætte dagsordenen, som kan indeholde alt fra spil og filmaftener til snakkesaloner med the og rum til at få luft for det, der trykker i hverdagen.

Ungdomsklub foregår mandag aften i lige uger (udenom skolernes ferier)

Læs mere om kirkeklubben og ungdomsklubben på Hvalsø Kirkes hjemmeside, hvor I også kan se informationer om tilmelding. Begge tilbud er gratis.

# Babysalmesang i Kirke Saaby kirke

Velkommen til gratis babysalmesang-forløb til alle mødre, fædre og bedsteforældre med små børn (ca. 2 mdr. til 12 mdr.) Næste gang er en tirsdag kl. 10.00, hvis du og andre melder sig snarest.

**Babysalmesang** for og med din baby er med til styrke nærværet og kærligheden samt udvikle dit barns sprog, motorik, rytme i hverdagen og generelle udvikling, og for de fleste en dyb glæde, leg og samvær med hele gruppen.

**Vejleder og organisator:** Loulou Elise Holm.

Jeg er uddannet på Rudolf Steiner seminarier og har sanguddannelse fra kirkemusikskolen, musikkonservatoriet i Bruxelles og universitetet i København. Jeg er kulturmedarbejder, kirkesanger, koncertsanger og børnekorleder i flere forskellige kirker på midtsjælland.

**Babysalmesang:** Vi starter formiddagen med blide sange og salmer, lidt "morgengymnastik", små lege, der fremmer nærvær og glæde, klokkespil, dans og leg, så vi får glæde og bevægelse ind i vores dag.

Vi har sæbebobler, farvestrålende tørklæde-lege, musik og salmesang, nærvær og hyggeligt samvær og snak for forældre og børn. Vi drikker lidt kaffe/the og får lidt kage sammen bagefter babysalmesang, hvor der er mulighed for at dele erfaring, styrke og glæde sammen!

Tilmelding samt yderligere info på facebookgruppen:

**"Loulous babysalmesang"**. Skriv hvilken kirke og barnets navn!!

Jeg glæder mig meget til at møde jer alle sammen!



## Børnedag

Fredag den 17. maj kl. 9.30 til 12.00  
i Kirke Saaby præstegårdshave

- Sang og musik i haven ved Loulou, Amanda og Anders
- Klovnen Tapé
- Futtog og andet legetøj
- Midtsjællands største kagekone
- Saftevand, frugt og popcorn

Alle børn, såvel hjemmegående som fra dagplejen og børnehaverne er hjertelig velkomne.





## Bliv minikonfirmand i Hvalso Kirke

Går du i 3. klasse, og har du lyst til at vide mere om kristendommen gennem leg og god historiefortælling, så kan du komme med i vores forløb for minikonfirmander dette forår. Over 10 tirsdage dykker vi ned i nogle af Bibelens mange fantastiske fortællinger og kommer lidt nærmere, hvad Gud egentlig er for en størrelse, og hvad det vil sige at tro. Vi skal lege, synge, danse og lave forskellige kreative projekter, som passer til dagens tema. Hver gang lægger vi ud med lidt at spise og drikke, mens vi hører historie.

Vi starter op tirsdag den 5. marts kl. 14-15.30 og fortsætter frem til Pinse. Det hele afsluttes til friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag kl. 10.30.

Forløbet afholdes af kirke- og kulturmedarbejder Stine og organist Linda. Tilmelding sker til Stine på tlf. 2539 5701 eller sloike@live.dk.



## Babysalmesang i Hvalso Sognegård

Tag en pause fra hverdagen  
og nyd samværet med din baby

Til babysalmesang synger vi salmer og sange, bruger børnerim og fagter, og danser små enkle koreografier med børnene i armene. Her bruger vi sangen som kilde til nærvær, mens vi lader verden udenfor fare forbi uden os. I denne lille stund er det kun forholdet mellem forælder og barn, der tæller. Det er ikke nødvendigt at være et sangtalent – for dit barn er din stemme den bedste i verden, hvordan den end lyder. Alle kan derfor deltage.

Efter vi har sunget og danset, er der en kop kaffe og lidt brød eller kage.

Vi mødes onsdage kl. 10 i Hvalso Sognegård. Tilmelding sker til kirke- og kulturmedarbejder Stine Løike på tlf. 2539 5701 eller sloike@live.dk. Der er løbende tilmelding så længe, der er pladser.



# MARTS

	HVALSØ	SÆRLØSE	KR. SAABY	KISSERUP
Søndag den 3. marts 3. søndag i fasten	10.30 AS	9.00 AS	10.30 PJS	---
Torsdag den 7. marts	19.30 AS Aftenmeditation	---	---	---
Søndag den 10. marts Midfaste	10.30 IKO	---	9.00 PJS	10.30 PJS
Onsdag den 13. marts	17.00 STL Børnekirke	---	---	---
Onsdag den 13. marts	---	---	18.30 PJS Kirkespisning	---
Søndag den 17. marts Mariæ bebudelsesdag	10.30 AMEJ	9.00 AMEJ	10.30 PJS	---
Søndag den 24. marts Palmesøndag	10.30 AS	9.00 AS	10.30 PJS Børnegudstj	---
Torsdag den 28. marts Skærtorsdag	17.00 AS Nadvergudstjeneste i kirken og spisning i Sognegården	---	16.30 PJS	15.00 PJS
Fredag den 29. marts Langfredag	---	10.30 AS	10.30 PJS	---
Søndag den 31. marts Påskedag	10.30 IKO Trompetist Miguel Vandborg medvirker	9.00 IKO	9.00 PJS	10.30 PJS



# APRIL

**HVALSØ**

**SÆRLØSE**

**KR. SAABY**

**KISSERUP**

Mandag den 1. april Anden påskedag	10.30 IKO	---	10.30 PJS	---
Torsdag den 4. april	17.00 AS Pitstop for sjælen	---	---	---
Søndag den 7. april 1. søndag efter påske	10.30 AS	---	---	9.00 AS
Søndag den 14. april 2. s. e. påske	10.30 AMEJ	---	10.30 PJS	---
Lørdag den 20. april	---	---	---	10.30 PJS Konfirmation
Søndag den 21. april 3. s. e. påske	10.30 AS	9.00 AS	9.00 PJS	10.30 PJS
Fredag den 26. april Bededag	19.00 IKO Vandretur med gudstjeneste og varme hveder i Sognegården	---	---	---
Lørdag den 27. april	---	---	10.30 PJS Konfirmation	---
Søndag den 28. april 4. s. e. påske	9.00 PJS	---	---	10.30 PJS

**FRA KIRKEN • GUDSTJENESTELISTE**

# MAJ

	<b>HVALSØ</b>	<b>SÆRLØSE</b>	<b>KR. SAABY</b>	<b>KISSERUP</b>
Lørdag den 4. maj	---	---	10.30 PJS Konfirmation	---
Søndag den 5. maj 5. s. e. påske	10.30 AS Freds-gudstjeneste med deltagelse af Sognekorset	9.00 AS	10.30 PJS	---
Torsdag den 9. maj Kristi himmelfarts dag	10.00 - IKO Konfirmation 11.30 - AS Konfirmation	---	9.00 PJS	10.30 PJS
Lørdag den 11. maj	10.00 og 11.30 AS Konfirmation 13.00 – IKO Konfirmation	---	---	---
Søndag den 12. maj	10.30 AS	---	9.00 PJS	10.30 PJS
Søndag den 19. maj Pinsedag	10.30 AMEJ	9.00 AMEJ	10.30 B. Melgaard	---
Mandag den 20. maj Anden pinsedag	10.30 AS Friluftsgudstjeneste på Marken	---	9.00 PJS	10.30 PJS
Søndag den 26. maj Trinitatis søndag	10.30 IKO	---	9.00 IKO	---

# JUNI

HVALSØ

SÆRLØSE

KR. SAABY

KISSERUP

Søndag den 2. juni 2. søndag efter trinitatis	10.30 AS	---	---	9.00 AS
--	-------------	-----	-----	------------

PJS: Poul Joachim Stender

AS: Anne Spangsberg

IKO: Ida Kongsbak.

AMEJ: Anne Mette Jürgensen

STL: Stine Løike, kirke- & kulturmedarbejder

Sæt **X** i kalenderen  
søndag den 14/7 kl. 11

Møllegudstjeneste  
på Tadre Mølle



## GUDSTJENESTER PÅ ÆLDRECENTER KL. 11.00

Torsdag den 7. marts - AMEJ

Torsdag den 4. april - IKO

Torsdag den 2. maj\* - AS

\*Foregår i Hvalsø kirke

## KIRKEBIL?

Brug for kirkebil, fordi du ellers ikke kan komme til en af vores fire kirker? Kontakt Dantaxi på tlf. 48 48 48 48.

Der siges ved opringning til taxafirmaet af kunden/sognebarnet: "Kirkebil til f.eks. Kisserup kirke". (Aftalt gerne i god tid). Kirkebilen betales af menighedsrådene.



Anne B. Spangsberg



Ida Kongsbak



Anne Mette Jürgensen



Poul Joachim Stender

## KIRKE HVALSØ / SÆRLØSE

**Sognepræst** Anne Spangsberg,  
Præstegårdsvej 2A, 4330 Hvalsø, tlf. 4640 8055,  
e-mail: anne.spangsberg@paradis.dk  
www.hvalsoe-kirke.dk  
www.sogn.dk  
www.sogn.dk/kirkehvalsoe/kalender  
Fri om mandagen

**Sognepræst vikar** Ida Kongsbak,  
Tlf. 2311 8037, e-mail: idak@km.dk  
Fri om mandagen

**Sognepræst** Anne Mette Jürgensen,  
tlf. 2151 5148, e-mail: amej@km.dk  
Fri om mandagen.

**Organist** Linda Baarsgaard,  
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup,  
tlf: 3526 2430, e-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.  
Fridag om mandagen

**Kirkegårdsleder** Søren Christensen,  
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø, tlf. 4640 9501,  
e-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk

**Kirkesanger** Helene Gerup,  
Omø Havnevej 43, 4245 Omø, tlf. 2053 2512,  
e-mail: helene.gerup@gmail.com

**Kirke- og kulturmedarbejder  
for børn og unge**  
Stine Løike, tlf.: 2539 5701, e-mail: sloike@live.dk

**Formand for Hvalsø-Særløse fælles  
menighedsråd** Peter Witthøft-Rasmussen,  
Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø, tlf. 2172 0963,  
e-mail: pwr@dsb.dk

## KIRKE SAABY / KISSERUP

**Sognepræst** Poul Joachim Stender,  
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,  
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117,  
e-mail: pjs@km.dk, www.saabykisserup.dk  
Træffes ikke mandag

**Præsteseekretær** Kristina Garth-Grüner,  
tlf. 4649 2117 eller 2216 1234,  
e-mail: kriga@km.dk  
Træffes tirsdag mellem 8.00 og 17.00

**Organist** Anders Danman  
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K,  
tlf. 2168 5189, e-mail: anders@danman.dk  
www.danman.dk

**Graver** Michael Gundmann,  
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby,  
tlf. 2751 2055, e-mail: saabykirkegaard@gmail.com  
Kontortid 9.00-12.00

**Kirkesanger** Amanda Simonsen, tlf. 2057 4317,  
e-mail: amandasimonsen00@gmail.com

**Formand for menighedsrådet**, Henry Petersen,  
Fanøvej 2, 4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451,  
e-mail: henry.petersen@privat.dk

**Kirke- og kulturmedarbejder for børne- og  
ungdomsarbejdet** Loulou Elise Holm,  
tlf. 6063 5431, e-mail: louloueliseholm@ymail.com



Find kirkerne på Facebook